

TẠP CHÍ

# Thao

SỐ MÙA THU 1998





*chủ trương*

Trang Châu Phạm Việt Cường Phan Tấn Hải Khế Iêm  
Đỗ Kh. Thụy Khuê Trầm Phục Khắc Nguyễn Hoàng Nam  
N. P. Chân Phương Thường Quán Huỳnh Mạnh  
Tiên Nguyễn Tiến Lê Thị Thẩm Vân Ngu Yên

*công tác và bảo trợ*

Nguyễn Thị Hoàng Bích Nguyễn Thị Thanh Bình Hoàng Ngọc  
Biên Diễm Châu Nguyễn Hoàng Ngô Khánh Lãng Thân  
Trọng Mẫn Nhâm Nguyên Thận Nhiên Trần Sa Trương Vũ  
Huệ Thu Trịnh Y Thư Nguyễn Đăng Thường Đăng Tiến Lê  
Giang Trần Nguyễn Quốc Trụ Tường Vũ Anh Thy Hạ Thảo Yên

*thư từ, bài vở*

Khế Iêm

Website: <http://www.vietbay.com/tctho>  
Nguyễn Ý Thuần Nguyễn Huy Quỳnh

P.O. Box 1745 Garden Grove, CA 92842  
Email: tctho@aol.com

---

## MỤC LỤC

---

3	<i>Thư Tòa soạn</i>	Thơ
4	<i>Thư Epphen</i>	Lê Đạt
9	<i>Màu Tim Hoa Sim</i> (thơ)	Hữu Loan
16	<i>Trăng</i> (thơ)	Thái Tuấn
17	<i>Nỗi Liên Đen Tối Vô Cùng</i> (thơ)	Nh. Tay Ngàn
24	<i>Bàn về Văn Chương...</i>	Octavio Taz - Lê Thủ <i>dịch</i>
28	<i>Việt Kiều ở Hà Nội</i> (thơ)	Đỗ Kh.
31	<i>Âm Thanh Học</i> (thơ)	Đinh Linh
37	<i>Tôi Đi Trên Đường...</i> (thơ)	Phan Huyền Thư
38	<i>Thành Phố Nơi Tôi Sống</i> (thơ)	Văn Cầm Hải
39	<i>Sa Mạc Hoàng cầm</i>	Thụy Khuê
49	<i>Những Đoạn Ghi...</i> (thơ)	Đặng Tấn Tới
52	<i>Mưa Trăng</i> (thơ)	Đài Sử
53	<i>Cái Cặp Da</i> (thơ)	Huỳnh Mạnh Tiên
55	<i>Quê Hương</i> (thơ)	Ý Nhi
56	<i>Những Bài Thơ...</i> (thơ)	Hoàng Ngọc Biên
57	<i>Ngày Một Mình</i> (thơ)	Trang Châu
58	<i>Khát</i> (thơ)	Nguyễn Trọng Tạo
59	<i>Hình Bóng</i> (thơ)	Hồ Minh Dũng
60	<i>Phụ bản</i>	Ngọc Dũng
61	<i>Những Căn Buồng Tối...</i>	Bo Carpenlan - Thủ Trúc <i>dịch</i>
71	<i>Chân Dung...</i> (thơ)	Nuno Judice - Diễn Châu <i>dịch</i>
78	<i>Vàng Phai</i> (thơ)	Thận Nhiên
80	<i>Đạo Khúc 25</i> (thơ)	Nguyễn Quang Tấn
81	<i>Hoa Hồng</i> (thơ)	Quang Thành
82	<i>Báo Cáo</i> (thơ)	Nguyễn Hoài Phương
84	<i>Ngọn Nến...</i> (thơ)	Phạm Mạnh Hiên
85	<i>Vài Nhận Định...</i>	Vũ Huy Quang
90	<i>Nhà Thơ</i> (thơ)	Hà Nguyên Du
91	<i>Một Ngày Vui</i> (thơ)	Phạm Văn Hải
92	<i>Cindy</i> (thơ)	Hoàng Xuân Sơn
93	<i>Qua Khe Hở</i> (thơ)	Quỳnh Thi
94	<i>Tứ Tuyệt</i> (thơ)	Huệ Thu
95	<i>Về sài gòn...</i> (thơ)	Đức Phổ

---

---

96	<i>Bức Ánh Cuối Cùng</i> (thơ)	Ivana Hothanhová
97	<i>Viết Ở...</i> (thơ)	Thế Dũng
99	<i>Kể Tiếp Vé Bóng Hồng</i> (thơ)	Chân Phương
100	<i>Phụ Bản</i>	Duy Thanh
101	<i>Nói Chuyện với TC Thơ</i>	Thụy Khuê
111	<i>Tình cảm</i> (thơ)	Nguyễn Thị Ngọc Nhung
112	<i>Vất Đì Nỗi Buồn Phiền</i> (thơ)	Hồng Khắc Kim Mai
113	<i>Hương Tháng Ba</i> (thơ)	Lê Giang Trần
116	<i>Nơi Đi...</i> (thơ)	Đoàn Nhật
117	<i>Những Mảnh Vụn</i> (thơ)	Nguyễn Tiến Đức
119	<i>Ngôi Sao Phương Đông</i> (thơ)	Nguyễn Quyến
121	<i>Thơ Trắng...</i>	Đỗ Minh Tuấn
131	<i>Bướm Thôi Miên</i> (thơ)	Đỗ Minh Tuấn
137	<i>Mưa Không Tắt Lửa</i> (thơ)	Tường Vũ Anh Thy
139	<i>Đôi Khi Một Góc</i> (thơ)	Thiên Yên
140	<i>Thành Tín</i> (thơ)	Lưu Hy Lạc
142	<i>Phụ bản</i>	Đinh Cường
143	<i>Bản chính là bản nào?</i>	Nguyễn Hoàng Nam
146	<i>Cuối Thế Kỷ...</i> (thơ)	Nguyễn Hoàng Nam
147	<i>Những Bình Minh...</i> (thơ)	Trần Tiến Dũng
150	<i>Tro Than Trong Mắt</i> (thơ)	N.P.
152	<i>Nói Về...</i> (thơ)	Huy Tưởng
154	<i>Đồ Vật và...</i> (thơ)	Lê Thánh Thư
155	<i>Thời Nào...</i> (thơ)	Nguyễn Phan Thịnh
157	<i>Con Bệnh Anh</i> Tahar Ben Jelloun - Nguyễn quốc Tru <i>dịch</i>	
161	<i>Giấc Ngủ</i> (thơ)	Khiêm Lê Trung
163	<i>Biên Bản Dưới Hô</i> (thơ)	Nguyễn Đạt
165	<i>Những Đêm Phố Núi</i> (thơ)	Phạm Việt Cường
167	<i>Mê Lộ Đen Trắng</i> (thơ)	Khế Iêm
171	<i>Những Bài Thơ</i> J. Rothenberg & P. Joris-N. Tiểu Kiều <i>dịch</i>	Ltt ghi nhận
193	<i>Tin Thơ</i>	
205	<i>Thơ và Bạn Đọc</i>	

Thơ trở lại bình thường, cũng có nghĩa, không bình thường đối với sinh hoạt văn học, là lại làm một bước ngoặt, một khởi đầu khác. Thách đố và quá khích, mở rộng và ngược dòng quá khứ, hướng đến tương lai, từ đỉnh cao bước xuống đời thường, chẳng phải trở về hiện thực mà là hiện thân của chính hiện thực; thơ vừa chuyển động vừa khóa lại những chuyển động nhưng không hề bất động. Vì thế, thơ bình dân và đa dạng, gân guốc và lạ lùng, trong hành trình im lặng và dấy động, hơn bất cứ thời nào. Trong chiều hướng đó, chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ của bạn đọc và thân hữu để có thể duy trì diễn đàn này lúc nào cũng mới.

THƠ

---

# Thu Epphen

---

## Lê Đạt

*Rõ tám hướng ai riêng nhà góc khuất  
Nắng đơn thương tháp bạc tóc bất thường.*  
L.D.

Anh K. thân,

Những ngày cuối *bên ấy* bạn quá khất anh về *bên này*. Về *bên này* lại bị *hỏi chứng Ep-phen* kéo dài, mãi hôm nay mới thư anh được.

Lẽ dĩ nhiên có thể hiểu *Bóng Chữ* và *Ngó Lời* như một thể hiện mới về thơ với điều kiện không nên quan niệm nó như một cách thể hiện mới duy nhất. Có nhiều cách mới.

Theo tôi, cái bận tâm lớn nhất của nhà thơ không phải là mới với bất cứ giá nào, vì cái mới cũng có thể cũ rất nhanh.

Người làm thơ tự trọng trên lĩnh vực ngôn ngữ phải bận tâm đến việc mở mang bờ cõi, tìm những vùng khác cho ngôn ngữ, tương tự một nhà bác học mở rộng bờ cõi của khoa học, đổi khác cách nhìn tự nhiên, khai khẩn những vùng mù của biểu thức.

Mỗi nhà thơ ít nhiều đều có họ với Crixtôp-Colông. Một bí kịch lớn của con người là lầm tưởng mình hoàn toàn đồng thời với bản thân. Trong tư tưởng nhận thức tình cảm mỗi cá nhân tồn tại không ít khái niệm lạc hậu, lỗi thời chưa kịp thanh toán, hay nói một cách văn học hơn, có nhiều xác chết chưa được chôn.

Do đó thường xảy ra hiện tượng *thằng chết cãi thằng khiêng* và điều đáng buồn là trong nhiều trường hợp người sống thua người chết.

Thơ cần làm nhiệm vụ phát hiện những xác chết trong nội tâm con người và tạo cho chúng một tình trạng mồ yên mả đẹp. Đó không những chỉ là một hành động nhân đạo mà còn hết sức cần thiết cho sức khỏe cộng đồng.

Như các nhà triết học thường nói cuộc đời từ khi văn hóa xuất hiện vốn không có một nghĩa tự nhiên mà chính con người cung cấp cho nó một nghĩa.

Cái cao quý nhất của con người là cung cấp một cái nhìn mới, một nghĩa mới cho sự vật, làm cho cuộc sống ngày càng đa nghĩa hơn, phong phú hơn.

Nhà trí thức đã dành là có nhiệm vụ phải trả lời những câu hỏi của thời đại. Nhưng cái quan trọng gấp bội việc trả lời là đặt ra những câu hỏi mới, làm cho loài người luôn luôn thấp thỏm, luôn luôn suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống, chống lại tệ đinh ninh của thói quen và những lời ru ngủ của sự truyền giảng.

Người trí thức luôn có nguy cơ sa lầy trong tình trạng āngtrōpi và trở thành một nhà *trí ngủ*. Trí thức là một thái độ sống, không phải một học hàm, một chức vị. Tôi không nhớ triết gia nào đã có một nhận xét rất hay: *Trí tuệ trưởng thành qua những câu hỏi và thui chột vì mãi trả lời*.

Những câu hỏi thường đa dạng.

Những câu trả lời thường đơn điệu, phiến diện.

Trong hoạt động của trí tuệ, nhất là của thơ, nhất thiết phải khuyến khích sự đa dạng. Tôi xin nhắc lại. Một đất nước có một Lý Bạch là một đất nước có phúc. Một đất nước có một trăm Lý Bạch là một đất nước vô phúc vì chỉ một Lý Bạch thật còn 99 Lý Bạch dởm.

2. Tôi muốn lưu ý anh một suy nghĩ của Nitzsơ mà tôi rất tâm đắc: *Nghệ thuật sinh ra để ngăn cản chúng ta khỏi chết vì chân lý*.

Nhà triết học lớn người Pháp Đolozơ, vừa quá cố, đã bình luận đoán ngữ này như sau:

*Những phạm trù của tư duy không phải chỉ là cái đúng cái sai, mà cái “sang trọng” (hiểu theo nghĩa cao thượng) và cái dễ tiện, cái cao và cái thấp... Có những chân lý của sự thấp hèn, những chân lý của kẻ nô lệ. Triết học có nhiệm vụ tố cáo sự thấp hèn của tư duy dưới mọi hình thức.*

*Chúng ta có nhiệm vụ đi tới những nơi cực điểm vào những giờ cực điểm, ở đó sống và nổi gió những chân lý cao nhất và sâu xa nhất.*

Thơ cũng có nhiệm vụ tương tự.

Tôi xin phép được nhắc lại ở đây đoạn kết trong bài viết nhân dịp thượng thọ 75 tuổi một người bạn: nhà thơ Hoàng Cầm “ Bản thân nhiều tên tuổi lấp lánh trên vòm trời chữ nhân loại không phải ai cũng hoàn hảo, có người thậm chí còn bất hảo”.

Và tôi rất mê câu nói của đức Phật:

*Biển khổ mên mông quay đầu thấy Bến*

Tác phẩm chính là những bến quay đầu của họ. Con người nghệ sĩ có thể lỗi lầm nhưng một tác phẩm chân chính bao giờ cũng thánh thiện, cũng cứu rỗi. Nó là tiếng khẩn thiết kêu gọi thanh cao, lời vật nài phần người bao giờ cũng lâm nguy trong một con người.

Thơ là một cỗ găng về mỹ học cũng là một cỗ găng về đạo đức học.

3. Tôi không đủ kiến thức về nhạc Rốc để phát biểu nhưng theo tôi cái mới, dầu trong thơ, trong nhạc, trong hội họa thậm chí cả trong khoa học bao giờ cũng lạ và không dễ tiêu hóa.

Một số kiến thức khoa học mà ngày nay nhiều người cho là hiển nhiên và bất cứ một bộ óc thông thường nào cũng phải biết (nếu không muốn bị liệt vào phạm trù những kẻ mắc bệnh trì độn) như quả đất tròn và xoay quanh mặt trời đã khiến không ít những bộ óc thông minh khốn khổ khốn nạn và đã không ít nhà bác học bị thiêu cháy trên đài lửa bởi những tòa án của bóng tối cuồng tín.

Và tôi nghĩ không ít những thực phẩm ngày nay nhiều người ưa thích đã từng có thời khiến các tổ tiên ta vừa ra thoát khỏi thời ăn lồng ở lỗ bị dị ứng đến mức Tào Tháo đuối.

Miếng sống miếng chín còn thế huống hồ là nghệ thuật. Tôi xin nêu ra đây một hiện tượng khá nghịch lý. Không ai vỗ ngực khoe mình không hiểu một bản giao hưởng của Beethoven, một họa phẩm của Xezan vì sợ thiên hạ chê mình là dốt. Nhưng người ta sẵn sàng khoe mình không hiểu một bài thơ và đổ tội cho nhà thơ là không đại chúng là theo chủ nghĩa (?) hũ nút.

Thơ cũng là một chuyên ngành như nhạc họa và nhiều chuyên ngành khác, muốn thưởng thức thơ cũng phải học. Không phải bất cứ ai hễ biết tiếng Pháp là đọc được Mallarmé hay Rơ-nê Sa.

Nguyễn Du từng đã có thời khó tiêu với bao tử một số nhà nho bảo thủ và đã từng bị liệt vào loại dâm thư:

*Làm trai chờ đọc Phan Trần*

*Làm gái chờ kể Thúy Vân, Thúy Kiều.*

Lẽ dĩ nhiên thời nào cũng có một số nhà phê bình đau bao tử, nhưng có phải vì vậy mà buộc tất cả mọi người phải tuân thủ chế độ kiêng khem của họ đâu.

Buồn thay là kẻ suốt đời buộc phải ăn một thứ thực phẩm duy nhất dẫu đó là nem công chả phượng. Một nền văn hóa dân chủ lành mạnh không nên gồm quá nhiều những đường mòn chiềng.

Cần phải khuyến khích việc phê bình.

Phê bình là đối thoại trong văn học. Một nền văn học không có đối thoại sẽ thiếu dưỡng khí, còi cọc, ẩm mốc.

Định kiến giữa các nhà phê bình và sáng tác không phải chỉ bấy giờ mới có, nó đã có một lịch sử rất lâu đời.

Một nhà văn lịch sự lẽ phép, khẽ khàng như Sêkhốp mà phải hạ bút ví các nhà phê bình như một lũ nhặng bay vo ve hút máu một con ngựa sáng tác đương vất vả leo dốc không thể coi là một hiện tượng bình thường.

Theo tôi có lẽ bước sang thế kỷ XXI chúng ta cần phải xây dựng một văn đức mới trong văn học dựa trên một tinh thần đối thoại mới của tình bạn.

Không ai đòi hỏi các nhà phê bình nhất nhất đều phải đúng. Như vậy thì không còn ai dám phê bình nữa và cũng là vi phạm một nhân quyền cơ bản của con người: quyền được lầm lẫn. Nhưng ta có quyền đòi hỏi các nhà phê bình phải tử tế và lương thiện. Các cụ dạy: *Lời nói đợi máu*. Các nhà phê bình phải có cái thận trọng, cái tâm của bậc *luong y kiêm từ mẫu* chứ không thể ứng xử như một tên lang băm vô trách nhiệm. Mục đích của việc phê bình không phải kết quả hơn thua giữa người viết và người phê bình như trong một trận đánh bốc mà là tương lai của nền văn học – ngôi nhà chung của cả người sáng tác lẫn người phê bình.

Xin hãy thương lấy chữ hơn nữa.

Nhiều người thắc mắc “Anh tự nhận là một người lạc quan ngoan cố sao thơ tình anh lại rất buồn”.

Không nên lẩn *buồn* với *sướt mướt, bi lụy*. Cũng như không nên hiểu lạc quan là *tí tưởn, hí hửng*. Trong bài trả lời chương trình TV 5 của truyền hình Pháp về *Bài thơ bất khả chiến bại* tôi đã phát biểu: *Người làm thơ có thể bị đánh bại, thậm chí trọng thương. Nhưng bài thơ không thể chịu thua. Hầu hết những bài thơ tình của tôi đều là những bài thơ thất tình*. Chẳng ai yêu tôi cả (1). *Nhưng tôi không vĩnh biệt hy vọng. Thơ tôi là những lời gọi yêu:*

*Ngoan cổ thất tình xuân vẫn mải*

*Khờ biết bao giờ hết dại yêu*

Tôi thiết tha cái lạc quan của nhà sư già một mình mênh mông rừng tuyết hàng ngày vẫn phóng những tư tưởng thanh cao lên vòm trời hoang vắng hy vọng làm giám ô nhiễm cho khí quyển. Tôi thiết tha cái lạc quan của người tu sĩ điên thuyết pháp giữa sa mạc. Và tôi xin sửa – mượn lời Đấng Cứu Thế: *Nếu tình yêu tát má bên phải hãy đưa má bên trái ra*.

Quê hương không phải một khái niệm đơn thuần địa lý.

Không phải cứ ở trong nước là *nhiều quê hương* hơn ở ngoài. Vấn đề chính là tâm thế. Người ta rất có thể cách xa quê ngàn dặm mà vẫn gần quê hơn một kẻ nầm giữa lòng đất nước mà chỉ tơ tưởng đến việc đục khoét nó.

Xây dựng một nền thơ hiện đại Việt Nam là một công cuộc khó khăn và gian khổ nó đòi hỏi sự nỗ lực hợp tác của tất cả mọi nhà thơ, trong cung như ngoài vì một lòng thương yêu tiếng Việt thiết tha nó chính là lòng yêu dân yêu chữ thật sự của những người làm việc ngôn ngữ.

Các nhà thơ ở ngoài có thể mạnh là gần những vận động mới của thơ hiện đại thế giới.

Các nhà thơ *trong nước* có thể mạnh là hấp thụ trực tiếp nguồn nhựa dinh dưỡng của mảnh đất sinh thành ngôn ngữ Việt.

Tôi xin kết luận bằng một nhận xét đồng thời cũng là hy vọng. Nhiều cơ quan kinh tế tài chính cũng như khoa học tự nhiên và xã hội đã nhiều lần kêu gọi sự hợp lực đóng góp của đồng bào hải ngoại. Bao giờ thì có lời kêu gọi đó từ phía các nhà thơ.

Thư viết đã dài mà vẫn chưa trả lời hết những câu hỏi của anh. Xin hẹn anh một vận hội khác.

Thăm anh và thăm tất cả những người từng bận tâm đến tôi *những ngày Epphen*.

(1) Lời Elsa Trislet giải thích về Maia tự sát.

## HỮU LOAN

### *Màu Tím Hoa Sim*

(Khúc vợ Lê Đỗ Thị Ninh)

Nàng có 3 người anh  
đi bộ đội  
Những em nàng  
có em  
chưa biết nói

\*

Tôi người Vệ quốc quân  
xa gia đình  
yêu nàng như  
tình yêu  
em gái

\*

Ngày hợp hôn nàng  
không đòi  
may áo cưới  
Tôi mặc đồ quân  
nhân  
Đôi giày đinh  
bết bùn đất  
hành quân

Nàng cười  
xinh xinh  
bên anh chàng  
độc đáo  
Tôi ở đơn vị vây  
cười nhau xong là  
đi

\*

Tự chiến khu xa  
nhớ về  
ai  
ngại  
Lấy chồng đồi  
chiến chinh  
mấy người đi  
trở lại  
nhỡ khi mình không về thì  
thương người vợ  
chờ  
bé bỗng  
chiều quê

\*

Nhưng  
không chết  
người trai khói lửa  
mà chết người  
gái nhỏ hậu phuong

\*

Tôi vây  
không  
gặp nàng

Má tôi ngồi bên mộ con  
đầy bóng tối  
Chiếc bình hoa  
ngày cưới  
thành  
bình hương  
tàn  
lạnh  
vây  
quanh

\*

Tóc nàng  
xanh  
xanh  
ngắn  
chưa đầy búi  
Em ơi!  
giây phút cuối  
không được nghe  
nhau nói  
không được trông nhau  
một  
lần

\*

Ngày xưa nàng yêu  
hoa sim tím  
Tóc nàng  
màu  
tím  
hoa sim  
Ngày xưa  
đèn  
khuya  
bóng  
nhỏ

Nàng vá cho chồng  
tấm áo  
ngày  
xưa

\*

Một chiề̄u rồng mưa  
3 người anh tú̄  
chiến trường Đông Bắc  
được tin  
em  
gái  
mất  
trước tin em  
lấy  
chồng.

\*

Gió sớm thu về  
rờn  
rợn  
nước sông  
Đứa em nhỏ lớn lên  
ngõ ngàng  
nhìn ảnh chí  
Khi gió sớm thu về  
cỏ  
vàng  
chân  
mộ  
chí

\*

Chiề̄u hành quân qua  
những đồi hoa sim  
những đồi

hoa sim  
những đồi hoa sim  
dài trong chiều  
không hết...  
Màu tím hoa sim  
tím  
chiều  
hoang  
biền  
biệt...

\*

Có ai ví như từ  
Chiều ca dao nào  
xưa xa:  
“Áo anh sứt chỉ đường tà  
Vợ anh chưa có mẹ già  
chưa khâu”

\*

-- Ai hát vô tình hay  
ác ý với nhau?  
Chiều hoang tím  
Có chiều hoang biết  
Chiều hoang tím  
tím  
thêm  
màu da diết...  
Nhìn áo rách vai  
tôi hát  
trong màu hoa:  
Áo anh sứt chỉ đường tà  
vợ anh  
mất  
sớm!  
màu tím hoa sim  
tím

tình tang  
lệ rồm!  
tím  
tình ơi  
lệ ưa...

\*

Ráng vàng ma  
và sừng rúc điệu quân hành.  
vang  
vọng  
chập  
chờn  
theo bóng những binh đoàn  
biền  
biệt  
hành binh  
vào  
thăm  
thảm  
Chiều  
hoang  
màu tím  
Tôi ví vọng về đâu  
Áo anh  
nát  
chỉ  
dù  
lâu...

Năm 49  
tại nhà thờ họ Tôn (Tôn Quang Phiệt), Nghệ An, trước khi vào Khóa  
Chỉnh Huấn T.U.V

- Ai hát vô tình hay  
áy ý với nhau?

chiều hoang tím  
và chiều hoang biệt  
chiều hoang tím  
tím

Bút tích Hữu Loan:

## THÁI TUẤN

### *Trăng*

Những xe cát cô đơn  
Gọi chớp biển mưa nguồn  
Lấp sao đầy hố thẳm  
Ngoài biển Đông nước mặn  
Bao dấu chân hao mòn.

## NH. TAY NGÀN

### *Nỗi Liên Đen Tối Vô Cùng*

*Đạo và Thừa. Kiếp và Chim Việt. Xa xưa người ấy có nhìn thấy một bầy doi xanh mướt nằm rợp trên mặt trời, nước dương cứ rung hoài triền con mắt mỗi lần thiếp mộng với nguồn thiêng. Thôi bây giờ em hãy để bóng tối xuống hồn tôi bởi những lần mộng mơ đều trở thành lệ cả. Xa xưa người ta có nhắc tới bóng Uyên Tử. Chim Việt hôm nay chỉ là những gì mình động vào ảo ảnh của ngàn tiếng vỗ cánh không trung trong phút giây tan tành của Linh Thức. Thôi bây giờ cũng là kiếp hư thôi.*

*Nh. tay Ngàn*

Rồi mùa thu rủ tôi đi xa  
 Tôi đi xa mãi tôi rồi  
 Nhầm đêm hoa rụng như ánh trăng  
 Tan mù mù trên miệt hải ngạn  
 Và lớp sương mốc đổ liên miên  
 Tận viễn khơi những con thuyền sôi nổi  
 Lướt qua màn đe dọa khi ly hương  
 giữa tôi và Liên hôm nay  
 Ánh trăng không thành như cơn huyễn mộng  
 Của tôi và Liên hôm nay  
 Khi mươi hai năm xuống dần nói nhỏ  
 Một mùa thu trước Liên xa  
 Không còn gì nhớ lại nữa đâu  
 Những hàng sao im nguyên ngày ấy  
 Của con đường Trà Vinh sớm hôm  
 Không còn gì ru nhớ làm chi  
 Những đốm hoa tim tan nhòa trước cổng nhà Liên đó  
 Mười hai năm thành điệu gió mùa  
 Thổi lưu lạc mỗi hôm mù măt  
 Trên hình bóng Liên xa và xa

Như hiện thân tôi trôi và trôi  
Mãi mãi với muôn ngàn ánh sao giá lạnh

Tôi có mươi hai điệu Liên sầu  
Mấy ngày thơ em hẹn tôi như ánh sáng  
Đùa quanh tà áo em  
Tôi có mươi hai năm đi qua trên hơi thở  
Run đau khi tiếng vạc buồn hú khồng  
Ngày thơ Liên chờ tôi buổi nắng  
Trí nhớ giống mỗi con cánh cam thương yêu  
Biết kêu và biết ru lòng tơ mong  
Biết những bài trâm ca giấu trong quyển sách vô vi  
Có là chữ Như trong đầu bồ tát  
Cửa nền không bị lãng quên  
Tôi có mươi hai mùa thu bị đâm trong trí nhớ  
Băng kẻ đời giấu hết đồ ăn  
Trong những thành phố Âu châu đèn đỏ  
Nước mưa chiều cùng trận bão nội tâm  
Khi Liên qua đời tôi là hình thân ảo ảnh  
Khóc rất đau rồi khóc cho riêng tôi  
Trong số cái chết chập chờn các dãy phố đói  
Mười hai năm tôi đốt bằng que diêm  
Để ném hai diêm đầu về tử hận  
Khi Liên rụng sợi tóc quê hương  
Trong những năm chiến tranh dân tộc  
Còn lại mươi ngón tay buồn  
Tôi giấu lửa như tên lùn giấu mưu mèo  
Cho Liên cho Liên cho Liên tôi  
Dù đầu thu con Chim Việt bay mất  
Sau buổi chiều Liên chết bơ vơ  
Sau con đường Trà Vinh ngày ấy đổ tối

Những mộng tưởng về phượng hoàng đất dương gian  
Trở thành cỏ hoang trên lâu đài nến cháy  
Buồn ơi khi khóc đủ trăng trong  
Có riêng mình hỏi mình trên bi kịch  
Của lá hoa và của tim máu loài người  
Vào đợt phù du chảy u mê  
Tôi mấy tầng xòe móng  
Có những hoạn cơn tôi không thấy trong đời  
Từ khi Liên nhỏ mỗi đêm lệ xót

Khi mình chờ đợi những mặt trời xa  
 Mà mùa thu chính giữa đảo hoang thái cỏ  
 Rú hoài hoài các giọng bọn khờ vay  
 Chính giữa chợ đồi đeo bóng u ám  
 Những điềm linh của không hôm qua  
 Chỉ hiểu công đời là ăn gian sự sống  
 Trên cửa thửa tự thêm nhân gian  
 Những vết chim khi trời vừa sáng  
 Bảo nhở tôi và con mắt Liên xưa  
 Trông nhạt mù tít tắp thời gian  
 Để thở rồi thở như trăng đơn  
 Để nhớ rồi thở mau như dòng đời chiêu tối  
 Một con cánh cam vàng mỗi đêm rưng  
 Những gì không còn dù tiếng tâm trong uyên thức  
 Cho mãi về sau  
 Cho mãi mãi về sau

Rồi mùa thu đốt lá để quên tôi  
 Than ôi mùa thu nào tôi không là kẻ vô tội  
 Giữa đám đông hôm hôm  
 Những kỷ niệm Liên sầu đã rơi cùng lệ khúc  
 Trong mười hai điệu sầu thu xa  
 Và mùa thu đêm tôi xa bến đậu  
 Của những thiên tài cõi đông  
 Giữa tôi và Liên bây giờ reo thê thảm  
 Ngày thơ bom lửa đã nhiều  
 Lớn lên để hớp toàn bệnh cuồng trí  
 Trong buổi muối yêu quê hương  
 Như thương hoài các giọng đàn sai nhịp  
 Đu đưa cuối bãi Cà Mau  
 Giữa tôi và bàn tay Liên xa xôi  
 Chỉ còn lại màu đèn xám trơ nơi gác trọ  
 Và ngày thu báo mười hai thu  
 Đi qua bãi dâu của Tố Như ngày rộng gió  
 Sau cỏ khâu nhớ chết từng cao  
 Không đọng lại gì trên đất trạng Trình nữa

Tôi có những bầu trời để giết hồn ma trời  
 Nơi xa đoàn thuyền giường buồm buổi tối  
 Khi chim Việt đầy màu khói đen  
 Tiếng hận sầu tiễn thu trên đồng thời gian đứng

Tiếng sóng cuồng đổ ập phương Tây  
Tôi giấu một con rồng trên bãi không gian mun  
Chờ những đoàn trẻ thơ bay qua ốc đảo  
Ngày thơ Liên ước gió trôi say  
Lúc Liên ngủ hai tay che lấy ngực  
Gió ấy cứ mù lòa đêm đêm  
Than hoài những tình duyên dang dở  
Ngày Liên sợ bóng dừa  
Đùa gió Tháp Mười sang Cửu Long đầy máu  
Nhưng lửa ở tại quê nhà  
Đến hôm nay gió đùa thành trò lửa mệnh  
Có khi mình khóc một lần thôi  
Để cả triệu lần sau kẻ thù của mình chỉ là lời vô bổ  
Trong khuôn diện trả vay  
bằng muôn điều bùng đau như mộng yếu

Liên và con cánh cam đầu chớp linh hồn  
Buổi mai con bọ rầy say sương trắng  
Liên và bầu trời tối ngất đi  
Khi tất cả ngón tay đeo mù giây kẽm  
Ngày thơ hoa tím không đòi mong vàng  
Như cơn điên Bao Tự kêu trong tiếng lụa  
Liên và ngày thơ bị mưa  
Đau ôi khi mặt trời đèn lấm  
Những hư vô vào buổi lên đèn  
Có lần tôi giữ một sầu khúc không tên  
Tôi nhớ cố hương khi tiếng gà réo rít  
Liên và cánh doi Trà Vinh  
Xuống mịt mùng đời tôi khi con thuyền chìm trong bão  
Giữa mấy phút hư vô leo lên  
Lâu đài đầy quạ khoang bên vàm liêu tịch

Tôi có làm gì đâu giữa đất bọn thạo đời này  
 Tay tôi bỏ rơi từ tâm từ vũng nhỏ  
 Chợt tiếc đau ở những chiều không thần tượng  
 Tôi có làm gì đâu cho bản thân tôi  
 Chỉ còn trái tim tôi tâm sự  
 Ngày thu đang rụng lá nhiều hơn  
 Bản sầu ca không còn nàng ca sĩ cũ  
 Lá và nắng rơi mau  
 Lá và hoa mùa này đều thẫn thờ đau đớn

Tôi có lạy một chữ danh nào đâu  
Trên hoạn tâm con cờ khua như chặng cần định mệnh  
Ngày thu lá cứ vàng rực  
Đoàn trẻ nhỏ say hương con rắn lục  
Mai kia sợ rỗng bóng dư đồ

Rồi mùa thu áo cưới Liên đâu  
Có phải Chim Việt bay hoài trên màu hư không tắt  
Mỗi chiều động cuối chân mây  
Gọi quê hương mình bằng đêm móng nhọn  
Đổi màu trên những hình hài  
Một mai lội ngang cánh hôn hỏa ngực  
Và mùa thu may trí nhớ cho Liên  
Lụa nhung hay tơ vàng kim tự tháp  
Với cái chết đếm từng đêm  
Heo may lùa ngang mặt cỏ  
Tôi theo đó thiếp mê  
Thầm gọi Liên như tóc ngày thơ tối ám  
Chim Việt không về bến xuân đâu  
Bởi vòng quay đổ tan lúc hư không chuyển động  
Cùng mỗi vì sao giăng màn  
Qua hết thấy thủy chung chặng còn nghe thấy  
Rồi mùa thu hoa rụng trên bóng Liên  
Tôi độ chừng đôi bàn tay tôi là lệ ướt  
Bởi lệ là lệ của Liên  
Bởi lệ hồng là lệ của tình Liên  
Khóc dưới vai tôi đêm nào sông Cửu vừa đứt thở  
Lệ sâu tôi dấu vào tháng năm  
Trời ơi lệ mình lúc ngày thơ là lệ mẹ  
Rồi lệ cứ xanh xao  
Rồi Liên rồi Liên rồi Liên ôi  
Lệ lòng từ đây trở thành biển máu  
Trong mỗi ngày mai không còn gì  
Trên nỗi nhớ quê hương câm  
Trong thành phố tôi đòi chỉ ca ngợi tiền bạc  
Có những đời tình bị xóa vào đêm đen  
Dưới con cờ và một nghìn bào thai lịch sử  
Lệ rời tôi để nhớ Liên  
Khi mùa thu may đầy cho Liên áo ly hương một thuở  
Nhớ Liên bằng muôn hình ác mộng đóng băng  
Mỗi se lại tơ tằm dưới đầm lầy họp mộng

Những từ tâm phượng hoàng đắp biển dư  
Hôm hôm mộng tôi trôi cùng hoang vắng  
Sẽ nghĩ rất lâu bằng tình ca  
Như Đạt Ma rùng mình trong phạt ngữ  
Cùng sầu điệu cửa tu Tây Tạng hồng  
Sẽ nhớ mỗi lần hồn Liên xanh như lục thủy  
Cửa những từ tâm bay qua đất trời vàng  
Nơi tiếc thương cũng là sầu vọng  
Đến mái tây rêu mờ  
Có hôm tôi rùng mình nhớ xác  
Đã nhuộm mấy trận cuồng dương gian  
Những bầu trời tôi còn lửa cháy  
Kêu ran tim lúc công chúa đội đèn  
Tôi ám ảnh con cánh cam trên đất Chim Việt  
Nhưng lửa rủ tôi cầm lại sầu thu  
Có những oan hồn nhẫn tôi cuộc gấp gỡ  
Nơi Liên đã khóc đêm ngày  
Trong mươi hai năm Trà Vinh đầy quạ  
Thôi rồi Liên ơi  
Có những ngày thơ Liên ao ước  
Qua trời lợp ổ đầy không gian  
Chính phút đớn đau tôi chỉ là cơn gió độc  
Quên luôn một sớm trở về  
Có Liên và có Liên giữa nắng  
Nhưng hôm nay hoa nở móng tay  
Khi con người mình bắt đầu nơi Tam Tạng  
Răng biển dư chảng thể mong bao giờ  
Nơi đất tâm linh để lại toàn sắt thép  
Bởi động huyền vi lún lúc mùa thu rơi  
Sau cánh bay rũ riết

Tôi và Liên một ngày dài  
Cánh cửa quê hương đầy vết đạn  
Năm nào tối mịt ba mươi  
Hoa mai trên cổ Liên thành mùi gió vọng  
Xa xa đảo lạ vô hình rồi  
Tôi chúc Liên như mặt trời vừa nhận ra tuổi tác  
Ngày sau mùa thu bị chết với lá vàng  
Bước Liên về bảo rằng tình hoài hương ở trong trí tưởng  
Một xưa tôi mong đợi phượng hoàng về dời

Néo tình ca cỏ non làm hơi thở  
Nhưng đèn vừa rũ xuống mê  
Tôi thấy con trăng không cần nói ra ngày giao thừa đất mẹ  
Trên mây phượng Tây hao mòn  
Tôi còn gọi ra hình ảnh Liên lúc mê man  
Tiếng đậm cửa dầu là tử thần cuồng nộ  
Đêm đêm trăng xé đời lệ châu  
Tưởng lẻ huỳnh bắt đầu lên bóng  
Ngàn xưa lúc ngủ mẹ ru hiền  
Tới đêm đêm con trăng mùi sa đọa  
Mà mùi quê hương con nít ré đau  
Giữa khuya con cánh cam lo buổi mai cơn đói khổ  
Trong tim trong não trong hồn  
Trong trận huyền vi bắt đầu bằng định mệnh  
Và mùa thu làm thành bóng tối loài người

Mộng ngày rũ rượi đó Liên  
Ước áo vàng sê vê đây thành cội rẽ  
Mấy phôi pha làm lại nước huyền châu  
Tôi có mười hai năm bỏ đi như diêm quẹt  
Để hồn Liên là bóng Liên tôi  
Để ngày thu tôi đợi chờ Liên viết thư bằng mực tím  
Nói thương nói nhớ nói nhớ nhở anh  
Trên giải đất này mùi chuột chết  
Và tình Liên là mối lặng im chờ  
Mộng người đổ máu như tôi thôi  
Đến chiều hôm con quạ Tây phượng kêu kêu mờ mịt  
Trên mối sầu viễn lưu  
Tôi đốt tôi ru tôi buồn tôi khóc  
Tôi âm thầm tôi cháy nám riêng tôi  
Ngày tôi đi Liên ôi tôi đi để chết  
Với một mặt trăng tôi giấu đợi tuổi già  
Như cánh tay châu Âu nén mòn nước nhược tiểu  
Bằng hư vô bằng vô nguyên với hôn mê  
Nhưng mộng đời tôi xé vừa tan  
Con trăng từ đây chỉ hiện hình hoang cổ  
Cho phút sầu ca bi lệ lam đau  
Ngày tôi đi tới hôm nay Liên chết  
Đất Trà Vinh mưa xuống mãi tận đầu  
Có hay không lúc mình chỉ cầm bằng vô vọng  
Mộng đời xưa cũ ấy Liên ơi.

---

# Bàn về Văn chương và Xuất bản Hiện nay

---

## Octavio Paz

Từ thể trạng của nền văn chương trong một xã hội ta có thể suy diễn ra được về sức khoẻ của xã hội ấy. Tỉ như, để biết tình trạng luân lý và tâm linh của xã hội châu Âu giữa hai thế chiến, ta không cần phải tìm đến các sử gia hay các nhà xã hội học. Chỉ cần đọc thơ của T.S. Elliot hay tiểu thuyết của Thomas Mann. Tâm nhìn của tôi ở đây -- chắc tôi cũng không cần phải chỉ ra -- là tâm nhìn của một người viết Mexico. Đó là tâm nhìn của một người thuộc về cái gọi là thế giới thứ ba.

Tôi cần dừng lại ở đây chốc lát để nói hai điều. Thứ nhất, " thế giới thứ ba " là một từ không xác đáng và là một ý niệm rỗng tuếch. Nó không có một ý nghĩa xã hội học và lịch sử chính xác nào cả. Nó chỉ là một huyền tưởng của các chính trị gia và giới truyền thông. Thế giới thứ ba là nhiều thế giới, một pha trộn không thuần nhất của nhiều nền văn hoá và xã hội khác nhau, vốn có rất ít đặc điểm chung. Thứ hai là quan điểm của một người cầm viết, dù cho người này là người Mexico hay bất kỳ quốc tịch nào, cũng chỉ có tính cách cá nhân và duy nhất. Một người cầm viết không nên và không thể nói thay người khác. Một người cầm viết không phải là người phát ngôn cho một bộ lạc, một nhóm, hay một chính phủ. Một người cầm viết là tiếng nói của một ý thức riêng, một tiếng nói đơn lẻ. Dĩ nhiên, tôi không ngụ ý rằng một người cầm viết là một kẻ không quốc tịch, hoặc không có những mối liên hệ đến đất đai và con người. Mỗi người là con đẻ của một truyền thống, một ngôn ngữ, một sản phẩm của lịch sử. Nhưng người cầm viết không thể phát biểu nhân danh cho một ai khác ngoài bản thân người ấy. Tuy nhiên, quả có vài trường hợp ngôn ngữ của một dân tộc đã được phát ngôn thông qua miệng một nhà thơ. Đó là những biệt lệ, chỉ xảy ra một đôi lần trong mỗi vài trăm năm. Người cầm viết không phải là đại biểu, người được uỷ nhiệm, hay người phát ngôn của một giai cấp, một đất nước, hoặc một giáo phái. Văn chương không đại diện (represent) nó trình bày (present)! Trách vụ của nó là trình bày thế giới ở cái đa dạng lớn lao và nhiều mâu thuẫn, không phải về một thế

giới ở cái toàn thể, vốn là một việc làm không thể nào kham, mà chỉ trình bày mặt này hay mặt nọ của hiện thực. Nó là sự khám phá hay sáng tạo ra hiện thực. Văn chương là sự hí lông hoặc là sự biến dạng.

Nỗi ươn yếu của văn chương hiện thời là một bí mật mà ai cũng biết. Đó là một bí mật được lặp lại ở mọi nơi, bằng nhiều thứ tiếng. Tôi dùng từ ươn yếu (*malaise*) thay vì suy đồi (*decadence*) vì tôi tin rằng chúng ta đang phải đối phó với một sự yếu kém thoáng qua. Khó mà xác định được nguyên ủy của nó, nhưng không hại gì mà tôi không nghĩ rằng đó cũng chính là những nguyên do làm tê liệt nền văn minh của chúng ta, trong buổi chạng vạng này của thế kỷ. Chúng ta đang sống ở lúc tạm dừng lịch sử (*historic pause*). Giờ tôi xin nói sơ về một số bệnh chứng của chúng ta.

Hằng ngày chúng ta được đọc các tin tức, bài viết, và tường trình về một sự kiện thật phiền toái. Trong khi giáo dục mở rộng và nạn mù chữ biến dần, sở thích đọc của quần chúng văn minh lại suy giảm. Sự lanh đạm này cũng gần như là một sự khiến trách và nó đặc biệt tác động đến cái được gọi là -- tôi không rõ vì sao -- “văn chương nghiêm chỉnh”. Cứ làm như Aristophanes, Boccaccio, Rabelais, Cervantes hoặc Swift quả là nghiêm chỉnh.

Lắm khi chúng ta cũng được đọc những phán quyết và ý kiến “thật” về sự băng hoại của một vài loại hình văn học. Đôi khi đó là tiểu thuyết. Đôi khi là truyện ngắn, sân khấu hay tiểu luận và bất cứ lúc nào cũng là thơ. Món sau cùng này bị kết tội là lỗi thời, một sự kết tội hết sức kì cục. Liệu có ai thử nghĩ xem văn chương thế kỉ 20 sẽ ra sao nếu không có Rilke và Valéry, không có Yeats và Montale, không có Pessoa và Neruda? Có người gán ghép việc thiếu vắng những nghệ phẩm thật sự mới mẻ với sự mệt mỏi. Dĩ nhiên, đã từng có ngàn nǎo là những tuyên ngôn độc lập, ngàn nǎo sáng tạo, ngàn nǎo những cuộc cách mạng mĩ học, ngàn nǎo thơ và truyện đã triệt tiêu cái ý niệm đích thực của văn chương. Việc tạm ngừng nghỉ giờ đây là tự nhiên thôi. Để có thể lấy lại hơi thở, chúng ta tạm dừng một lúc. Những người khác để cho chính phủ, truyền hình và các đại doanh thương cái tội cung ứng cho quần chúng, dưới nhãn hiệu lừa mị “văn hoá đại chúng”, trò giải trí và trình diễn từa tựa một loại phiên bản hiện đại của màn xiếc La Mã và đấu trường Byzantine.

Các phê phán này đa phần là chính đáng, nhưng tôi phải thú nhận là tôi không thấy được bằng cách nào để sửa chữa những tệ nạn người ta lén ám, mà không cần phải cải đổi xã hội hiện tại của chúng ta. Chúng là những tệ đoan thuộc về bản chất của nền văn minh chúng ta. Dĩ nhiên, chúng ta vẫn có thể uốn nắn được đôi điều. Thí dụ như ta có thể cải tiến việc học các khoa nhân văn và văn chương trong học đường và các đại học. Ta cũng có thể chống đối tích cực hơn nữa các trò “ma-nôp” chính trị và thương mại tràng tráo hiện giờ được thực thi dưới cái mặt nạ của “nền

văn hoá chữ nghĩa” (word culture). Tất cả những việc này, dẫu nhiều thế mấy, cũng vẫn không đủ. Trong những phê phán này, một số đề cập đến các khó khăn nhiều tác giả đã gặp phải khi xuất bản những tác phẩm mà ta bóng gió gọi là khó, hoặc bằng một từ khác, hàm ý xấu hơn, là thuộc khuynh hướng “ưu tú” (“elitist”). Từ khi ấn loát xuất hiện, mối quan hệ giữa các tác giả và nhà xuất bản thường vẫn sóng gió. Mặc dù rằng họ vẫn luôn cãi vã nhau, không bên nào trong cả đôi bên lại có thể sinh tồn mà không cần đến bên kia. Giờ đây, cái lô-gích quyết đoán việc xuất bản sách là cái lô-gích của thị trường. Theo tôi, đó là thứ lô-gích ta không thể áp dụng một cách máy móc cho loại công tác phức tạp và tế nhị gồm việc viết, in ấn, phân phối sách và đọc sách. Văn chương phải lãnh đạm đối với thị trường, và không thể nào khác hơn được. Sự lạnh nhạt ấy đã đổi phen trở thành một thứ nỗi loạn, và sự nỗi loạn ấy là một phần của lịch sử văn chương thế kỷ 20.

Không có nhà xuất bản thì hiển nhiên là không có văn chương. Song, con số không xác định giá trị tác phẩm văn chương. Tác phẩm của Mallarmé cũng quý báu và không thể thiếu như của Zola. Lô-gích của thị trường thúc đẩy nhà xuất bản nhân sản phẩm họ lên. Nó cũng thúc đẩy họ đơn giản hoá. Lí tưởng hơn hết là xuất bản một số lượng cao nhất ấn bản của mỗi đầu sách, và cùng lúc làm sao cho mỗi quyển sách vừa mới lạ lại vừa giống như những quyển trước nó. Đó là bí quyết của các sách best-seller: nó là một sản phẩm mới nhưng nó chỉ khác các sách khác ở cái dung mạo bên ngoài. Chứ thật ra, còn lâu nó mới khác lạ, nó nhằm xác nhận cái thị hiếu hiện hành hoặc cái phong cách đang thịnh thời. Nó là một sự mới mẻ không khích bác gì ai, rằng của nó đã được giữa và móng vuốt đã cắt.

Trông vào tình huống này, tôi nghĩ cách cứu chữa duy nhất là cứ đặt cược lên trên sự đa nguyên về sở thích, ưa chuộng, và khuynh hướng, hoặc nói một cách kỹ thuật hơn, là đa dạng hoá thị trường. Nếu anh không chỉ muốn kiếm lợi mà còn muốn cứu văn chương khỏi cơn “đông lạnh” đang đe doạ nó, thì ta phải nhìn nhận sự hiện hữu của các nhóm thiểu số, và khuyến khích họ. Ta sẽ tìm được nơi họ điều bí mật về sức khoẻ của văn chương, và tôi còn mạnh dạn để nói, về sức khoẻ của nền văn minh chúng ta. Cách chữa trị tôi vừa đề nghị căn bản gồm có việc trở lại với truyền thống của các nhà xuất bản thời hiện đại, tức là từ thế kỉ thứ 18. Không thể nào được quên rằng, sự hiện hữu của nền văn chương chúng ta không chỉ nhờ ở thiên tài và năng khiếu của những nhà thơ, văn lớn của ta, mà còn nhờ ở nhiều nhà xuất bản táo tợn và thông minh. Họ chấp nhận gian hiểm để cho ra đời những tác phẩm thường là mâu thuẫn với quan điểm, sở thích, và luân lí của đa số, của nhà thờ và chính phủ. Truyền thống này, may thay, vẫn còn sống. Nhờ ở nó mà chúng ta vẫn còn chưa bị cái làn sóng vĩ đại của sự ngu tối, vẫn luôn vây hãm ta khắc mọi nơi, phủ chụp

hoàn toàn. Ta phải ghi nhớ rằng truyền thống này đang bị quảng cáo, các đại tổ hợp kinh doanh, công nghiệp truyền thông, công nghiệp giải trí đe dọa. Nó bị tiền bạc, và sự thờ ơ, đôi khi là sự đồng mưu, của chính phủ đe dọa. Chúng ta cần có thêm những nhà xuất bản dũng cảm như vậy: những nhà xuất bản yêu văn chương và sẵn lòng chấp nhận gian hiếp.

Sẽ không thể nào tha thứ được, và đạo đức giả, nếu ta không nói thêm rằng, thêm vào đó và hơn hết cả, sự tham dự của người cầm viết là thiết yếu. Chúng ta cần khôi phục lại truyền thống của nền văn chương vĩ đại của thế kỉ 20. Không phải để lập lại nó, mà để kế tục và thay đổi nó. Có phải chẳng tôi đã không nghĩ tới những khám phá của những người vừa đi trước chúng ta, hoặc tới các thể loại mà họ sáng tạo ra? Tại sao phải lập lại những gì đã được làm tốt? Tôi chủ trương, chúng ta phải trở lại với nguồn cảm hứng ban sơ của họ. Văn chương của họ không phải là một thứ văn chương thông tục, mà cũng không qui ước. Trái lại, nó có tính phê phán, bất kính, gây hấn và thường phức tạp và khó. Các tác phẩm cổ điển hiện đại không tán dương các sở thích, các định kiến, và luôn cả luân lí của người đọc. Mục tiêu của nó không phải nhầm xoa dịu mà là quấy rầy người đọc, và đánh thức họ. Đó là văn chương của những người viết không sợ phải đứng một mình. Họ không hề hào hển, lười thè ra, chạy theo đuôi một con chó cái có tên là sự thành công. Đối với họ, hành động viết là một cuộc mạo hiểm vào vùng đất chưa khám phá. Và là việc đi xuống cái chiều sâu của ngữ ngôn. Nó là bài học về sự tinh thông, và cũng là một bài học về sự táo bạo, và tách biệt. Vì lẽ đó, tác phẩm của họ trường tồn và vẫn sống đến giờ. Chúng ta, những người viết của hôm nay, phải học lại lần nữa cái từ đơn âm mà nền văn chương hiện đại đã bắt đầu với nó: tiếng Không. Tôi vẫn tin rằng thơ -- không loại trừ cả loại đèn tối nhất, loại thi ca phát nguồn từ kinh hoàng và tai hoạ -- luôn chấm dứt bằng sự tán tụng cuộc sống. Cái nhiệm vụ cao nhất của chữ nghĩa là để ngợi ca SỰ SỐNG (Being). Nhưng, trước hết ta phải học nói Không. Đó là cách duy nhất để ta còn xứng đáng. Và sau đó, ta có thể nói tiếng Có dũng dạc mà cuộc sống hằng ngày vẫn nói lên, đón chào một ngày mới.

### *Lê Thúy chuyển ngữ*

từ bản dịch Anh ngữ của Ernest A. Johnson, Jr.:

*A Discourse On Literature & Publishing Today*

(FRANK - An International Journal of Contemporary Writing and Art, No.15)

## Đỗ Khoa Hân.

### *Việt Kiều ở Hà Nội (2)*

ở chợ vải tôi sắc màu sắc sỡ  
ở chợ cá mắt tôi trong và hương tỏa chợ hoa  
ở chợ rau tôi chưa đến nỗi già  
Và tôi khỏe nhất chợ người Giảng Võ

Tôi giá nội  
Chất lượng ngoại  
Hay bảnh bao giá ngoại  
Chất lượng tôi

Nhưng sài đã rồi cũng thành phế thải  
Ra chợ trời ngồi!

*Thuê bao vừa gọi đang tắt máy hoặc ở ngoài  
vùng phục vụ*

Xin quý khách gọi lại sau  
 Thuê bao vừa gọi đang tắt máy hoặc ở ngoài vùng phục vụ  
 Xin quý khách gọi lại sau  
 Thuê bao vừa gọi đang tắt máy hoặc ở ngoài vùng phục vụ  
 Xin quý khách gọi lại sau  
 Thuê bao vừa gọi đang tắt máy hoặc ở ngoài vùng phục vụ  
 Xin quý khách gọi lại sau  
 Thuê bao vừa gọi hoặc trong bàn giấy hoặc trên nóc tủ  
 Xin quý khách gọi lại sau  
 Thuê bao vừa gọi đang tắt máy hoặc đang nằm ngủ  
 Xin quý khách gọi lại sau  
 Thuê bao vừa gọi đang tắt máy hoặc đang thù lú  
 Xin quý khách gọi lại sau  
 Thuê bao vừa gọi Hà nội những cơn mưa mùa lũ  
 Xin quý khách gọi lại sau  
 Thuê bao vừa gọi đầu hoa này nhū đầu kia cũng nhū  
 Xin quý khách gọi lại sau  
 Thuê bao vừa gọi hoặc đang có khách hoặc đang có chủ  
 Xin quý khách gọi lại sau  
 The subscriber you have called cannot be reached at this moment  
**Please try later**

## Kỷ Niệm Mười Tám Năm Thành Hôn

Mỗi ngày  
Tối năm  
Đít mềm  
Và ấm  
Cũng có lúc vú mát và săn  
Lưỡi lè cứng những phuong trời thốn thức  
Thì không

Mỗi ngày  
Tối năm  
Đít mềm  
Và ấm  
18 nhân 365  
Kể cả những lỗ trống  
Lỗ hổng những lỗ nóng cuối thác đầu ghênh

## ĐINH LINH

### *Acoustics*

I like to bore a hole in ice, warm half a worm in an armpit, and yet, most nights, I still can't sleep. My eyesight is poor. Piss poor. When I walked down the street, I'd often think someone is waving at me. Is it a long-lost friend? My dear dead mother? (She's still alive.) I'd smile my best smile. Suddenly, I'm on my back, surrounded by strangers. My hearing, on the other hand, is not so bad. The slightest whisper miles away, even thousands of miles away, depending on the wind, the humidity, the amount of dust in the air, would be amplified by the convolutions of my outer ears, and pulverize the smallest bones in my body.

### *Âm thanh học*

Thích khoan lỗ trên băng nước đá, hơ ấm nửa con giun trong nách, và rồi, tuy vậy hầu hết mọi đêm, tôi mất ngủ. Tâm nhìn rỗng. Nghèo tả toi. Khi xuống phố, thường tưởng ai đó đang vời tôi. Người bạn đã mất biệt lâu ngày? Người mẹ yêu dấu đã chết? (Bà vẫn còn sống.) Tôi cười rất tươi. Bất thình lình, lại nằm ngửa trên đất, với những kẻ lạ vây quanh. Thính giác tôi, mặt khác, đâu có tôi. Tiếng thì thầm thoảng nhẹ, ngoài dặm xa, ngàn dặm xa, tùy gió, độ ẩm, bụi trong không, sẽ được phóng đại nhờ nếp cuộn vành tai, và nghiền thành bột, trong thân thể, những lóng xương nhỏ.

## *Traditional Vietnamese Architecture*

A house with no doors. One enters by climbing through a window. Any window. Break glass if necessary. An entry should always be illicit. Unobstructed entrances are not worth passing through.

Ceilings are painted with upside-down bookcases, tables, beds and sleeping animals, etc, to resemble floors. Floors are fitted with bare light bulbs.

On a pedestal in the center of the room is a symbolic toilet, slightly bigger than standard size and sculpted from papier-mâche. There are no real toilets anywhere in the house.

On a long shelf too high to be reached is an array of “lost” items: nail clippings from childhood, love letters, first kisses...

At the end of a long, steeply sloping corridor is a large mirror, so that “one could admire oneself at a great distance, then see oneself staggering forward, gaining momentum with each step.”

## *Kiến Trúc Truyền Thống Việt Nam*

Nhà không cửa. Vào bằng cách trèo ngang cửa sổ. Bất cứ. Đập kính, ném cần. Vào luôn luôn bất hợp pháp. Lối thông suốt không đáng qua.

Trần, vẽ cho giống sàn nhà, kệ sách lộn ngược, bàn, giường, súc vật ngủ v.v... Sàn khớp với những bóng đèn trần.

Biểu tượng bệ bồn cầu, hòn khố thường và chạm trổ giấy bồi, chình ình giữa phòng. Chẳng có bồn cầu thực nào trong nhà đâu.

Một dây thứ đã mất: những cất móng thời bé, những thơ tùng, những nụ hôn đầu... trên chiếc kệ dài quá tay với.

Qua tấm gương lớn nơi cuối hành lang dài, dốc, rác rưởi, ai cũng có thể tự chiêm ngưỡng mình từ rất xa, thấy chuí lảo đảo, lấy lại đà, từng bước.

## *Tribal History*

We were born of the snake.  
Some say from the behind of the snake,  
Others say from the head of the snake,  
But I say from the side of the snake.  
About the only thing we can agree upon is  
One hundred snake eggs hatched one hundred men.

We have scaly, flaky skin,  
Maybe psoriasis, maybe skin cancer.  
We spend an inordinate amount of time,  
Five hours a day, rubbing lotion on our open sores.

And if not for the derogatory drum beats,  
None of us would be here, of course,  
Scattered like this, all over the globe.

In moments of repose, we often rail against each other,  
With tremendous violence, Who?! Who?!  
Who among you are truly famous??!

Not that one, we would snicker,  
The one who walked into the ocean at dusk,  
Strumming his symphysis with a scissor,  
Nor the one who tilted his coccyx forward,  
Trying to untwist his colon.

What we are are specialists  
In mild congenital defects  
And gross sartorial blunders.

We are a wet tribe, yet smooth,  
None of us can claim to be a psychotic innovator.  
The best among us have learned to strut backward in circles,  
Chanting up to twelve

## Lịch Sử Bộ Tộc

Chúng ta đã sinh từ rắn.  
Có kẻ nói từ đít,  
Có kẻ nói từ đầu,  
Nhưng tôi nói từ hông rắn.  
Chỉ có điều chúng ta đồng ý là  
Một trăm trứng rắn nở ra một trăm người đàn ông.

Da vẩy bong  
Ghẻ chóc, ung thư.  
Tiêu phí, tiêu phí lố thời gian,  
Năm giờ một ngày, xức chõ lõ.

Và nếu không vì những tiếng trống xuyên tạc  
Không một ai trong chúng ta ở đây, dĩ nhiên,  
Rải rác như thế, khắp mọi nơi.

Trong lúc rảnh rang, xỉ vả nhau,  
Với bạo động cực độ, Ai?! Ai?!  
Ai giữa các anh thật sự nổi tiếng??!

Không phải tay đó, cười khúc khích,  
Kẻ đã bước vào biển cả lúc trời tối,  
Gãy mu xương chậu bằng kéo,  
Cũng chẳng phải kẻ đã nghiêng về trước giải xương cụt  
Cố làm ngay lại khúc ruột già.

Chúng ta là gì là những chuyên gia  
Trong những khuyết điểm bẩm sinh nhẹ  
Và ăn mặc quá lôi thôi

Chúng ta là bộ tộc ướt, nhưng trơn trượt,  
Không ai được coi là người khai phá loạn thần kinh.  
Vênh vách thụt lùi, kẻ hay nhất trong bọn học đi vòng quanh,  
Rống tối mười hai.

## *Poor and Stupid*

I'm not allowed to eat sloppy joe, because sloppy joe's too good for me. I'm not allowed to eat fruits or vegetables. Or chocolate. Or ice cream. I eat soft turd. I'm poor and stupid. I've been fucked, many times. I have this raggedy old shirt, so of course I'm embarrassed, but my jeans are brand new, with flared hems. Look here: there's an ink skeleton inside my ear, inside my mouth, inside my eyelid. How is it possible that so many people can speak such good English, with perfect grammar, with nothing foreign, say, slivers of cabbage, between their straight teeth? And their hair smell so good? And I'm poor and stupid?

## *Nghèo và Ngu*

Tôi không được phép ăn ra-gu vì quá sang. Tôi không được phép ăn trái cây hoặc rau. Hoặc sô cô la. Hoặc kem. Tôi ăn cứt. Tôi nghèo và ngu. Tôi bị đụ nhiều lần. Cái áo sơ mi cũ tǎ tôi, dĩ nhiên đáng xấu hổ, nhưng cái quần gin ống xòe thì mới. Nhìn đây: bộ xương lấm mực trong tai, trong miệng, trong hố mắt tôi. Làm sao để nhiều người nói tiếng Anh giỏi, đúng văn phạm, là là, không có những miếng cải bắp giắt, giữa những chiếc răng thằng? Và mùi tóc thơm? Còn tôi nghèo và ngu?

## *The Fox Hole*

“Oh great,” she yells, “a fox hole!” and jumps right in. And just in time, too, because a shell immediately explodes a few feet away, throwing a clump of dirt on her head. She is bunched up like a mummy, but not too uncomfortable, a woman in the flush of youth squatting in a ready-made fox hole. Another shell explodes, this time even closer, and throws more dirt on her head. She is almost completely buried. There’s dirt in her nose, in her eyes, in her mouth. A soldier could walk right over her and not notice that here, just beneath his feet, is a pretty woman squatting in a fox hole. But then she realized that she had been sitting on something. Something sinewy, bunched up. Was it a root? A hand? A hand grenade?

## *Lỗ Cáo*

“Ói chà,” cô hét lên, “một lỗ cáo!” và nhảy ngay vào. Và cũng đúng lúc, trái phá nổ ngay cách vài bước, hất đất lên đầu. Người đàn bà trong thế ngồi xổm dội rửa thời trẻ, trong lỗ cáo có sẵn, giống một xác ướp bó, nhưng trông không có gì là quá khó chịu. Trái khác nổ, gần hơn, hất đất lên đầu. Bị chôn. Đất trong mũi, mắt, miệng. Người đàn bà đẹp ngồi xổm trong lỗ cáo, ngay dưới chân người chiến binh bước ngang mà không hay. Nhưng rồi cô nhận ra đang ngồi trên cái gì đó như gân, bó lại. Cái rẽ? Cái tay? Lựu đạn?

## PHAN HUYỀN THƯ

*Tôi đi trên đường đầy bụi,  
thành phố của tôi.*

Những cô nàng váy ngắn  
lộé xoé tiếng địa phương,  
những cô nàng chữ nghĩa văn chương  
chê nhau cố uốn giọng thành thị

Tôi đi trên đường đầy rơm  
đồng quê cưa quây  
thôn nữ quần jean giày da làm sao cầy cấy  
trai làng ngày đêm vỉa hè đợi việc  
chầu chực tương lai đô thị hoá nông thôn  
xe dream phóng thẳng vào thế kỷ 21

Tôi đi, hàng cây xanh  
những nhà thơ uống bia và chửi tục  
những chị lao công (người Hà nội gốc)  
lặng lẽ quét đường

Tôi đi, tiếng còi hú dẹp đường  
xe đi họp lao như tia chớp  
để lại dầng sau phố xá nướm nượp  
những người chẳng hiểu mình sẽ về đâu

Tôi đi, những thằng bé lau nhau  
chạy long đường bán vé số  
đánh giày, tử vi và kết quả  
thành phố của tôi,  
mọi người sống và biết kết quả từng ngày

Kết quả đây!  
một nghìn đồng một mẩu giấy  
mua đi, kết quả  
để sống tiếp ngày mai.  
25/04/98

## VĂN CÂM HẢI

### *Thành Phố Nơi Tôi Sống*

Trong thành phố nơi tôi sống còn nhiều thành phố khác không  
thèm đi ngủ  
hơn 650 di tích sinh hoạt cùng gần 4 vạn dân bên hai bờ sông  
Hương nghe nói chảy ra từ trái tim đàn bà  
bạn bè  
những thời đại tẩm quất âm hồn  
dắt lăng miếu ra ngủ trong mưa  
nhấm chuông chùa họ ngồi uống rượu  
lạy kính thành  
khi làm tình cũng xòe tay xin quẻ  
khách thập phương giật mình thảng thốt  
từng con phố thăng hoa khăn sô không cần suy nghiệm  
diễm ảo  
mỗi người dân là mỗi câu thiền ca  
ngõ siêu hình  
mà biện chứng hai miền nghệ sĩ  
cõi người ta âu yếm âm dương  
Thành phố tôi -- chiến tranh lạc hậu mất nòi!

1998

---

# Sa mạc Hoàng Cầm

---

Thụy Khuê

**77** tuổi, trừ ba mươi năm sa mạc, còn 47. Bốn mươi bảy, đủ để tạo một thế giới Hoàng Cầm.

Hoàng Cầm thơ không cầu mới. Không chủ đề. Không chủ thuyết. Thơ tạo hoang mạc Hoàng Cầm với những Cầm ca, bi khuất, trong nghĩa địa từ ma sâu quỷ vận.

Sa mạc Hoàng Cầm lung linh giữa mơ và thực, là cõi lén đồng âm thanh, là phuơng bát âm chữ nghĩa, là cơn cuồng phong lịch sử loạn mầu trong từ trường đồng thiếp dân ca, phong tục, truyền thuyết... Hiện tại nhập hồn quá khứ gọi nhau trong những vũ điệu bất thường hoang dại:

*Dường nắng bay từng đám hỏa hoàng  
san sát rừng gươm  
Gia bình - Bạch hạc  
trần lên thốc ngược cờ đốc đồng Kinh Bắc*

*Trước mặt cào cào rộn cánh  
tốc xiêm y trăm sắc cung tần  
Trên lưng nắng hạn xém yên cương  
Dưới bụng đậm đẽ cỏ rướm mình  
uống nước mưa thổ hoàng bách chiến*

*Giặc cuồng vắt chân tháo chạy  
Đâu lâu lăn lóc vỏ*

vụn xương hàm cắm mốc biên thùy  
tít tắp  
từ Tiên Yêu Hà Cối  
đến Hà Giang dựng Cổng - Giới xanh  
Ngựa 2

Thơ Hoàng Cầm trải dài trong sa mạc trần gian, lấy hồi khứ làm tựa điểm. Về làm khói bút của bi kịch. Về trong không gian. Về trong thời gian. Về lại đất xưa, quê cũ. Về viếng dĩ vãng, về hồi tuổi thơ, về lại cuộc tình, về thăm lịch sử, về với những thời đã mất: Về Kinh Bắc.

Về Kinh Bắc ở thời điểm 59-60, sau Nhân Văn, mang màu sắc chối từ. Về đây là kính nhoả hiện tại, là chào những bậc lừa khủng bố, gút-bai Hà Nội nhiều phượng “đại hạn tháng ba, lúa rang chau chấu” (Đêm Hỏa) về tìm lại thời xa, một thời trên hiện tại, thời siêu hiện tại, thời Kinh Bắc.

Về đây là cáo ẩn từ quan, về ẩn dật. Về đây còn là về mách mẹ, về khấn tổ tiên, về báo cáo với thánh hiền những lăng loàn của thời hiện tại. Về Kinh Bắc: Hoàng Cầm vẫn kế đà linh nhân kiệt:

Lông ngỗng trải bờ lau  
Sông Cầu xuôi bến Hát  
Gió lông ngỗng

\*

Tập thơ mở đầu bằng lời khấn mẹ:

Cúi lạy mẹ con trở về Kinh Bắc

để báo cáo với mẹ sự đổi đồi:

Dè mười tám khúc Văn Giang  
Chuông Bách môn đổ xô gò má  
Mây thành thổi lửa  
Néo Đông Triều khép mở gió kỳ lân  
Chớp rạch dáng tiên vén xiêm xõa ngủ  
Thoắt chìm  
Gáu đáy đá Thiên Thai

Toàn những “điềm” chẵng lành khấn mệ trong đêm đầu: Đêm Thổ. Rồi những trang thơ kế tiếp, vẫn mù mịt đêm: Bốn lần đêm nữa: Đêm Kim. Đêm Mộc. Đêm Thủy. Đêm Hỏa. Từ phía, bốn bờ Đêm.

Ở Đêm Kim:

*Về Kinh Bắc phải đâu con nghẹn khóc  
Con không cười  
Con thoảng nhớ thoảng quên.*

Đêm Mộc:

*Về Kinh Bắc phải đâu con hé miệng*

Đêm Thủy:

*Về Kinh Bắc phải đâu con nhắm mắt*

Đêm Hỏa:

*Về Kinh Bắc tìm chơi đàn kiến lửa*

và đêm Hỏa kết thúc:

*Trăng lên chém đầu ngọn gió  
Cành sỉ bưng chậu máu chát chao  
...  
Chợt mê thét giữa sân  
Nét mác chữ thiên toạc lưng trâu mộng  
Máu dỗ  
Mây dùn  
Gió lồng  
Sớm mai đì*

Đêm Hỏa

và như thế những cơn ác mộng của Hoàng Cầm bắt đầu từ Về Kinh Bắc những năm 59-60. Hỏi: tại sao tiếng thơ trong đêm sa mạc vẫn mạnh mẽ, vẫn hào hùng, vẫn muôn vàn sáng khoái? - Bởi Hoàng Cầm chưa bao giờ khuất phục trong thơ.

Từ Hận Nam Quan, Kiều Loan, Bên Kia Sông Đuống... Hoàng Cầm  
đã mang giấc mộng tráng sĩ một đi không trở lại.

Về Kinh Bắc lần này, chẳng qua chỉ là khúc tráng ca xuyên sa mạc  
của một hồn cọp dữ, gào thét những vấn nạn buổi đổi đời, “rực lửa Phong  
Châu”, “Diêm Vương mở hội”. Cọp về hỏi lại Luy Lâu đất tổ, hỏi Ba Vì,  
hỏi gái Cầu Lim, hỏi trai Yên Thế. Nhưng trả lời người thơ chỉ có: Thuận  
Thành cố đô mưa rơi không ngớt, và Cổ Loa cú rúc chòi canh, còn tất cả  
đã ra đi, đã âm thầm bỏ cuộc: An Dương Vương bọt bể bồ hòn, The Hà  
Đông đón kiệu, bỏ quê xim, Gái Cầu Lim Nội Duệ đã đi, Trai Cầu Vồng  
Yên Thế đã đi.... Trữ Hoàng Cầm.

Cuộc gọi hồn không ai đáp lại. Nhà thơ tiếp tục hành trình vào đêm,  
sâu hơn nữa, xa hơn nữa, càng đi, lòng càng bốc hỏa:

*Xé trang Luận Ngữ  
lau gươm  
lên đường  
...  
hỏi tội nghịch thần  
mắt Chúa đảo điên  
...  
Cắn nhọn móng tay  
Thơ cum lim khắc máu  
...  
Vùng chặt xích bẻ gông  
phá cửa  
cướp ngựa hình tham tri  
phóng lên ải bắc*

Đèn Nhang 1

Biết mình đã ngấm “thuốc độc tam ban”, tráng sĩ ngược lịch sử,  
triệt thoái về tiền kiếp, tìm điểm tựa để truy kích quân thù, tiềm vọng ở  
“chiến thắng tương lai”:

*Chuột thành than đen xám dọc sông Hồng  
Kẻ cướp run dưới Rạng - Đông - Thần - Thoại.  
Nắng phù sa*

Tất cả “chiến trường” xảy ra trong vô thức, gào thét những hùng

ca hồng hoang của người tráng sĩ “bóp tay vỡ toác đốt tre già” (Hội vật), “nâng một dãy Cai Kinh chạy tấp đến Cao Bằng” (Đi xa).

Hoàng Cầm gọi Trai đời Trần, gái hậu Lê về làm giấc mộng hỏa hoàng, tiền sử, để khỏa lấp bi kịch hiện tại của đời mình:

*Nâng lụa ngang mày câm tiếng khóc*  
Đèn Nhang 2

*Nghiến oan thù tím ngắt nắng Phong Châu*  
Ngựa 2

\*

Dù Hoàng Cầm, người, có bảo: “Hồi đó tôi không mang trong lòng -- dấu chỉ một ly -- nỗi oán hận, nỗi buồn phiền, hoặc trách móc hờn giận gì ai” (Vĩ thanh).

Nhưng Hoàng Cầm, thơ, chắc có nghĩ đến việc hỏi tội “triều đình”:

*Ai là giặc, và ai không là giặc?*  
Kiều Loan

Hoàng Cầm, thơ, sao khóc nhớ thời “vàng” Kiều Loan “tráng sĩ”, tung hoành trong trận gió Đống Đa:

*Giặc tan hoang xô chạy gãy cầu kiều  
Khắp sông Hồng vang dậy tiếng người kêu  
Nước đỏ thắm nghẹn giòng không chảy nữa  
Thành Thăng Long năm ngày chưa tắt lửa  
Xác giặc đầy từ kề chợ đến biên cương  
Cờ nêu cao chiến thắng nhuốm chiêu dương  
Mà rút lại cũng chỉ là giấc mộng.*

Kiều Loan

Kiều Loan mộng cũ qua rồi.

Hoàng Cầm về Kinh Bắc lần này cúi đầu bước cùng Kinh Kha đến bờ Vị Thủy, âm thầm gọi hồn Hạng Võ trên bến Ô Giang “hồi hồn Tây Sở Bố Vượng, cùng ta nhấp chén tà dương ngậm ngùi”, hát khúc bi ca của người anh hùng ngã ngựa:

Đi

bút lá xanh giữ cõi cành gầy

núi cuống lá vàng qua trận bão

Phâm kim hạ kiệu

Khói ly doài thoai thoái khúc hành vân.

Đèn nhang 2

Trầm hùng. Tráng kiệt. Từng trang, từng trang, Về Kinh Bắc, khi lưu  
thủy, lúc hành vân, thơ khóc hộ người những khúc hùng ca thời tao loạn,  
khúc thương ca của “cuộc dọn nhà tuần du trong sử rách”, thơ hát hộ người  
những hùng khí uất không đất vắng vùng:

Vật núi núi lăn  
ngáng sông sông gãy

...

Trống vân thúc  
sạt sườn Tam Đảo đổ nghiêng  
Loa vân giải  
núi đồi trùng trùng đi bốn hướng.

Hội vật

Về Kinh Bắc là bản giao hưởng dân ca bi tráng, những thăng trầm  
của cuộc tuần di trong lịch sử bằng tám nhịp vận hành. Mở đầu là về kinh  
và kết thúc là về ta: Trong tám nhịp có hai nhịp đi, hai nhịp về. Đi, về,  
vận chuyển tuần hoàn ba mươi năm sa mạc tạo nên anh hùng ca Kinh Bắc,  
luân hồi những hội ngộ đớn đau, loạn lạc, trong lịch sử dân ca, trong tình  
đất và tình người. Và cũng là bản Âu ca, vinh thăng người phụ nữ: người  
mẹ, người vợ, người chị. Họ là chỗ trọ cho linh hồn kẻ sĩ lưu vong. Yếm,  
váy Đinh Bảng băng bó vết thương của những anh hùng thất cơ, kiệt vận:

Con đầy ư  
con đã về Kinh Bắc  
Những cỏ Bồng Thị  
với dế đâu si  
Những lá Diêu Bông  
với đôi xe hồng  
luân lưu thai qua chín đời dặng dặng

...

Mẹ đau trở dạ  
Sinh ra con

*Tiếng tù và xé canh ba  
báo hiệu một cơn dông nín lặng  
Luân hồi*

Mẹ Kinh Bắc khởi sinh thế giới Hoàng Cầm, Mẹ là cái nôi của những bào thai biết “khóc âm y trước lúc chào đời”, biết trước những đêm sa mạc cuộc đời và đã tìm thấy cứu cánh nghệ thuật trong vương thế tình yêu đồng thiếp của những người đã khuất. Nhà thơ đốt những thảo cầm: cây tam cúc, lá diêu bông, cỏ bồng thi, thành tâm hương gửi về những chị Vinh, chị Nghĩa, chị Bắc, Phương Tuyết, Tuyết Khanh, Minh Xuân, Hồng Yến... những ngọn lửa âm đã gợi hồn sáng tạo cho nhà thơ trong đêm dài sa mạc.

\*

*Tình Cầm, âm thịnh dương suy.  
Cỏ bồng thi, cỏ gì? Phải chăng là cỏ Định Mệnh?*

*Chị đưa em đến bến này  
Cheo leo móm đá*

*Trước vực  
Sau khe  
thòng lọng tơ gì quấn gót  
Tua khăn bông còn buộc búp hoa lan*

*ù ù gió thổi  
Em vọng ai đâu mà hóa đá  
Không trói mà không đi  
không canh gà  
không thu không  
Mắt không mở  
đứng khép  
Kìa dây muống dại kín em rồi  
Cỏ bồng thi*

Một định mệnh ngược đời. Đổi sêch. Tưởng một mà hai.

Trong Em có Tô Thị - Phong Kiều “Em vọng ai đâu mà hóa đá” mà lại có nhiều Hoàng Cầm Nhân Văn “trước vực, sau khe”, thòng lọng quấn gót, không trói mà không đi, kìa dây muống dại kín Em rồi, Ai rình

Em, Ai ngó Em (Tấm đêm), Tha cho Em, Tha Em (Nước sông Thương).  
*Em đây có phải là hầm trú trong sa mạc Hoàng Cầm?* Mà hoang mạc ấy  
đót đau, trôi dạt, tang tóc đã từ xưa:

*Mây buông vải trắng trên đầu hoa râm.*  
Kiều Loan

và không biết còn kéo dài tới bao giờ:

*Giật bèo vào đáy xanh đêm*  
*Vào mê biển gió ...*  
vào em một đỗi.  
Gửi vào gió biển

một định mệnh dai dẳng đằng đẵng và khốc liệt:

*Cái đau băm nát lời thơ máu trào*  
Tình anh thế phách

\*

Tình Cầm là mối tình ngược dốc. Không phải tình Anh với Em mà  
là tình Em với Chị. Ở đỉnh dốc ngược, một hình ảnh lạ đồi hiện ra: Lá  
Diêu Bông.

*Em đi trăm núi nghìn sông*  
Nào tìm thấy lá Diêu Bông bao giờ?

Lá Diêu Bông phải chăng là hạnh phúc? Là tình người? Là tự do?  
Là lòng trung trinh, nghĩa liệt? Là gì chăng nữa thì Diêu Bông chắc chắn  
chỉ là Ảo Ảnh. Lá ảo ảnh, lá hư vô, lá tuyệt mù trong cõi sống.

\*

Hoàng Cầm dan díu với hư vô, trên con đường vô cùng, vô cực:

*Anh đi về phía không em*  
Hai ngả

*Anh đi sắp đến vô cùng*  
Hai ngả

Người thơ kết tinh với cõi âm, nhieu tinh với “tinh anh thể phách”, “thể phách tinh anh”:

*Em đi lâu thế? Về đâu?*  
*Sao đi xa thế? Bao lâu em về?*  
Thể phách tinh anh

Tình Cầm là tinh với không, tinh với mình, tinh không có mình, tinh cô đơn tuyệt đối:

*Chị đây có phải Em chăng*  
*Em đâu có thật Em rằng chị không*  
*Xiết tay kết một vô cùng*  
*Lời tay lại vẫn đôi dòng lulling lor.*  
Gọi đôi

Tình Diêu Bông phải chăng là Tình đá? “Tình ta đại ngàn đá biếc” như Men đá vàng? Diêu Bông một phận với cô gái đá Phong Kiều, với Phù Du, với Hải Đông Trường Thạch, với Kiều Loan... những nhân vật của Hoàng Cầm dường chung một họ: họ Ảo Ánh. Ảo Ánh là nhân thể Diêu Bông:

*Trăm năm nhào quyền hư vô*  
*Biết đâu em vẫn lulling lor hát buồn*  
Hai ngả

Diêu Bông phải chăng là oan hồn? Của những vong hồn liêu trai, ảo sữ, giao thoa những đam mê tuyệt vọng cùng những khát vọng hào hùng của kẻ sĩ bất phùng thời:

*Hồn ma dế bá cũng lang thang*

\*

Hoàng Cầm khao khát mẫu hệ. Tình Cầm hắt lên mặt trái của anh hùng, khiến “cỏ cây sa lệ núi rừng ngắn ngo” (Kiều Loan). Tình Cầm giải

bầy những mong manh, liệt nhược trong phần mềm của tâm hồn kẻ sĩ, cầu mong “giải yếm lòng trai mải phất cờ”. Tình Cầm mơ một Kiều Loan tráng sĩ, giải phóng người nam khỏi mặc cảm đặc quyền hào hùng, cưỡng điệu:

*Chí lớn từ xưa chôn chật đất  
Riêng đàn dom dom lại thênh thang.  
Kiều Loan*

Yếm, váy Đinh Bảng buông chùng cửa võng, vực dậy, che chở cho chí nam nhi quy lùi, ngã ngựa.

Thế giới Hoàng Cầm thăng đồng những giá trị bị sa lầy trong đồi thực, tạo cho chúng một cõi Hoàng Cầm biệt cách, ly khai:

Tráng sĩ ngã ngựa bỗng nhiên lai tỉnh, đi phó hội yếm bay. Chàng phất cờ giải yếm, trai lợ Tình Cầm; chàng xuất kyo ra quân, ngựa xe, pháo mã, tốt điêu, tịnh đỗ, linh xa... chàng diễn tuồng Cầm.

Rồi thoát bỗng im bặt xa mả, ngựa, người: tuồng câm.

Thinh không có tiếng gọi:

*Diêu Bông hời!  
Ôi Diêu Bông!  
Không ai trả lời  
Tất cả đã thăng*

Còn lại mênh mông sa mạc Hoàng Cầm

*ù ù gió thổi  
không canh gà  
không thu không.*

*Thụy Khuê*

*Tháng 6/1998*

Chú thích

Thơ trích trong bài viết:

*Men Đá Vàng*, Hoàng Cầm, NXB Trẻ, 1988

*Kiều Loan*, Hoàng Cầm, NXB Văn Học, Hà Nội, 1992

*Lá Diêu Bông*, Hoàng Cầm, NXB Hội Nhà Văn, 1993

*Bên Kia Sông Đuống*, Hoàng Cầm, NXB Văn Hóa, Hà Nội, 1994

*Về Kinh Bắc*, Hoàng Cầm, NXB Văn Học, Hà Nội, 1994

*Hoàng Cầm*, 99 Tình Khúc, NXB Văn Học, 1996

## ĐĂNG TẤN TỚI

### *Những Đoạn Ghi Cuối Một Năm Giữa Một Đời*

Lơ láo áo cơm, cùng chữ nghĩa  
Thời gian ơi! Trưa bóng, xế đường  
Ngang ngửa cõn nhau sương gió kẽ  
Lòng riêng nung nấu, cảm tà dương

Thương một tiếng, buồn chi không tiếng  
Đau nào đâu, sau trước mang mang  
Đất trồi trơ đáy ly đêm ấy  
Cát bụi còn đây, ngày chưa chan

Hẹn nhé, tuyệt mù cơn cố quận  
Rày mai phố chợ lắt lay mơ  
Năm tàn lá tả tờ thơ rụng  
Rượu tươi mình ta đất tò mờ

Gặp gỡ trận đùa chốn chốn xa  
Sững sờ thân thế cõi người ta  
Vui là...đôi trống canh tan máu  
Một điểm hồng soi chung thánh, ma

Chùa chiền chợt tỉnh màu điện dại  
Bệnh lòng săn thuốc trong lòng đáy  
Đường dài một sớm lệch xô vai  
Gánh cả cuộc chơi qua vạn đại

Rau đắng mè tìm cho góp bữa  
Đậm tình, thêm xót thoi lần lửa  
Bút mực bày trò chốt nhã thơ  
Nửa đời việc việc đều dang dở

Vườn quê trở bước lạnh sau truớc  
Vợ con lặng lẽ chái nhà khuya  
Mới hay đi đó, về chặng đó  
Khêu ngọn đến soi rõ khắp bờ

Thấy người Em thấp sáng lửa thiêng  
Người Em năm trước gọi vô biên  
Bây giờ Anh tiếp là Em nữa  
Rượu uống nguồn chung lai láng nghiêng

Thấy ta đi gọi cỏ xuân hè  
Nước về sông biển, núi non nghe  
Nỗi niềm hoa nở vào hoa rụng  
Một đóa hương đầm nương bánh xe

Thấy ta chặng, người có thấy ta  
Buông tuồng, lên xuống trận phôi pha  
Đục trong mang hết, như lòng nước  
Mây trắng, bùn đen thấy thấy hoa

Thấy bàn chân và thấy bước chân  
Ngập ngừng tơ cỏ, quạnh rêu sân  
Con cò im bóng đầm hoang đứng  
Sóng lạnh dồn đưa, không vắng ngân

Thấy rồi, người của cơn trăng hận  
 Kẻ cõi bồn ca, vui chất ngất  
 Người từng gấp sách, mở đường gươm  
 Bài thơ kiếm báu, chí chưa khuất

Thấy nhau trong mắt, ngoài không có  
 Đập vỡ, tan tành, sao vẫn nó  
 A ha! Sinh tử duỗi rồi co  
 Biết sức vui rồi, quên đất thó

Đi về nhau giữa sóng gió xô  
 Một đêm hơi thở bật khung mồ  
 Lửa hương trời cháy lối thiên cổ  
 Giọng máu nao lòng, bỗng khát khô

Khát hiên rêu cỏ, ngõ trời xanh  
 Bước thả thiên nhiên gió ngọt lành  
 Nắng trải hoa đào, xuân xuống suối  
 Chèo lên, quên mái đầy long lanh

Nguồn ơi! chơi nữa hay thôi nhỉ  
 Câu hỏi tang thương điệu nói cười  
 Ngày tháng cũ tàn năm mới mở  
 Cạn lòng đưa đón mộng khơi vơi

Trăng thời gian, tan bóng, hết đường  
 Triệu dương lồng lộng giữa tà dương  
 Đất trời trao gửi quà sương lá  
 Giọt sương trong ngàn tỏa sáng hương.

## ĐÀI SỬ

### *Mưa Trắng*

Mưa trắng vội,  
Về lồng miền nguyên cỗ  
Nhở em ngâm ngùi  
Màu áo trắng nǎm nao.  
Mưa trắng rong,  
Tận cùng con phố vắng  
Cơn gió ngày mùi  
Làn da thật ngất ngây.  
Mưa trắng đi hoang,  
Kéo dài đêm biệt xứ  
Những cao ốc ngất trời  
Những xa lộ chơi vơi,  
Lời phủ trắng;  
Hoài hủi tiếng yêu  
Vô vọng!  
Vòng tay quyện mật  
Lại buông lời,  
Xấp ngửa, không.  
Mưa trắng lạc loài,  
Lệ em tuôn tất tưởi  
Đầy vơi không em?  
Mưa trắng xa dần.  
Cao ốc sẽ rũ rượi  
Đường phố rồi co quắp  
Và thưa thãi,  
Những đêm trắng  
Lúc không còn được yêu em  
Mưa trắng vội.

# HUỲNH MẠNH TIÊN

## *Cái Cặp Da*

Mỗi người chúng ta  
 Khi làm thơ viết lách  
 Đều thập thò tham vọng:  
 Có được một cái cặp  
 Một cái cặp da  
 Da đen nâu xám đậm nhạt  
 Chẳng màng  
 Nhưng phải là cái cặp đàng hoàng  
 Cái cặp hoàn toàn  
 Cho riêng mình

Cặp vọng tộc linh thiêng truyền nối  
 Cặp đến đời tôi – *tùy thời hành xử*  
 Cặp chi tôi huy hoàng dữ da!  
 Cái cặp ba ngăn  
 (Hắn thiếu móc kéo túi trong)  
 Ngăn nhất  
 Chập chồng hỏa bài lệnh tiễn e-mail  
 Ngậm ngùi tâm thư mật thư CD  
 (Cạy cọ mày mò xin xỏ chủ biên)  
 Bạt ngàn danh thiếp trên chỉ thiên sinh  
 Nhà biên soạn phê bình nhà bình nhà báo  
 Quan văn quan võ cao đạo cadiépanan  
 (Giữa đàng ngộ nạn bùa hộ tung ngang)

Ngăn giữa

Móc meo công trường bẩn thỉu ôi  
Hỏa Lò Bất Bạt thập điện rong chơi  
Hàng lẽ mẽ bung nhầm thời xẩm xê  
Ngự sử...cà tàng lập thiếp phế cung  
Thơ văn xung đồi giun kiếp dế  
Một mình mình xéo một mình đau  
Ngăn cuối  
Lãng mạn bao dù tư sản “lô-vơ-mi”  
Phòng khi bóng hồng quả cảm “ghiu-mi”  
Chữ ký! Chữ ký!  
Nhà thơ cũng cần một tí tử tế một tí văn minh

\*

Mỗi người chúng ta  
Khi làm thơ dường sinh  
Cần cái cặp xinh xinh  
Cái cặp lịch sự phải cách  
Ở, một cái cặp da:  
Cái cặp không hề “đột” của người ta.

# Ý NHI

## *Quê Hương*

Rồi ta về ngày thơ ngây  
 trái mận, trái mơ  
 con giống đêm rầm  
 đèn trung thu sáng nến  
 phượng nở êm đềm trên mái rêu

Rồi ta về  
 nghe gió  
 tắt lặng giữa vòm cây  
 như tiếng gọi trong chiều

Rồi ta về  
 trông sóng  
 trên mặt nước hồ xanh  
 còn chuyền đi liền lỉ tới bờ

Rồi ta về mưa phùn, lọc biếc

Rồi ta về phố dài cô vắng  
 Sóng lớn âm thầm thảm đỗ

Rồi ta về  
 tìm qua ô cửa  
 một chút gì bóng dáng đời ta  
 một chút gì như đốm nắng trên tường vôi cũ  
 một chút gì như tiếng chim khuyên  
 nơi vườn hoang

Rồi ta về cuộn trốn giữa yêu thương  
 như đứa trẻ cuộn mình trong chăn ấm chiều đông

Ôi quê hương  
 quê hương  
 mắt rưng sâu chờ đợi  
 ta khóc ngập lòng trên lối về

## HOÀNG NGỌC BIÊN

### Những Bài Không Đặt Tên

nhìn lại một lần nữa  
những khúc sông quen  
chảy muôn đời  
một dòng buồn thảm

nhìn lại một lần nữa  
con đường vàng  
bụi phủ  
tháng năm

bầu trời xanh cao  
mắt rướn những lần  
nhìn lại một lần nữa  
hè phố đông người  
đã  
vắng  
bóng  
ta

...

Mênh mông  
Chiều  
Màu huyết dụ  
Tím chân trời  
Chim  
Một tiếng kêu...

## TRANG CHÂU

### *Ngày Một Mình*

Nghe thu  
vàng lá trên cành  
Nghe quanh mình  
bóng với mình cô đơn  
Nghe trưa  
nắng xế qua hồn  
Nghe mây chở nhẹ  
nỗi buồn lên cao  
Nghe em trở gót  
phương nào  
Nghe anh  
phiền muộn len vào tâm tư

## NGUYỄN TRỌNG TẠO

### *Khát*

Ta khát thành con gấu bông  
Đêm đêm em ôm đêm ngủ

Ta khát mắt hồ ghép đá  
Nồng nàn lưỡi sóng mềm môi

Ta khát căn phòng trăng muốt  
Đợi em đêm trăng ập ngày

Ta khát nhở tàu một chuyến  
Đêm ga bật lửa trăng tay

Ta khát taxi chạy mãi  
Điều hòa nóng lạnh có em

Ta khát thành đêm chứng sinh  
Oa oa tình yêu nguyên trinh...

## HỒ MINH ĐỨNG

### *Hình Bóng*

Bóng hỏi hình  
lúc rạng đông  
Đêm khuya  
còn nhỡ thuở không có gì?  
Hình hỏi bóng ở  
hay đi?  
Bóng vẫy thuở truớc có khi  
không hình  
Gan hỏi lòng còn  
gì không  
Trăm năm bóng cả núi non  
đè mình?



Phụ bản Ngọc Dũng

---

# Trong Những Căn Buồng Tối Của Thơ

---

## Bo Carpelan

*Phân-lan có hai dòng văn chương, viết bằng tiếng Phân-lan và Thụy-diển. Bo Carpelan là một nhà thơ Phân-lan, viết bằng tiếng Thụy-diển, một trong những ngôi sao sáng nhất trên nền trời thơ Bắc Âu và thế giới. Sinh năm 1926 tại Helsinki, ông đã cho xuất bản tập thơ đầu tay năm 20 tuổi; từ đó đến nay đã có khoảng 14 thi tập.*

*Năm 1960, Bo Carpelan bảo vệ một luận án tiến sĩ về thơ của Gunnar Bjorling, một trong những người chủ xướng hiện đại thuyết Phân-lan. Bo Carpelan còn là nhà phê bình văn nghệ (1949- 1964) cho tờ "Hufvudstadsbladet", phụ tá giám đốc thư viện thành phố Helsinki (1964 – 1980), tác giả một số tiểu thuyết và truyện trẻ em. Năm 1977, Bo Carpelan được tặng "Giải thưởng lớn về Văn chương" của Hội đồng Bắc Âu và đến năm 1980 lại được tước hiệu danh dự "Konstnarprofessor" (Bậc thầy về nghệ thuật).*

*Trong những căn buồng tối của thơ (tựa đề do người dịch đặt) nguyên là một bài nói chuyện của Bo Carpelan về thơ tại đại học Helsinki. Đây là một tư liệu đầy đủ và hay nhất về cuộc đời và tác phẩm của Bo Carpelan, từng được đăng tên tạp chí "Horizont" dưới tựa đề Tổng kết bảy kỳ về thơ. Bản dịch bài này dựa trên bản Pháp văn của Carl Gustaf Bjurstrom và Lucie Albertini trong Carpelan, Le jour cède, Arfuyen, Paris. Riêng về thơ, có tham khảo Bo Carpelan, Room without Walls, Forest Books, London (bản dịch Anh văn của Anne Borne).*

**M**ảnh đất mùn đầu tiên của tôi, cơ sở trực tiếp của những bài luận văn đầu tiên của tôi về thơ, đã và vẫn có tính cách tiểu tư sản. Cha tôi, năm 1916, đã từ bỏ một sự nghiệp đầy hứa hẹn của người kỹ sư hóa chất để đổi lấy một hoạt động khiêm tốn hơn nhiều của một viên chức ngân hàng, một hoạt động, trong suốt ba mươi năm, đã tỏ ra khá bấp bênh. Mẹ tôi đã bỏ mất công việc của một nhân viên bàn giấy và suốt đời lấy làm tiếc vì đã không tìm được công việc nào khác và đã ở lại nhà. Thế là, trong suốt những năm ấy, các vấn đề trong gia đình trước tiên là những vấn đề kinh tế.

Còn về chuyện văn chương, cha tôi chỉ đọc báo hàng ngày trong lúc mẹ hết sức chăm chú tới việc đọc sách. Tôi thừa hưởng được điều ấy. Làm như thế lúc đó chính mới trưởng: mảnh sân sau, sự cô độc tương đối khắp chung quanh (anh tôi đã rời khỏi nhà tương đối sớm và cha mẹ tôi đối với tôi có vẻ già hơn nhiều: khi tôi lên mươi, cha tôi đã năm mươi sáu và mẹ tôi bốn mươi bảy), tất một lời, làm như thế tất cả những điều đó có vẻ đòi hỏi một thứ thực phẩm tinh thần.

Tôi đã bắt đầu ngồi sách vở rất sớm và tôi trước tiên đã gặm nhấm những cuốn có trong thư viện tại gia, một thư viện thật còm cõi. Trên năm chiếc kệ nhỏ, xếp gọn gàng giữa những cuốn sách khác là tác phẩm toàn bộ của Lagerlöf, những cuộc nói chuyện của Guss Mattsson, những bài thơ của Gripenberg, một chút của Froding và tác phẩm toàn bộ của Topelius – đây là những truyện ngắn và truyện thần tiên của ông, những thứ nuôi dưỡng trí tưởng tượng. Ở đó có một cái gì thơ ngây rất phù hợp với sự thơ ngây của tôi và là điều tôi đã ra sức bảo toàn cho tới mãi ngày nay, một sự thơ ngây gần gũi với trò chơi mà tôi vẫn còn coi như mảnh đất mùn của mọi thứ thi ca.

Ngay từ 1945 – lúc đó tôi đã rời khỏi nhà trường – đã có một tập vở bọc vải dầu đèn mang cái tựa đề hơi có vẻ “huênh hoang” và trừu tượng: *Ngoại vi và trung tâm*. Một tập vở đầy những bài thơ có vấn, khá ngoại biên, hơi giống kiểu Ferlin, nói về sự xa lạ, sự cô độc, sự trống rỗng, những phản ảnh nơi “cái tôi” không tìm được trung tâm, thế nhưng ở một vài bài họa hiếm không vấn, cũng có phớt qua một hơi thơ như của Södergran. Một năm sau, tôi đã “chín” đủ để khởi sự với một tập thơ, xét về nội dung, mang một tựa đề hoàn toàn thích hợp: *Như một hơi ấm mờ tối*.

*Như một hơi ấm mờ tối* và phần tiếp theo đó *Người, kẻ sống sót tối tăm*, xuất hiện vào năm 1947, ngày nay đọc lại tôi thấy nếu không phải là vất vả, thì ít ra cũng cực kỳ xa lạ với những hình ảnh mơ hồ và sự chồng chất những biểu hiệu tượng trưng kia, đập vào mắt ngay từ cái hình nhỏ ngoài bìa và quá tiêu biểu cho một nhà văn chap chredits vào nghề, say sưa những chữ (...).

Tính không thực mà tôi trông đợi sẽ giải thoát cho tôi mọi sự cưỡng bách – một cảm giác có lẽ đã tăng thêm vì sự trống rỗng của những năm sau chiến tranh và phản ảnh nơi số lượng khá ít ỏi của thơ Phần Lan viết

bằng tiếng Thụy-điển được xuất bản lúc đó -- không phải là một giải đáp. Ba năm sau, khi tôi cho xuất bản tập *Những biến thái*, tôi đã tưởng là mình khám phá ra được một giải đáp. Thiên nhiên trong đó xuất hiện ở bình diện chính, khá mơ màng, thật vậy, nhưng được nhìn trong một viễn ảnh nghiêm xác hơn. Nếu muốn tìm lại những nguồn ảnh hưởng, thời tôi có thể kể tên một nhà văn, ở thời kỳ ấy, đã có một tầm quan trọng lớn đối với tôi, đó là tên của nhà thơ biểu hiện người Áo George Trakl. Nếu không phải thế, thời lúc này, khi nhìn lại tập *Những biến thái* của tôi, với hai mươi tám năm xa cách, tôi thường nghĩ tới những bức tranh phong cảnh của Victor Westerholm trước hết. (...)

Sau thời kỳ vui vẻ ngắn ngủi của người sinh viên vào những năm bốn mươi, khi phần chính yếu của nhóm bạn gồm những nhà văn, những kịch sĩ và những người hâm mộ nhạc, thì tới những năm năm mươi, những năm ấy đối với tôi là một thời làm việc ráo riết. Tôi làm việc ở cả bốn mặt: như một người quản thủ thư viện toàn thời gian, như một nhà văn, như một nhà phê bình trên tờ "Hufvudstadsbladet", và sau rốt, tôi còn chăm lo việc học hành của tôi, tôi đọc giới phê bình mới của Hoa Kỳ và, từ khoảng giữa những năm năm mươi, tôi chuẩn bị luận án của mình về Bjorling.

Vào năm 1952, tập thơ xuôi *Kém bẩy* là khởi sự thật dẽ thương của nhiều toan tính nhằm tô đậm nét những gì tôi thực sự làm khi viết lách. Ấy chính những bản dịch thơ Pháp của Erik Blomberg đã gợi hứng cho tôi hơn cả và trong những bản dịch đó, trước hết, phải kể những biểu thi về đời sống hằng ngày, đắm say thực tại và mơ mộng, của Max Jacob. Ở đây, trong tập *Kém bẩy*, có những bài nhại lại một mô típ thường giả mạo thuộc giai cấp thượng lưu, có những sự biến hình biến tướng, những thay đổi về không gian, những vũ đài rạp xiếc và những bóng ma, những cái nhìn siêu thực về cuộc sống lứa đôi cũng như một loạt những bài miêu tả hài hước về lối sống thượng lưu -- với những chị vú em và những bà quản gia -- chắc chắn phải làm hài lòng số đông can trường các nhà nghiên cứu thần thoại người Phần-lan nói tiếng Thụy-điển. Và có một thứ hài hước mà, nếu như cần phải tin một số người, tôi không còn biểu lộ khả năng từ hai mươi lăm năm nay -- điều đó tự nó đã là một nhận xét bí thảm. (...)

Nếu những năm bốn mươi đã là thập niên của sự thơ ngây về ngôn từ, trong vòng những năm năm mươi tôi lại lọt vào giữa những sự phức tạp hóa và những cuộc phân tích. Những ai quan tâm tới điếm này có thể tham khảo mục đích trong luận án của tôi về Bjorling. Trong thực tế, bất hạnh thay, tôi đã đọc tất cả, tất cả gần hai trăm cuốn sách ấy, và đã thảo những bản tóm lược mà tôi đã tìm cách nhét vào luận án của tôi ở khắp mọi chỗ có thể và không thể được. Đồng thời, lúc ấy tôi đọc nhiều văn xuôi Thụy-điển, tôi hít thở thơ của Wallace Stevens như hít thở dưỡng khí và tôi nghe nhạc quá mức bình thường. Trong tập *Những biến đổi của cảnh vật* có một âm hiệu "rộng lớn" có thể khiến ta nghĩ tới những cảm giác âm

nhạc, Brahms chẳng hạn, nó có cái âm hiệu ấy trong tập 73 bài thơ của mười năm sau vẫn còn là đối tượng của một chuỗi những bài thơ, do một sự pha trộn xui xẻo giữa những rượu vang trắng và *Ein deutsches Requiem* gợi ra. Như thế đó, tập *Những biến đổi của cảnh vật khởi sự*:

*Chóng lại đêm tối chúng ta không có một vật nào  
trong những vật nằm trong tay chúng ta khi trời sáng.  
Bức màn âm u phất phơ trước gió của không gian  
và sương giá của mây mù trên những vành mây của trái đất.*

Ta gặp lại ở đó một thứ tu-tù học mà tôi còn có thể cảm thấy mình xúc động như một kẻ xa lại đứng trước một điều gì có nhắc y tới một lâu đài cổ trên một hòn núi đá nơi y đã cư ngụ ngày trước. Một phần trong những bài thơ đầy tham vọng này – *Lục địa âm u, Ở nhà hát đại nhạc kịch* – nói tóm lại, chứa đựng một thứ phê bình thời đại một cách công khai dễ chấp nhận hơn là những toan tính khá xúc động nhầm nói thẳng ra những từ và lối nói tiêu biểu cho tập thơ. Nhưng có một trong những bài thơ này hướng về tương lai:

*Nhạc nhẹ như nói thầm,  
tuyệt xoáy qua khung cửa  
im lặng sau bữa ăn;  
tiếng bánh bẻ và máu  
tụ lại như vòng lửa  
qua những lối mòn trong con mắt  
xoay về bên trong về vũ trụ.*

Tôi sẽ không làm lộ rõ hết mọi điều ám chỉ và hết một hình ảnh trong bài thơ này. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng viễn ảnh “về bên trong về vũ trụ” không phải chỉ ám chỉ vũ trụ bên trong của con người, mà còn ám chỉ một vũ trụ bên ngoài mà viễn ảnh muôn thủa chỉ có thể được chính con người bao quát. Ở đây cũng có sự quan trọng của nói thầm mà một bài thơ đã được dành riêng cho trong tập *Suối nguồn*. Tôi không còn biết lời trích ở dòng đầu lấy từ đâu, nhưng tôi hẳn sẽ không ngạc nhiên nếu lời trích ấy là của Stevens – nhà thơ của cái sống thực, thật chính xác về ngôn từ và do đó luôn luôn huyền bí này. Tôi còn nhiều chặng đường phải đi trước khi đạt tới sự chính xác. Tôi bắt đầu hiểu ra rằng từ ngữ có lẽ có thể diễn tả nhiều hơn khi tượng trưng ít hơn, khi tự mở ra với cùng một sự hiển nhiên như thực tế tự mở ra chung quanh chúng ta:

*Hướng về trung tâm của im lặng  
các từ ngữ tiến tới*

*nhẹ như những ngọn núi  
được gió cuốn đi.*

Tôi đang trên đường tiến tới chương trình thi ca mà tôi đã trình bày trong bài “lectio proecursoria” (bài chuẩn bị) của tôi: *Về sự khai mở của thơ*.

Khởi điểm *Về sự khai mở của thơ* nằm trong một lá thư của Keats – người mà tôi rất ngưỡng mộ – trong lá thư này ông nói về sự quan trọng của việc không nên có sự tin chắc, về chuyện mò mẫm, không tìm kiếm những sự kiện và các nguyên nhân. (Nhữ) Rabbe Enckell đã nói về điều ấy: “A, có thật là cần phải đặt tin tưởng vào các sự kiện chăng? Nếu quả thế thì tôi hỏng mất rồi!” Về phần Keats thì ông nói tới một “sự ở thờ một cách nhiệt thành” và về những “nửa-sự-thật” theo một nghĩa tích cực. Trong việc đề biện một luận án thì những điều đó không hoàn toàn phải phép nhưng luật án của tôi về BJORLING cũng chẳng thuộc đại học. Giữa nhiều điều không hòa đồng, luận án ấy chưa đựng những yếu tố mà lúc này tôi vẫn còn tha thiết, và nhất là những đoạn phân tích thơ BJORLING và cái toan tính lớn, ở cuối, nhằm tóm lược những gì lúc ấy tôi cho là thơ.

Keats trở lại ở chỗ này: những gì tôi thích thú hơn hết là diễn từ của ông về sự khai mở của thơ, nó tương ứng với từ “bất ý” của BJORLING và với “sự ngưng nghỉ trong những gì ta không thể biết” của Enckell. Tôi đã đem đối chiếu, lần đầu tiên, Keats và chủ nghĩa hiện đại Phần-lan trong ngôn ngữ Thụy-diển. Khi Keats (2) nói rằng nhà thơ là cái gì có ít thơ hơn là người ta có thể tự hình dung, bởi lẽ nhà thơ luôn luôn choán đầy thân xác một người khác và vì ông là “Không ai cả”, thì điều đó tương ứng với hình ảnh mà lúc ấy chính tôi đã có về nhà thơ như một kẻ biến hóa, một kẻ khách thể hóa. Điều mà lúc này tôi muốn biện hộ cho là một thứ thơ ngày mãnh liệt: kẻ coi một ngọn núi không phải là một ngọn núi, kẻ đó có một hệ thống; kẻ coi một ngọn núi lại là một ngọn núi, kẻ đó là một hệ thống, kẻ đó làm một khố sợi biến thiên của cuộc sống, và bài thơ của ông cũng là như thế nữa. Điều mà lúc ấy tôi tìm kiếm là một thứ thơ trong trẻo, giản dị, mang dấu tích của một kinh nghiệm và, trong sự sáng sủa của nó, tùy thuộc nhiều cách giải thích. (...)

Nếu *Những biến thái* là toan tính đầu tiên của tôi nhằm đạt được một sự bay lượn bên trên ở nơi một ngọn núi lại là một ngọn núi, thì *Ngày tươi mát* là toan tính thứ nhì. Những năm năm mươi đã chấm dứt, đã đến lúc hồi tỉnh và cùng với thời gian có một cái nhìn mới về thơ:

*Trái tim không phù hợp với những điều giới hạn nó,  
bài thơ cũng không phù hợp với thực tế,  
thực tế cũng chẳng phù hợp với giấc mơ của Thượng đế.  
Loại đổi thoại nào vừa thay đổi mi  
lại vừa không thay đổi mi?*

*Đừng tìm kiếm nơi cỏ cảm nín,  
hãy tìm kiếm cỏ cảm nín.*

Điều mà bài thơ này muốn nói, cố nhiên là thơ tạo nên thực tế cũng ngang như dựa trên thực tế và công việc thi ca biến đổi nhà thơ. Để diễn tả một cách hết sức ngay thẳng những gì ông đã thấy và đã sống – ông cần phải, không hoa mỹ, đi thẳng tới mọi sự và tới điều sống thực – trong những dòng cuối người ta có thể thấy một lời châm chọc kín đáo đối với Sodergran. *Ngày tươi mát* đối với tôi và thi tập đầu tiên nơi tôi đã gặp được sự trong sáng mà lúc ấy tôi tìm kiếm:

*Buổi chiều ở bên cỏ  
vịnh nhỏ (được những con) gió phớt qua  
Trong mây  
mặt trời hạ thấp ánh lửa  
Nền trời sáng sủa, không một vì sao.*

Chuyển động của một bài thơ như bài này khởi từ một chữ “ở” tĩnh tại, lướt qua một trạng thái thụ động “được...phớt qua” rồi một động tác “hạ thấp” để trở lại khởi điểm của nó, trong một thứ vành cung được chắn trời phác họa.

Có một sự khuây khỏa và bình lặng trong *Ngày tươi mát*, tập thơ này có lẽ là niềm an ủi cảm thấy sau những năm năm mươi thật phức tạp và nặng nề phải gánh chịu về mọi phương diện. Cuộc sống hàng ngày, gia đình, “cỏ, hoa, ngày tháng, hư không” đã dễ dàng tìm được chỗ trong một thứ thơ có vẻ như không có gì táo bạo và “nhẹ”, nhưng lại có, tôi đã hy vọng thế, cái trọng lượng riêng của nó. Chính là vào thời kỳ này tôi đã góp nhặt những mảnh vụn công việc của mình về Bjorling để hợp lại thành một tập Thi pháp – vẫn còn vàng úa trong ngăn kéo của tôi. Rabbe Enckell đã đọc qua tập sách ấy và hết sức ca ngợi những toan tính phân biệt của tôi nhằm chứng tỏ rằng những phân biệt về vấn đề thơ ít có tính khả dụng vững vàng – điều đó được bày tỏ với đôi chút hài hước có lẽ đã không làm hại gì tới thi pháp của riêng tôi.

Chính là vào thời kỳ này tôi đã hiểu ra rằng đại học – Alma Mater (Người Mẹ Cao Cả) – không phải là người mẹ của tôi. Mọi sự trong bầu khí của đại học đều không làm tôi vừa ý, tôi chẳng có khiếu mấy về nghiên cứu và công cuộc phê bình văn chương đối với tôi có vẻ quá nặng nề. Dần dần tôi đã thoát ra được tất cả những chuyện ấy – một cách xử sự mà tôi nhiệt liệt khuyến khích mọi nghệ sĩ sáng tạo. Bài học mà tôi rút ra được từ cuộc vật lộn với các nhà phê bình mới và với luận án của tôi là sự lựa lọc của trí tuệ không nhất thiết phải mâu thuẫn với niềm vui diễn tả một tình cảm – một bài học mà tôi đã tìm cách biến thành thơ trong tập 73 bài thơ của tôi có từ 1966. Tập thơ này có ghi một lời trích dẫn Boris Pasternak:

*“Niềm bí ẩn ở bên kia nấm mồ có thể được giải quyết hay chẳng – tôi không biết.*

*Đời sống, cũng như sự im lặng của mùa thu là – sự chính xác.”*

Sự chính xác, phải: tôi đã làm theo lời dặn dò này tới mức cô đọng và tôi đã đẩy bài thơ tới một điều gì đó có thể nhắc nhở tới lối thơ *tanka* hay lối thơ *haiku*:

*Cây  
ánh sáng  
xum xuê cành lá*

hay, một cách dấn thân hơn:

*Này  
trong im lặng,  
không có im lặng:  
những móng tay, bức tường.*

Bài thơ này là những gì tôi có thể lại gần hơn cả điều mà một cách hời hợt người ta thường gọi là “thi ca dấn thân”. Những cây đũa hiếm có khi xanh tươi lại dưới bóng tảng bảng đen nhưng, về một khía cạnh khác, tất cả mọi thứ thơ hay đều dấn thân vì nghĩa lý của đời sống và của con người. Tôi trình bày những nỗi đốn đau của thời đại, của xã hội hay của những giai cấp xã hội mà không đề nghị một giải pháp nào làm sẵn: đó là trưởng hợp trong tập *Sân* hay trong cuốn tiểu thuyết của tôi nhan đề *Những tiếng nói trong giờ phút muộn màng*. Sự miêu tả, nhờ cường độ của nó, tự bắn thân nó đã đủ là một điệp văn: phần còn lại là phùng thích, bão chươn, thuyết giáo. Và như thế tôi tóm tắt thi pháp của mình trong 73 bài thơ như sau:

*Không mái.  
Không vách.  
Một sàn nhà  
do đặc tử mỉ.*

Nói một cách khác, người làm thơ cần phải biết mình ở đâu, cái gì là cơ sở của mình, cái gì là tiếng nói riêng biệt của mình: trong lúc tiếng nói ấy xuôi theo những hướng thật khác biệt. Cái sàn nhà, hình ảnh của đời sống, của sở năng thủ công nghệ, có thể lớn hay nhỏ: không phải đó là điều quan trọng. Điều quan trọng, đó là cái tự do chuyển động, là nhiều cách diễn giải mà cũng là nhiều mặt khác nhau, là cái hoạt động mà cơ sở kia đem lại cho. Có lẽ, trong tập thơ 73 bài thơ, tôi đã đánh giá quá cao sự

cô đọng như một phuong thức tinh khiết hóa và biến thi ca thành tích cực hơn mà không để ý rằng sự trong sáng và sự giản dị mà tôi tìm kiếm lúc ấy có thể dễ dàng đưa tới lối viết với những bí hiêu.

Nếu như tôi vẫn cứ tiếp tục theo chiều hướng đó thì hẳn là tôi đã mau chóng sa vào chuyện lược đồ hóa. Tôi đã theo đuổi một chiều hướng hoàn toàn ngược lại vào năm 1969 với tập *Sân*, tập thơ này chiếm một chỗ riêng biệt trong các tác phẩm của tôi. Nó đã làm sáng tỏ những mối liên hệ của tôi với quá khứ, với những gốc rễ của tôi; nó đã đem lại một viễn ảnh mới và một cách thể diễn tả mới, một thứ *parlando*. Bằng qua nó là nỗi nhớ nhung luyến tiếc một điều đó đã mất: “-- *không một câu thang nào / dẫn tới một thiên đường mật thiết hơn*”.

“Căn buồng”, ấy là một đề tài có thể biến đổi bằng nhiều cách: nhân loại và mỗi người cũng trở thành những thứ buồng. Trong tập *Sân*, những căn buồng là nơi trú ngụ của những người nghèo khổ, tan nát, cảm nín. Điều mà tôi đã ra sức làm cho mọi người cảm thấy là cái thế giới của những năm ba mươi với những khu vườn công nhân nhỏ bé của họ, những hợp đồng thuê mướn ngắn hạn của họ, những cái giếng của họ, những bình sữa của họ, những chiếc xe đạp lắp hai cái bánh vào một mảnh ván của con em họ, những nơi giặt giũ của họ, những máy thu thanh bằng tinh thể của họ, tất cả những thứ đó dưới chiếc bóng lớn dần lên của một thảm họa sắp tới, thảm họa đã sẵn sàng trong cơn cuồng loạn thần kinh bao quanh Thế vận hội năm 1936. (...)

*Suối nguồn* (1973) và *Trong những căn buồng tối, Trong những căn buồng sáng* (1976), nếu cả hai đều lấy lại những đề tài của tập *Sân*, thì cũng thường xuyên đặt lại chính vấn đề ngôn ngữ của thi ca. Nếu ngày trước tôi đã ra sức “với hai chữ, thu hồi một”, thì lúc này tôi đi tới những quan điểm khác, chẳng hạn như được diễn tả trong bài thơ “Một trong những thi pháp”:

*Điều quan trọng có lẽ không phải là giảm thiểu  
mà là khai trừ, bằng lựa chọn của mình, cái nội dung tản漫  
Từ hai chữ làm thành ba quan trọng hơn.  
Để cho mọi sự có thể nào vẫn thế, để  
cho sự qua mau là qua mau  
từ bỏ những kẻ hấp hối  
để cho sự có mặt là gần gũi  
người đàn bà đang nằm nghỉ và kẻ một ngày kia  
sẽ không còn thức dậy nữa.*

Sự cân bằng giữa những công thức trùu tượng và những hình ảnh cụ thể không phải lúc nào cũng đạt được, nhưng nói một lần chót nữa, tôi không thuộc về loại người lấy làm hài lòng với những biến thái chỉ dựa

theo kinh nghiệm ngôn ngữ của họ mà thôi. Trong một cảnh huống trữ tình, những điều không chắc chắn và những sự thất bại là những tài sản quý báu. Và về điểm ấy, tôi xin trích dẫn hai câu thơ này: “những gì ta không thấy mài sắc con mắt và cảm tính / và phần lớn những trái thanh-lương-trà mọng đều vừa đắng vừa đẹp”. Trong hai tập thơ trên trở lại là cǎn buồng, trở lại là một thứ tế bào trung tâm miêu tả cái cảm giác tình tự hay hơn là khái niệm thời gian. Bài thơ trỗi dậy – tôi đã nhấn mạnh điều đó – từ một thứ nhu cầu định vị trí thật mãnh liệt: tôi ở đâu so với cǎn buồng, với những đồ vật, với người ta, với cảnh trí, với thế giới?

Có lẽ các bạn cũng còn nhớ, khi còn trẻ, đã viết tên các bạn, rồi địa chỉ các bạn, quận huyện các bạn, xứ sở các bạn, rồi đến vùng “Scandinavia”, “Âu châu”, “Địa cầu”, “Vũ trụ”. Có lẽ đó không phải chỉ là để định vị trí của các bạn về phương diện địa lý, mà còn để tìm thấy chính bản thân các bạn, để gần lại cǎn buồng của các bạn, đúng vào lúc đó, ngay trong phút giây chính xác đó. Trong thơ, giây lát ấy là vĩnh cửu kéo dài một giây lát, thời gian là một không gian, khi thì sững lặng, khi thì hoạt động, bành trướng. Và nếu thơ truyền thông được một cảm giác tin tưởng, một giây lát tin tưởng, ta luôn luôn giành được một điều gì đó trong một thế giới của bấp bênh và lo sợ (...).

Không thể đạt được những hình ảnh tốt thật rõ nét nếu thiếu ánh sáng, và thiếu buồng tối. Trong những cǎn buồng tối và những cǎn buồng sáng diễn ra cuộc đời của chúng ta, một cuộc đời đổi thay như ánh sáng thay đổi. Điều quan trọng, đó là nhà nhiếp ảnh tâm hồn và cảnh vật phải rành rẽ nghề nghiệp của mình.

Người ta từng hỏi tôi: anh viết như thế nào, ở đâu, bao giờ? Tôi thấy những câu hỏi này thật không thích đáng. Tôi viết những bài thơ của mình bằng tay, trên những mẩu giấy nhỏ, với một tuồng chữ cực nhỏ, rồi tôi bỏ chúng đó chờ ngày Phán xét cuối cùng. Quá trình thật dài lâu. Một cuốn sách viết ra rồi, thì có thời hiệu. Tác giả lúc đó có thể mạnh tiến: văn bản của ông không còn là của ông, nó thuộc về hết mọi người. Trước câu hỏi “Anh viết cho ai?”, có lẽ ông sẽ trả lời rằng mình viết cho hết mọi người hay không cho ai cả, rằng mình viết cho kẻ lảng nghe mình ở bên trong chính bản thân người ấy và để ánh hưởng tới chính người ấy. Trong vũ trụ của ông, các sự vật và các từ ngữ liên minh với nhau, thẩm nhập vào nhau. Đây là chuyện khiến ngôn ngữ khít khao đậm đặc, biến nó thành một vật sống động, trĩu nặng mà vẫn nhẹ nhàng, bình thản mà thật tác động. Và cái cảnh đưa ra đường như là một ngôn ngữ với những sắc màu của nó, những hình thức của nó, những chuyển động của nó và những tương phản tức thời của nó; khi ông biến thứ ngôn ngữ này thành một bài thơ, kết quả có thể, tùy theo chừng mực thành công của nó, được coi như một thứ “đường parabol của sáng tạo” để sử dụng lối diễn tả của Klee.

Bài thơ tạo ra một kinh nghiệm, nó cho chúng ta những con mắt mới,

những ý nghĩa mới. Bằng cách đó nó luôn luôn dấn thân, cả theo chiều sâu lẩn trong trường độ. Trong sự khai mở toàn diện này ẩn nấp tính triết để sâu sắc của thơ, một tính triết để mà không một ý thức hệ nào có thể chặn đứng, không một ý thức hệ nào có thể sánh được.

Thứ thơ mà tôi ưa thích là thơ nơi ngọn núi lại trở thành núi, nước lại là nước, cây cối lại là cây cối. Một thứ thơ trong trẻo, chính xác, phản ánh của nhân sinh, của cuộc sống thường nhật và những linh thị của con người, nhưng cũng là hình ảnh của thiên nhiên bao quanh và cấu thành con người. Một thứ thơ cá nhân và bởi đó phổ quát, bề ngoài có vẻ giản dị nhưng thẩm đượm những hạnh phúc cũng như những thất bại của cả một đời.

Nhà thơ xuất hiện dưới dáng vẻ nào: nhà tiên tri hay anh hùng, kẻ mơ mộng hay người điên, người chụp hình hay kẻ có linh thị, biết điều đó không quan trọng gì. Điều quan trọng, đó là không thỏa hiệp với chính chiêu hướng của mình. Ngay khi một nhà văn tự hỏi “Thiên hạ sẽ nghĩ gì về những điều ta viết?”, là ông bắt đầu đánh giá quá thấp cả chính công việc của mình lẫn người đọc. Đây là vấn đề không để cho mình bị mua chuộc, làm hư hỏng thối nát: cuộc sống không phải chỉ có một kích thước, đây không phải là chuyện của một phe phái, đây không phải là một thứ đối thoại trắng đen. Bài thơ là câu trả lời cho những vấn nạn của thi ca, nó làm xuất hiện cái phức tính của ý nghĩa trong lúc luôn luôn tìm kiếm một điều gì không hiện hữu, một ngôn ngữ khác, còn chính xác hơn, còn tàng ẩn hơn, còn mang tính cách người hơn nữa:

- Hãy tìm cách nói một ngôn ngữ khác
- tìm cách xây dựng những căn buồng cho những kẻ bị tra tấn:  
những chiếc giường, những bình phong, những khớp xương héo khô –
- Hãy bước trên con đường phủ đầy cỏ dán tới sự nghèo nàn  
Giếng nước và thước đất sét dưới đáy giếng.  
Những bô óc rỉ sét, một cuộc đời thảm nước. Kế đó hãy nói.

*Thủy Trúc dịch*

#### Chú thích

John Keats (1795-), nhà thơ Anh. Xem thư của Keats gửi George và Tom Keats ngày 21, 27 (?) – (ND).

Xem thư của Keats gửi Richard Woodhouse ngày 27-0- (ND).

## NUNO JÚDICE

### *Chân Dun G VỚI KÍNH CỬA MỊT MỜ*

Có lẽ là đôi lời còn sót lại đang lịm tắt  
 trong bình tro thời gian: những gì em đã nói với tôi,  
 những buổi chiều không cùng, và tiếng thì thầm còn lại  
 của đêm tối. Nhưng có là gì điêu ấy: quan hệ  
 vẫn chỉ là cái hình ảnh không đáng vẻ hiển hiện này,  
 tấm thân không độ dày cũng chẳng có khuôn mặt này,  
 chiếc ly không có rượu đổ chan hòa này,  
 -- những ân sủng không thèm khát mà cuộc đời chồng chất,  
 như một lòng sông khô cạn,  
 hay ánh mắt mà chúng ta trao đổi, thật tình cờ,  
 trong ngẫu hợp của một tấm gương.

...

Em là ai, barbara, kẻ ở lại  
 trong một bài thơ mà người ta học tập và ngâm nga  
 ở nhà trường,  
 -- em kẻ đã tự hạn chế vào việc được một nhà thơ  
 yêu mến, nhà thơ ấy, có lẽ, đã chảng cho em  
 một điều gì khác để đổi lại mối tình này  
 ngoài một bài thơ mà em, có lẽ,  
 em cũng chẳng bao giờ được nghe? Em là ai,  
 ôi người đàn bà thực hơn cả nhà thơ nọ  
 kẻ đã ngợi ca em, người đàn bà mà không một ai  
 biết được điều gì hết – nếu không phải là  
 người đã yêu em, và đặt em vào  
 bài thơ này nơi em vẫn còn sống, và thở,  
 như vào ngày người đã viết ra nó,  
 khi nhớ tới thân hình em và đôi  
 môi em, và những ngày, hay những đêm,  
 người đã ở bên em? Em là ai,  
 người đàn bà có thật và được mơ ước kẻ cư ngụ

nơi hết mọi bài thơ mà bài thơ này  
đã gợi hứng, và nơi hết mọi giấc mơ  
đã tìm thấy ở barbara này một hình ảnh  
chính xác và dứt khoát? Em hãy trở lại,  
trong những vần thơ này, để chúng tôi được thấy  
khuôn mặt em, và hãy cho chúng tôi hay tên em – tên đích thực  
của em, chứ không phải cái tên mà người thi sĩ  
đã bày ra để gọi em trong một bài thơ  
chỉ giữ bí mật về riêng em;  
và kể đó, em hãy ngủ, hãy quên  
những gì người ta đã nói về em, cả những lời bình giải  
mượn em là cái cớ, lẫn những hình ảnh  
nơi mỗi lần em đã lại mất thêm  
cái hình ảnh độc nhất này, hình ảnh em.

*Diễm Châu dịch*

\* Nuno Júdice, nhà thơ Bồ-đào-nha hiện đại, sinh năm 1949, đã có 15 thi phẩm. Từ 1996, điều khiển tạp chí thơ “Tabacaria” do Casa Fernando Pessoa ở Lisboa xuất bản. Các bài dịch trích trong tập *Um Canto na Espessura do Tempo*, nxb. Quetzal, 1992. (DC)

## NICANOR PARRA

*Tôi không thuộc cánh tả cũng chẳng thuộc cánh hữu  
Tôi chỉ đập vỡ những cái khuôn.*

Những bức điện

Nicanor Parra là một trong những nhà thơ danh tiếng của châu Mỹ la-tinh. Ông sinh năm 1914 tại Chilê, đoạt Giải Văn chương Toàn quốc (Premio Nacional de Literatura) năm 1969, giành được sự tán thưởng của nhiều nhà thơ trẻ ở trong nước cũng như ở châu Mỹ, và thiện cảm của nhiều người khác trên thế giới.

Theo Saul Yurkievich, nhà thơ kiêm nhà phê bình văn chương (người Á căn định): *Các nhà thơ của những năm sáu mươi đã tựa vào Nicanor Parra để thách thức sự sùng bái từ chương và những thứ hòa điệu tối thượng, để tước bỏ tính cách thánh thiêng của cái thần bí, làm xep lại cái thần thoại, nghi ngờ cái bùa phép.* Với Parra, họ đã có thể nhận chìm những thứ đặc quyền mà lời thơ bấy giờ, đem lời nhại lại đặt đối nghịch với lời sấm truyền, cái đúc sẵn hay làm-sẵn đổi lại sự độc đáo, thơ hài hước đổi lại thơ vũ trụ; họ đã có thể dùa giõn, làm thất vọng sự mơ màng đào thoát bằng lời bỡn cợt, thay thế phép xúc đầu thánh theo nghị thức bằng cái trào lộng. Nhờ sự bước xuống và tự lột bỏ, không kiểu cách, Parra tạo ra một thứ tâm luyện thanh tẩy. Ông giáng một đòn lớn để đặt lại thi ca trên đất liền vững chắc. (Trích bài *Khai tử* trong *Tuyển tập các nhà thơ Mỹ-Tây ban nha 1960-1995: L'éreuve des mots*, nxb. Stock, Paris, 1996.)

Trong bài *Những lá thư của nhà thơ ngủ trên một chiếc ghế*, Nicanor Parra đã viết cho các nhà thơ trẻ như sau:

Hỡi những người trẻ  
 Hãy viết những gì các người muốn  
 Bằng bất cứ kiểu nào các người thích  
 Đã qua rồi quá nhiều máu dưới cầu  
 Để tiếp tục tin tưởng -- tôi tin tưởng  
 Răng ta chỉ có thể theo đuổi một con đường:  
 Trong thi ca tất cả mọi sự đều được phép.

Mời bạn đọc bài *Tuyên ngôn* của Nicanor Parra để hiểu rõ hơn những gì ông muốn nói với các nhà thơ và với mọi người.

### *Tuyên ngôn*

Thưa quý ông quý bà  
 Đây là lời cuối cùng của chúng tôi:  
 -- Lời đầu tiên và cũng là lời cuối cùng của chúng tôi --  
 Các nhà thơ đã rời bỏ thiên giới. \*  
 Đối với ông cha chúng ta  
 Thơ là một món đồ xa xỉ  
 Nhưng đối với chúng tôi  
 Ấy là một nhu cầu tuyệt đối  
 Chúng tôi không thể sống thiếu thơ.  
 Khác với ông cha chúng ta  
 -- Và tôi nói thế với tất cả sự kính cẩn --  
 Chúng tôi chủ trương  
 Răng nhà thơ không phải kẻ biến kim loại thành vàng  
 Nhà thơ cũng là người như hết mọi người  
 Một người thợ nề xây bức tường của mình:  
 Một người xây dựng những cửa ra vào và cửa sổ.  
 Chúng tôi nói  
 Bằng ngôn ngữ của hết mọi ngày  
 Chúng tôi không tin ở những ký hiệu thần bí.  
 Ngoài ra còn một điều:  
 Nhà thơ có đó  
 Để cho cái cây không mọc cong queo.

Đây là tín điệp của chúng tôi.  
 Chúng tôi tố cáo nhà thơ hóa công  
 Nhà thơ Gián ngày  
 Nhà thơ chuột thư viện.  
 Hết thấy các vị ấy  
 -- Và tôi nói thế với rất nhiều kính cẩn --  
 Cần phải đưa ra tòa xét xử  
 Vì xây dựng những lâu đài trên không  
 Vì phí phạm không gian và thời gian  
 Soạn những bài thơ vịnh nguyệt  
 Vì quy tụ các từ một cách hoàn toàn may rủi  
 Theo đúng mối cuối cùng của Paris.  
 Đối với chúng tôi không thể thế:  
 Suy tưởng không sinh ra trong miệng  
 Mà sinh ra nơi trái tim của trái tim.  
 Chúng tôi khước từ  
 Thơ kính râm  
 Thơ kiếm hiệp  
 Thơ mǔ lông  
 Thay vì thế chúng tôi đề nghị  
 Thơ của con mắt trần  
 Thơ của lồng ngực lồng lá  
 Thơ đầu trần  
 Chúng tôi không tin ở những thần sông thần biển.  
 Thơ cần phải là thế này:  
 Một thiếu nữ giữa những bông lúa  
 Hay tuyệt đối không là gì hết.  
 Vậy mà, trên bình diện chính trị  
 Họ, các vị tiền bối gần gũi nhất của chúng ta,  
 Các vị tiền bối kề cận chúng tôi!  
 Tự khúc xạ và tản mạn  
 Qua những lăng kính pha lê.  
 Một ít người đã xuất hiện như những người cộng sản  
 Tôi không biết họ có thực là cộng sản hay chăng.  
 Ta hãy giả thiết họ là người cộng sản,  
 Có điều tôi biết:  
 Họ không phải là những nhà thơ của nhân dân,  
 Họ chỉ là các vị thi sĩ tư sản.  
 Chuyện có sao phải nói vậy:  
 Chỉ có một không hai  
 Từng đạt được một chỗ trong trái tim của nhân dân.

Mỗi khi có thể được  
 Họ bày tỏ bằng ngôn từ và bằng hành động  
 Chống lại thơ chỉ huy  
 Chống lại thơ của hiện tại  
 Chống lại thơ vô sản.  
 Ta hãy chấp nhận họ là người cộng sản  
 Nhưng thơ là cả một thảm họa  
 Siêu thực hạng nhì  
 Suy đồi hạng ba,  
 Những mảnh ván mục mà sóng biển xô lật.  
 Thơ tĩnh từ  
 Thơ giọng mũi và âm hầu  
 Thơ độc đoán  
 Thơ cớp nhặt sách vở  
 Thơ tựa trên  
 Cuộc cách mạng từ ngữ  
 Thực ra phải dựa vào  
 Cuộc cách mạng tư tưởng.  
 Thơ của cái vòng luẩn quẩn  
 Cho nửa tá những kẻ được quyền tuyển trạch thời:  
*Tự do diễn tả tuyệt đối.*  
 Ngày nay chúng ta phân vân tự hỏi  
 Làm sao họ lại viết những điều ấy  
 Để làm hoảng sợ người tiểu tư sản ư?  
 Thật là mất thì giờ một cách thảm hại!  
 Người tiểu tư sản sẽ chẳng có phản ứng  
 Trừ phi chuyện quan hệ tới bao tử.  
 Nói cho cùng ai mà sợ thơ!  
 Tình hình là thế này:  
 Trong lúc họ ủng hộ  
 Thơ hoàng hôn  
 Thơ đêm tối  
 Chúng tôi chủ trương  
 Thơ rạng đông.  
 Đây là tín hiệu của chúng tôi:  
 Ánh sáng của thơ  
 Phải tới với tất cả ngang nhau  
 Thơ tới tất cả.  
 Chỉ có thể, hỡi các đồng chí  
 Chúng tôi lên án  
 -- Và điều này phải tôi nói với sự kính cẩn --

Thơ của những ông trời con  
Thơ của con bò thần  
Thơ của con bò mộng giận dữ.  
Đối nghịch với thơ của những đám mây  
Chúng tôi đặt  
Thơ của đất liền vững chãi  
-- Cái đầu lạnh, trái tim nóng  
Chúng tôi dứt khoát là người của đất liền vững chãi --  
Đối nghịch với thơ cà phê  
Là thơ của thiên nhiên  
Đối nghịch với thơ khách thính  
Là thơ của công viên  
Thơ của phản kháng xã hội.  
Các nhà thơ đã rời bỏ tiên giới.

*Diễn Châu dịch*

\* *Las poetas bajaron del olimpo:* Các nhà thơ đã bước xuống từ núi Olympe.  
Olimpo: núi Olympe, nơi thần tiên ở, theo người Hy lạp xưa.

## THẬN NHIÊN

### *Vàng Phai*

Có một thời như thế  
em đến với anh.

Nắng lao đao những chiều bến sông  
Sài Gòn áo cơm méo mặt  
công viên không dành cho tình nhân  
nụ hôn dành ở hàng ghế cuối  
giữa mùi khai và cái nóng bốc hơi  
chia nhau gô cơm  
và chia nhau môi

Võ mộng công hầu  
cư sĩ tuổi hai mươi  
giác ngủ chập chờn theo giá vàng giá gạo  
đuối hơi ảo giác cuối đường  
xe đẹp không là đu bay  
gô cơm sao nuôi anh làm xiếc  
nhưng em  
nụ vàng bé xíu nở dịu dàng  
ghé môi hôn đời ngày mới lớn  
và sân trường lá me

Lẽ nào rồi cũng lâng quên  
 gió mải thổi về phía anh những cánh lá me cuối  
 đêm mất ngủ  
 là đốm sao lấm tấm áo len vàng  
 sợi khói thuốc ngày đầu đông  
 thức thành phố dậy  
 vòm me đầm sương ướt đầm trí nhớ  
 con tim ăn mày những giấc mơ

Nhói lòng câu nói đùa  
 mặt trời chơi trò cút bắt  
 vạc nào khản cổ kêu sương  
 vai em gầy. Gầy thêm. Lòng nào ví nhau  
 là vạc  
 lòng nào ví nhau là vạc (\*)  
 bạc tóc nỗi đời  
 bạc tóc vòm me

(\*) Tứ nhạc Trịnh Công Sơn  
 "...Vai em gầy guộc nhỏ  
 như cánh vạc..."

## NGUYỄN QUANG TẤN

### *Dạo Khúc 25*

Nàng bắt đầu đẹp từ âm thanh thứ nhất  
trên chiếc đàn thất huyền cầm  
đây là uy lực của Chúa  
và cũng là ngôn ngữ của một người câm

Nàng bắt đầu đẹp từ tia nắng đầu tiên  
của buổi rạng đông sau đêm dài tù ngục  
đó cũng là lúc  
ánh sáng vĩnh biệt đôi mắt người mù

Nhưng đây là tất cả những âm thanh sau cùng nghe được  
trên chiếc đàn thất huyền cầm  
của một người câm và cũng là người mù

vì sao cất bước  
hối người đôi gót nghìn thu

# QUANG THÀNH

## *Hoa Hồng*

Tôi ở chung cư  
 hành lang lâu một  
 nhà không có sân  
 Lưới B. 40 giăng kín mặt tiền ba-con  
 buổi chiều  
 nhìn xuống đường  
 thấy người đi về ra rả trǎm mǎnh  
 đêm nǎm mộng  
 hóa hồn xet khói  
 lan man ngoǎn ngoèo  
 hút dấu  
 Dịch Street ngấp nghé chung cư  
 tôi học trồng hoa hồng chậu kiểng  
 ngăn phòng cơn dịch  
 Ngày hoa nở  
 có đóa leo rào vắt vẻo rung rời  
 thương đóa hoa tôi cho người dở lưới  
 Nửa đời sau  
 tôi đã là con bênh  
 quen tai hồi còi cấp cứu

## NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG

### Báo cáo

Xà lim 1:

bác sỹ kỹ sư giáo sư phó giáo sư  
tiến sỹ phó tiến sỹ viện sỹ thạc sỹ  
Tổng cộng mười tám chữ

Xà lim 2:

lao động phổ thông công nhân học nghề nghiên cứu sinh  
đội trưởng đội phó bí thư chi bộ tổ trưởng đảng viên dịch  
Tổng cộng hai mươi bốn chữ

Xà lim 3:

đại tá thượng tá trung tá thiếu tá  
đại úy thượng úy trung úy thiếu úy chuẩn úy  
thượng sỹ trung sỹ hạ sỹ binh nhất binh nhì  
quân lực việt nam cộng hòa quân đội nhân dân việt nam  
Tổng cộng: Bốn mươi chữ

Xà lim 4:

dân biểu nghị sỹ đại biểu quốc hội  
chủ tịch hạ viện thượng viện và tương đương  
việt nam dân chủ cộng hòa việt nam cộng  
hòa cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt Nam  
Tổng cộng: Ba mươi lăm chữ

Xà lim 5:

tổng biên tập các phó tổng biên tập  
chủ bút các trợ lý chủ bút chủ nhiệm  
các phó chủ nhiệm thư ký tòa soạn  
các biên tập viên các cộng tác viên  
trình bày in ấn phát hành  
Tổng cộng: Ba mươi chín chữ

Xà lim 6:

nhà văn nhà thơ nhà báo nhà soạn kịch nhà quay  
 phim nhà lý luận phê bình họa sỹ diễn viên  
 Tổng cộng: Hai mươi mốt chữ

Xà lim 7:  
 bác sỹ kỹ sư giám đốc công ty trách nhiệm hữu  
 hạn trộm cắp chợ đồng xuân phe phẩy chợ trời  
 Tổng cộng: Hai mươi mốt chữ

Xà lim 8:  
 chích choá xì ke ma túy tú bà ma cô gái điếm  
 đồng tính luyến ái cán bộ ưu trí thương bệnh binh  
 Tổng cộng: Hai mươi ba chữ

Xà lim 9:  
 việt kiều hoa kiều mỹ kiều pháp kiều ca na đa kiêu  
 ấn kiều bảo kiều nga kiều úc kiều thái kiều cam pu  
 chia kiều lào kiều nhật kiều đức kiều áo kiều ý kiều  
 Tổng cộng: Ba mươi sáu chữ

Xà lim 10:  
 linh mục mục sư sư sai giáo dân phật tử tín đồ truyền  
 đạo giáo sỹ chiêm tinh đồng bóng tượng số bói toán  
 Tổng cộng: Hai mươi bốn chữ

Xà lim 11:

Tổng cộng:

Xà lim 12:

Tổng cộng:

...

Xà lim thứ n:

Tổng cộng:

Xà lim...

Tổng cộng...

Ôi! Dài quá! Thế là thủ trưởng ngủ rồi à.

## PHẠM MẠNH HIÊN

### *Ngọn Nến Tháp Cho Ngày Mai*

Đêm trăng  
những đêm trăng  
những vòm cây cao và tối  
đuổi ngỡ nghêch chú mèo hoang  
nhà không gương mặt gió  
cái ôn ào đồi mênh mang lặng lẽ  
bức tranh trên tường trăng bệch em  
có lẽ lâu rồi  
đã lâu rồi, có lẽ  
bấy thời gian dẵng đặc ngã đường  
chuyến tàu rời ga hút bóng  
héo hắt nhìn ngôi sao vừa biến mất  
nhìn một nhúm nắng nhỏ, ta về  
trước mặt em vô nghĩa dấu lặng im  
khép cửa sổ mùa hạ trống rỗng  
ngọn nến câm ngày kia  
đêm trăng  
thắp lên những đêm trăng

---

# Đọc Sách

---

## VŨ HUY QUANG

### Vài Nhận Định về Bút Pháp Dương Thu Hương (Qua tâm lý nhân vật trong *Những Thiên Đường Mù*)

Văn tiểu thuyết dù hư-cấu (fiction) hay phi hư-cấu (non-fiction) đều áp dụng hai văn thể: Thuật sự (narration) và Mô tả (description). Tiểu thuyết *Những Thiên Đường Mù* của Dương Thu Hương cũng dùng cả hai bút pháp này.

*Hết thảy tiểu thuyết gia giỏi đều là những người quan sát nhân vật sâu sắc và truyền cảm lại cho độc giả những hiểu biết của họ về con người* (Mc Millan), qua NTDM, con người của Cải Cách Ruộng Đất là những con người oan ức, mâu thuẫn với chính họ và mâu thuẫn với chính những người thương yêu của họ.

Bí kíp này được diễn bằng Văn thuật sự, điều mà ai cũng thấy DTH dùng để chỉ chủ đích ấy. Chủ thể trong văn Thuật sự, Chủ thuật, người đứng ra thuật (point of view) hoặc ở ngôi 1 (tôi, chúng tôi) hoặc ngôi 3 (Cô ta, anh ta, bà X., ông Y., họ, chúng nó). Từ đó, tác giả quyết định Điểm đứng (position) của Chủ thuật theo luật Viễn-cận, đối với Không và Thời gian trước các sự kiện.

Thành lập nhân vật Chủ thuật được minh bạch thì đầu đuôi câu chuyện kể mới sáng tỏ. Chẳng hạn, lời thuật từ nhẫn quan một thủy thủ sống sót trong *Moby Dick* đã được thực hiện bằng ngôi 1. Lời độc thoại của “ngư ông” trong *Ngư Ông và Biển Cả*, là ngôi 3, vì nhà văn đã dùng chủ từ “ông ta”. Hoàn cảnh và con người của Chủ thuật làm thành *không khí tiểu thuyết*. Chúng ta cùng nhìn vào vai Chủ thuật, Hăng, trong NTDM.

Để chỉ ra bí kíp sản phẩm của Cải Cách Ruộng đất tại miền Bắc đầu thập niên ‘50 – một Chủ điểm rắc rối liên quan đến nhiều dạng tâm lý – tác giả tiểu thuyết NTDM thuật lại mảnh đời sống của nhiều nhân vật bao quanh Hăng:

-- Tốn, hương sư, bị đấu tố, bỏ làng mà đi và chết trẻ.

-- Quế, vợ Tốn, tình duyên ngang trái, bán nhà, làm tiểu thương mà nuôi con.

-- Tâm, chị của Tốn, không bao giờ quên mối hận tố điêu, tự tay gây dựng lại cơ đồ.

-- Chính, cán bộ Đảng, phát động đấu tố, em ruột của Quế.

\*

Một bên là họ ngoại (cậu chính), một bên là họ nội (cô Tâm), vai chủ thuật (Hằng) dùng ngôi thứ nhất (xưng Tôi) để thuật các mâu thuẫn. Nhân vật Tôi sẽ dẫn dắt độc giả đi từ đầu đến cuối tiểu thuyết, nhưng đã vướng vấp không ít trong lùn tiết, đôi khi mô tả kém sáng sủa... bởi ngôi 1 trộn lộn với ngôi 3. Khi (tr. 232),

*“Giọng rụt rè của một cô gái:*

*Cho em hỏi anh Khoa.*

*Hỏi hỏi:*

*-- Cô tên gì?”*

Thì đây là tường thuật của ngôi 1: Hằng tham dự, nghe, thấy... với Chủ thuật của “Tôi”.

Nhưng khi (tr. 57),

*“Tôi ngã ba đường, ông cúi xuống hỏi:*

*-- Thầy mang gì thế?*

*Bố tôi đáp:*

*-- Mộc”*

Thì đây là Chủ thuật đứng ngôi 3: Hằng không có mặt.

Tác giả chỉ có thể thuật diễn tiến quá khứ trong lời ăn tiếng nói của hoặc mẹ Hằng (Quế) hoặc cô Hằng (Tâm). Nếu cứ để Hằng là chủ thuật (qua ngôn ngữ Hằng), thì đây là điều DTH làm mất kho vàng khai thác của một tiểu thuyết gia: lời thuật sẽ làm lột cá tính nhân vật – điều đưa đến xung đột thành bùng nổ về sau. Giả sử, Quế thuật lại vụ ra đi của Tốn (*bố con đi lên mạn ngược, chỉ vì .v.v...*) và cô Tâm thuật thái độ của Chính (*cậu Chính con hét lên với cô rằng.v.v.*) thì hoạt cảnh sống động hơn nhiều... Chúng ta đều biết, trước cùng sự kiện, hai con người với hai tâm địa khác nhau, thuật lại sự kiện ấy qua hai nhãn quan khác nhau, với hai lời lẽ khác nhau.

*Khúc mắc* (plot), là nét hấp dẫn của tiểu thuyết, được bồi đắp nên bởi tâm sự, *tính khí* (character) của Chủ thuật nhìn các chân dung tâm lý khác nhau -- làm bật ra nét gay go hấp dẫn của tiểu thuyết.

Cho nên, không thể vừa là *tôi* của ngôi 1, lại vừa đứng ở ngôi 3 (*anh ta, cô ấy*) để thuật. Mỗi khi trước sự biến (action) bị thuật lẩn lộn giữa

ngôi 1 và ngôi 3, thì chỉ còn tình tiết, mà không lộ tính khí từng nhân vật.

Trong *NTDM*, cảnh không cho em dâu thở ảnh em trai mình, của Tâm, hay mẹ đuổi con gái khỏi nhà... được ngôi 1 (*tôi*) chứng kiến, lại do cùng bản chất bẩm sinh là tính huyết thống dùm bọc của hai người đàn bà: Tâm thương em là Tốn chết oan, Quế thương em là Chính sống thiếu thốn. Thế mà có va chạm. Sự va chạm do tính khí (character) mà ra. Nếu dùng chính lời ăn tiếng nói của Tâm và của Quế nhiều hơn nữa, độc giả được gợi ý nhiều hơn, khỏi bỡ ngỡ về tính khí đối chơi của hai nhân vật cùng thân thiết này... với Hằng.

Cũng xin mở ngoặc ở đây: Không có ngôi hai trong văn thuật sự. [Dù ngữ ông có cất tiếng, và cậu bé đáp lời, không phải cậu bé là ngôi Hai (*Ngữ Ông và Biển Cả*) – mà bút pháp của nhà văn vẫn chỉ dùng ngôi chủ thuật (*ngữ ông*), tức là ngôi ba (*third person*) hướng dẫn truyện]. Lầm hoặc trên lện ngôi Chủ thuật là điều tai hại cho không khí tiểu thuyết ít thực, tình tiết lồng léo, giảm tính thuyết phục đối với độc giả. Rất nhiều người tưởng ngôi vị trong văn phạm cũng là ngôi vị trong văn thuật sự.

Nhân quan vai Chủ thuật rất quan trọng trong việc xây đắp bối cảnh, và để độc giả theo dõi sự nổi bật chân dung tâm lý... của các vai chủ-giác (protagonist) và phản chủ-giác (anti-protagonist).

Trong *NTDM* vai chủ-giác là Tâm (nữ, cương cường, vật nhau với ông trời), và vai phản chủ-giác là Chính (nam, cán bộ tư tưởng, kém văn hóa, tàn nhẫn, cơ hội...)

\*

Để bổ túc nét gay cấn, tiểu thuyết viết cả bằng bút pháp Mô tả. Để mô tả cho độc giả thấy, nghe y như người thuật thấy, nghe, thuật viết về đối đáp được sử dụng. Với quy luật của văn đối đáp, *lời lẽ của người phát biểu là cốt lõi*, để: a/ Đẩy xa tình tiết, và b/ Để lộ tính khí nhân vật... Nếu dùng ký ức hình ảnh phản hồi (flashback), mà lẩn lộn về vị trí thuật (như cảnh đấu tố), làm sao Hằng thuật lại được dưới hình thức đối đáp (dialogue) của cảnh đấu tố? – Lúc ấy Hằng chưa ra đời!

Nạn nhân Tốn, một hương sư, (ở thập niên '40, '50, hương sư ít ra cũng đậu *Brevet Elementaire*, ít ra cũng có học) sao lại không về tinh mà lên mạn ngược lấy vợ Muồng? Chuyện đời không nhất thiết phải hợp lý đủ đường, nhưng người đọc thấy thày giáo đi đò dọc, chỉ vì *Thủy duong Mộc* -- như lời ông xích lô cắt nghĩa, thật quá thày giáo có hơi ba phải hơn là khí khái. Cho đến cái chết đầy nghi vấn của thày giáo cũng mù mờ. (Bị người vợ Muồng cắn nhăn, xô xát thế nào không biết, bỏ đi, hai ngày sau thì xác ở bờ suối...). Cái chết khuất lấp về hình sự ấy liên quan đến người vợ Muồng – chứ nào trực tiếp từ *cậu Chính* của CCRĐ?

Các then chốt của điểm Thắt đến điểm Tháo qua các nhân vật phụ làm nền cũng có phần lơi lỏng, nên hoạt cảnh tố điêu, cảnh mô tả nhân vật tố điêu (gã Bích, mụ Nần) thiếu minh họa: Bích là người lang bang, vạm vỡ, lại khéo tay, hẵn thông minh mới kể chuyện tiểu lâm rong được – chưa chắc thoát chốc thành cuồng nô; mụ Nần phàm ăn, chân chất là khác, chưa chắc đã cuồng điên đến vô lý... (chuyên một phụ nữ tham ăn cả phần chồng con là chuyện diễu thông tục, dùng để tả mụ Nần đã kém sức thuyết phục, thành ra nhà văn sử dụng một *hình tượng ước lệ đã mòn* (cliché). Độc giả cũng băn khoăn với Hăng, là vô nghệ nghiệp chưa chắc chắn, phàm ăn chưa chắc ngu.

Điều này quan trọng đến nỗi, nếu sơ sót, tiểu thuyết bị chướng ngại, làm mạch truyện không thông... căn cứ trên cách mô tả nhân vật đưa tới tiếp cận *điểm biến* (action).

*Điểm đứng* để kể (position), vai Chủ thuật trong luật Viễn-cận (cả không gian và thời gian) chỉ quan sát (chẳng hạn như quan sát – hay nghe kể lại từ người khác – một đám cháy) hay cả tham dự (vừa chữa, chạy... vừa nhớ lại để thuật đám cháy ấy) cũng phải rõ ràng. Người đọc theo dõi Hăng, vui buồn theo Hăng... nhưng tâm lý Hăng trong các đối cảnh có nhiều nghịch lý (thương mẹ mà đột ngột cãi mẹ - các flashback ở tr. 178 và tr. 198). Hăng chưa được tác giả đứng cùng chỗ, cùng nhìn, cùng cảm cảnh đời với sự rung động đầy đủ, thành ra chỉ chuyển đến độc giả chân dung những người ác thì ác quá, tốt thì tốt quá, mà không cho biết nguyên ủy.

Chính và Thành, vợ chồng “Cán bộ tư tưởng” và “giáo sư trưởng Đoàn”... lanh đạm với gia tộc, kém văn hóa, mà bữa cơm gia đình lại có khuôn phép với con (tr. 123); đối với tai nạn cụt chân của chị thì tàn nhẫn tới mức hỏi “cụt một hay cụt cả hai?”, vậy mà Chính lại biết kiềm tiềng lo cho gia đình. Dù có là gốc nông dân rồi thành cán bộ, lý do gì làm Chính lanh đạm với chị ruột đến thế?

Quế (mẹ Hăng), sao thiết tha với em, xót sa cho cháu gầy ốm, sao đối với con gái độc nhất lại hờ hững? Mẹ và cô của Hăng, từng ôm nhau khóc trong Sứa Sai, cùng là nạn nhân, cùng thương Hăng... xem ra cùng tính giận cá chém thớt: vì thương em, thương cháu, thế mà Quế lại giận con đến nỗi đuổi đi - *Nhất con, nhì cháu, thứ sáu mới đến người ngoài* - là điều cực kỳ biệt lệ trong bất cứ gia đình nào.

Còn Tâm? – Vì ghét Chính mà Tâm ăn nói vất vèo, cấm Quế được thờ Tổ chỉ làm người đọc đa cảm bất bình (*phép vua thua lợ làng*, chị chồng lấy quyền tài phán ở làng nào, mà đối với việc cúng giỗ gia đình người khác dám tịch thu ảnh thờ? – tr.196).

Tâm lý Hăng cũng lạ; một mẹ một con, nhất là con gái – thì mẹ càng oan ức, càng đùm bọc mới lai láng tình mẹ góa con côi, mẹ có đuổi đi (tr.198) thì cũng khóc là cùng... (có phải độc giả thương cảm hơn không?).

Trong văn Mô Tả, với mục đích giúp độc giả thấy cái tác giả cũng thấy (người, việc, chỗ), nên được trình bày bằng văn nói (tóm lược giản dị của lời nói bình nhật), với các chi tiết được chỉ thảng, sống động... tránh các chi tiết khô, tê liệt và “đường viền” (ornamentation).

Có nhiều đường thêu viền trong những đoạn văn mô tả, (tr. 257) “*Chàng què rống lên. Không còn là âm nhạc mà là tiếng kêu thoát ra từ con tim bị bóp nén, là làn hơi độc thoát ra như thứ lửa bồng trên đầm lầy*”...v.v. đã làm loãng chú tâm người đọc (cũng như cảnh Hăng gặp một họa sĩ ở Crimée).

\*

Ưu điểm của *NTDM* là có những câu văn nồng nàn khi Hăng nhìn ra thế giới (nhìn những du khách Nhật); xen các đoạn mô tả linh động sinh hoạt xã hội (tr. 155); bố cục mở đóng tiểu thuyết khéo léo bằng hai bức điện tín.v.v...

Thành công vì được chú ý của *NTDM* đầu thập niên ‘90 là ở hai điều hiếm có của sức sáng tạo của bố cục tiểu thuyết Dương Thu Hương. Một, là vai nữ rất hiếm khi chủ động một cách quyết liệt trong tiểu thuyết Việt Nam, lần đầu đã được viết ra: bà Hài bỗ búa vào đầu cưỡng hào, cô Tâm gối đầu trên dao, khoanh tay trước ngực mà ngủ... Các vai nữ chủ động, không ngồi *đan áo cho người chiến binh*, cũng như không thương nhớ i ôi như tiểu thuyết kiểu cũ nữa. Nay họ tranh đấu , đầy ý lực. Họ nhất loạt đùm bọc người thân với yêu thương huyết thống. Đối với phái nam, thì hình ảnh Cân Kiêm Liêm Chính, Chí Công Vô Tư đã bị lật ngược ở vai cán bộ...

Rất hiếm khi có một cuốn tiểu thuyết chứa nội dung sâu sắc, cùng các chân dung nhân vật ước lệ bấy lâu bị lật ngược một cách bất ngờ như *Những Thiên Đường Mù*. Người đọc còn ngưỡng mộ “cô Tâm” hơn nữa-- ái ngại cho mẹ của Hăng hơn nữa, hi vọng trước tương lai cùng với Hăng hơn nữa, nếu vài sai phạm về kỹ thuật bút pháp đáng lẽ phải được tài minh họa, trí tưởng tượng, sự nhạy cảm của tác giả Dương Thu Hương khắc phục và vượt qua...

## HÀ NGUYÊN DU

*Nhà Thơ*

1.

một chuyến  
đi trên không  
thực nhập mơ  
người đi bằng đầu  
vút tốc - bạc  
bụi cát  
có thể hóa kiếp nên ngôi bắc đầu

2.

quá hối  
ngà cuộn chơi  
tủa máu gót truy nã  
tinh hoa  
trong kỳ bí, tận kỳ cùng  
như nhà địa chất  
khai thác  
đò tìm  
khoáng sản não bộ  
quặng mỏ trái tim

## PHẠM VĂN HẢI

### *Một Ngày Vui*

*Năm tháng qua dưới cầu nước chảy  
Một ngày vui ý nghĩa một đời...*

Anh hỏi tôi sinh trưởng nơi đâu  
Chất chồng bao năm tháng bạc đầu  
Lang thang bối cầm tinh con khỉ  
Hay nhọc nhăn vì tuổi con trâu

Tôi không còn nhớ nữa, anh ơi  
Mẹ sinh ra năm ấy tuổi trời  
Trí óc tôi không còn tấm lịch  
Không gì đo trôi nổi một thời

Tôi chỉ còn nhớ mãi không thôi  
Một trang thơm ngát chuyện đời tôi  
Trong chuỗi dài tháng năm buồn tẻ  
Một ngày vui nay đã xa vời

Khi em chào hỏi đoan trang  
Mắt trong xanh như nước suối  
Lạnh lùng như một trưởng giang  
Khiến anh ngã vào chìm nổi

Tặng em một đóa hoa hồng  
Cánh hoa lá thư mềm yếu  
Bên em hoa dám ước mong  
Sẽ không mau mau tàn héo

Đưa hoa tình tứ lên môi  
Em trao lại tay anh đỡ  
Đóa hoa lạ thay hờn hở  
Thơm mùi em ngát mà thôi

Hoa hồng thơm mùi em đỏ  
Ép vào giữa quyển sách thơ  
Hoa khô nhạt phai màu đỏ  
Tình anh không nhạt bao giờ.

## HOÀNG XUÂN SƠN

*Cindy*

Có chi vẻ đẹp man dại  
métisse phù sa bát ngát thảo nguyên  
váy cồn cờ khua dậy sóng  
đóm hương nốt ruồi ngang mép  
thu nợ ba sinh một phần hồn  
sáng hột gà ốp la ngực mềm  
mỏng  
chứm vàng hoa cau.

## *Nhạc Hiệu*

Ngắt loa em xinh  
loa kèn tò ti toe  
mỗi tối  
giường trên sông rồng lung lay chân vại  
nhấp nhô lên sóng  
soài  
tình mỗi giây đo đạc  
ì oǎn thở gỗ động rung  
mỗi chuyến hành ra khơi đầy nhạc hiệu  
tò tí  
toe.

## QUỲNH THI

### *Qua Khe Hở*

sợi nắng chói sáng  
lưỡi dao tinh thể  
cắt ngang nỗi nhớ  
khe hở giữa bàn tay

### *Trúng Đạn*

Mộng bay con chim bay  
sao mệt mình ú ớ  
ngõ ngàng vết máu rơi  
trúng ngay vào đại lương

### *Bé Con*

Người trốn người đi tìm  
chỉ một miếng ăn chơi  
tri thức còn nằm ngủ  
trách làm gì bé con

### *Ở Đó*

Trong hộc bàn viết  
điếc thuốc lá lạc đà Camel của ai  
anh nói suốt hai mươi năm không hút  
bây giờ em tìm lửa cho anh  
đốt linh hồn trong đó

## HUỆ THU

### Tú Tuyệt

Đây,  
chẳng Quê Hương chẳng chỗ vê  
thì đi  
đâu nữa gót chân tê!  
trưa  
mưa mẩy giọt  
mà sao buốt  
một chút gì  
như nỗi nhớ quê!

Thưa với người dưng  
tiếng dạ thảm  
người dưng  
bóng vạc  
đã mù tăm!  
nửa đêm  
chợt sáng mây đầu núi  
ta nhớ người  
đi lạc bến trăng!

## ĐỨC PHỐ

*Về Sài Gòn, Tháng Tư*

Tháng tư  
về giữa Sài-gòn  
Xơ rơ gốc phố, vai mòn lá me.

Rụng rồi  
năm tháng nhiêu khê  
Hàng phượng chết sững, cành tê dại cành.

Tìm đâu  
xưa nü cưởi tình  
Trơ em phố vắng, buồn tênh cội hồng.

Trải lòng vấn ngọn hư không  
Mượn người giọt nhớ, rơi trong nắng hè.

## IVANA HOTHANHOVÁ

### *Bức Ảnh Cuối Cùng*

Ở nhà một ông già mất đi  
Cả gia đình khóc  
Ông này không hiểu  
tại sao họ khóc  
vì ông đi đường xa  
tới ánh sáng  
Ai nào cũng khóc  
Ai nào cũng quên hết  
ông này làm gì sai  
có lòng tốt hay không  
Áo trắng  
khóc là khóc  
đầu tim  
Sau đó tất cả quần áo  
và đồ dùng hàng ngày vất đi  
Chỉ có bức ảnh và hoa trên bàn thôi  
Một cuộc sống  
Một bức ảnh  
Thôi

## THẾ DŨNG

### *Viết ở Plaza De Toros Monumental Barcelona*

1.

Khi vị Bò Tót đầu tiên quắn quoại tử thương  
 Em nức nở rủa loài người quỷ quyết  
 Tám chín thằng xúm vào đánh mệt...  
 Anh sững sờ thương trò chơi thú dữ  
 Và hồi hộp chờ Cristina Sánchez \* so găng!

2.

...Vị thứ hai!  
 Vị thứ ba gục ngã!  
 Rồi tới vị Bò Rừng thứ sáu vong thân...  
 Ta từng trải hơn ngấm cuộc chơi bạo liệt!  
 Háo hức dõi khôn ngoan can đảm của Người.  
 Để mãnh thú từ từ chết hộc máu tươi,  
 Chín đấu sĩ với đao, gươm, thương, mộc  
 cùng hai tuấn mã bị bịt mắt,  
 và những lớp lang mưu kế dụ lừa, vờn đuổi.  
 Mạnh liệt đến dại khờ! Ôi Bò Tót cương tráng...  
 Mẫn cảm làm sao côn cuồng nộ cùng đêng.  
 Đơn độc mà hiên ngang tung vỏ bụi mù  
 nghiêng ngửa chiều xanh hồn phách hiếp sĩ  
 Tử đấu đến cùng mình bất chấp Cô Đơn...  
 Dù Critsina Sánchez không phải đấu tay đôi  
 Dù bên nàng có dăm ba trợ thủ.  
 Thì đấu trường chiều nay cũng nghẹn thở vô hồn  
 Bởi Bò Tót không nguôi thịnh nộ  
 Bởi thân nàng như cây cung chuyển điệu diệu huyền  
 bật tung đêng gươm đao sắc...

3.

...Khi vị Bò thứ bảy tử thương  
bởi Cristina đưa đường gươm trực độc  
Em cười nhạt thở phào cảm thông cuồng phẫn nộ vô mưu của  
Thú  
Tôi chép miệng hân hoan thừa nhận trí khôn quý quyết của  
Người  
Biết làm sao khác được?  
Để thắng Bạo Lực hoang – Người phải dụng Cơ Mưu  
Biết làm sao hối Độc Vọng Bò Tót?  
Miếng vải đỏ phỉnh lửa xúi giục là Thiên Cơ bày đặt tự lâu  
rồi...

4.

Cuộc Đấu Bò tan, ta ra Biển Đấu Mô...  
Bay sạch những tò mò thắc thỏm?  
Với hết Oan khiên cho cả Thú lẫn Người?  
Tạm biệt Plaza de Toros Monumental de Barcelona  
Nếu may mắn trở lại đây lần nữa  
Ta sẽ hết khoái xem trò Người Đấu Bò  
Vì Đấu trường này không có cuộc “Tay Bo” sòng phẳng.

*Barcelona 27.07.1977 – Berlin 06.02.1998*

\* Ngày 27.07.1997 – Cristina Sanchez là nữ đấu sĩ duy nhất trên đấu trường ở Plaza de Monumental de Barcelona.

## CHÂN PHƯƠNG

### Kể Tiết về Bông Hồng

1

đất có hàm răng không biết mỏi  
nanh núi nhọn  
và biển luôn mở rộng cửa mồm

----- còn dòng sông  
chưa tha mạng bất cứ hiệp sĩ khùng nào  
con mäng xà tinh quái ấy

2

nhị hoa rơi trên các vỉa hè tháng bảy  
mùa xuân vội vã ra đi

máy bụi hồng hàng xóm úa tàn  
phần phận lá cờ gió  
trên khải hoàn môn của thời gian  
giữa thịnh không  
lượn vòn một loài chim cánh trắng

3

tôi lại bắt đầu bài thơ hè mới  
dù biết rằng...

khoảng cách chặng còn bao nhiêu  
giữa chữ đầu và chữ cuối...

Tháng 7, 1997



Phụ bản Duy Thanh

---

## Nói chuyện với Tạp Chí Thơ

---

### Thụy Khuê

*Đến mùa xuân năm 1998, Tạp chí Thơ xuất hiện được 4 năm, với 12 số báo. Cùng với số 12, Tạp chí Thơ lần đầu giới thiệu với độc giả tập Từ Tình Epphen của Lê Đạt, như một phụ bản, một món quà quý tặng người yêu thơ và đánh dấu một chặng đường, thắt chặt mối thân tình giữa những người viết văn, làm thơ trong và ngoài nước. Nhân dịp này, chúng tôi chuyện trò với bốn nhà thơ trong ban chủ trương Tạp chí Thơ: Khế Iêm, Phan Tấn Hải ở Garden Grove, Chân Phương ở Boston, và Đỗ Khiêm ở Paris về tác phẩm Từ Tình Epphen của Lê Đạt, về ý nghĩa việc in tập Từ Tình và con đường đổi mới thi ca của Tạp chí Thơ.*

Thụy Khuê

#### **Chân Phương**

**TK:** Trước hết, xin anh Chân Phương cho biết cảm nghĩ của anh về tập Từ Tình Epphen của nhà thơ Lê Đạt.

**CP:** Từ Tình Epphen, thi phẩm mới nhất của Lê Đạt ra đời sau chuyến đi thăm Pháp năm ngoái, vào thời điểm đầy kịch tính khi tiết thu quá độ sang đông. Dưới hình thức song cú ngắn gọn tương tự tiểu thể couplet phuong Tây (mà tác giả từng mệnh danh là *HaiKâu* trong thi tập *Ngó Lời*), tập thơ mỏng này mang nặng tính ký họa, dùng bút pháp chấm phá, kiêm lời nhưng đầy âm vang.

Mở đầu lời tựa chính tác giả đã trích một câu thơ của mình:

*Lòng sang trang thu hồi ký lá vàng*

Đoạn nhạc dạo này đưa người đọc đi thẳng vào không gian choáng ngợp âm sắc của cây lá và nắng thu. Hơn nữa tập (21 trên 39 bài) ba *chuỗi thu, lá, nắng* trở đi trở lại như một ám ảnh da diết, vừa nung nấu tiếc nhớ, vừa thê thiết vô vọng. Tần số xuất hiện khá cao của những cụm từ liên quan đến mùa thu như *mùa phong ứ đở, lá rụt hồng thu, lòng thu đợi lối vàng, nắng biệt mùa phong, đường platan nắng đọng, ủ nắng mãi platan, vai thu trăng lá, ly nắng ứ mùa già....* thiết lập một bức tranh đậm đặc chất thu. Có thể nói *Từ Tình Epphen* là khúc biến tấu của thi nhân vừa ngợi ca vừa khóc tiễn mùa thu, mùa của biệt ly và kỷ niệm.

Nhận xét về Lê Đạt, nhà phê bình Đặng Tiến có lần đã nói: «*Con người anh sống thường xuyên giữa sự giằng co giữa cũ và mới, nửa tỉnh nửa quê*». *Từ Tình Epphen* lần này đã thành công trong việc bắc cầu cho hai nền văn hóa Đông-Tây, tấu lên bản hòa ca giữa đời sống hôm nay và những huyền thoại xa xưa. Vừa đọc thoại nội tâm vừa đối thoại liên văn bản, nhà thơ đã trích dẫn khá nhiều để nhập đề cho các bài song cũ của *Từ Tình*, từ Lý Bạch, Nguyễn Du, Tản Đà đến Verlain, Rimbaud, Mallarmé, Apollinaire..., chưa kể ca dao.

Giữa các sân bay xa lộ tân thời, bên cạnh tháp Eiffel, cầu Mirabeau, khu ăn chơi Montmartre, giữa các cung điện Louvre, Versaille, Fontainebleau và các lâu đài sông Loire, hoặc đi xa tận miền Provence, Côte d'azur... đâu cũng thấp thoáng một bóng hình quen thuộc với các độc giả Á đông, cho dù đi thực tế tận trời Tây, *Từ Thức vẫn là Từ Thức*. Cuộc tình nào cũng thế, sau giấc Thiên Thai là đẵng đẵng lưu đày, như chính Lê Đạt từng có câu:

*Chữ em thôi một đời chưa đi trọn hành trình!*

Kể từ tập 36 *Bài Tình* in chung với Dương Tường, phần lớn sáng tác Lê Đạt là những bài thơ tình buồn. Nhà thơ trong lời tựa *Từ Tình Epphen* đã tâm sự: *Thơ chính là Từ Tình, cũng có nghĩa là Tự Tình từ là yêu đơn thương, yêu thất tình, yêu bồng*. (CP nhấn mạnh).

Mời các bạn lật lại thi phẩm lần nữa. Ngay trang vào đề, Lê Đạt có nhắc đến bài *Tống Biệt* và trích dẫn câu thơ rất quen thuộc:

*Lá vàng (sic) rơi rắc lối Thiên Thai*

Bây giờ chúng ta hãy lật đến trang sau cùng rồi dừng lại trước bài

Sông Loire. Tại sao câu cuối cho cả tập thơ lại là:

*Sông Loire lâu dài trăng hẹn cũ Liêu Trai?*

Ở một nhà thơ bậc thày, tôi không nghĩ rằng đây là một kết thúc tinh cờ. Phải chăng Lê Đạt, cũng như lúc mới vào tập, một lần nữa đã nhớ (dù là nỗi nhớ từ tiềm thức) đến Tân Đà, đến đoạn cuối bài Tống Biệt:

*Cửa động*  
*đầu non*  
*đường lối cũ*  
*Nghìn năm thơ thần*  
*bóng trăng chơi?*

**TK:** Xin cảm ơn anh Chân Phương.

*Chúng tôi tiếp tục câu chuyện với nhà thơ Khê Iêm, chủ biên Tạp chí Thơ.*

*Thưa anh Khê Iêm, tại sao Tạp chí Thơ xuất bản tập Từ Tình Epphen của Lê Đạt? Sự xuất bản này mang những ý nghĩa gì?*

**KI:** Trước hết, chúng ta phải cảm ơn anh Lê Đạt, chị Thụy Khuê, anh Đỗ Khiêm, những nhân tố tích cực trong việc xuất bản tập thơ *Từ Tình Epphen*. Về phần trình bày, phải cảm ơn họa sĩ Lê Bá Đảng đã có một bức tranh tuyệt đẹp, phù hợp với nội dung tập thơ. Cùng sự đóng góp phượng tiện để thực hiện tập thơ của các anh Trần Phục Khắc, Chân Phương.

Sự xuất bản tập thơ mang nhiều ý nghĩa, vì đây là lần đầu tiên Tạp chí Thơ đứng ra xuất bản một tập thơ sau 4 năm có mặt. Tập thơ giúp chúng ta một cách nhìn: đã từ rất lâu, có lẽ gần một phần tư thế kỷ, vì hoàn cảnh lịch sử, những người làm thơ trong và ngoài nước, cũng như giữa thế hệ này và thế hệ khác, đã đánh mất nhau. Chúng ta sinh ra trên cùng một đất nước, nói cùng một ngôn ngữ, nhưng sao lại cảm thấy xa cách nhau vô cùng? Tập thơ đã nối lại được mối dây liên lạc ấy. Dĩ nhiên đây mới chỉ là bước đầu, và vẫn còn nhiều khó khăn để bắt lại những nhịp cầu, nhưng là một bước quan trọng, cho chúng ta thấy, hơn mọi bộ môn khác, thơ đã có khả năng xóa bỏ mọi dị biệt. Nhưng vấn đề là để cho khả năng ấy trở thành hiện thực thì trước tiên cần phải có những tấm lòng tha thiết với thơ, yêu mến thơ đến một mức độ nào đấy thì khả năng ấy mới bộc lộ ra được.

**TK:** Từ Tình Epphen, đối với Tạp chí Thơ, có những gần gũi như

thế nào, theo sự tiếp cận của anh?

**KI:** Tôi muốn đề cập tới những hành động thơ (nói cho đơn giản là bao gồm những hoạt động cho thơ, vì thơ và làm thơ). Tập *Từ Tình Epphen* của nhà thơ Lê Đạt đã ở một vị thế có thể làm được công việc như thế.

Điều thứ hai tôi thấy nơi thơ Lê Đạt là cái tinh thần thơ. Và qua những sáng tác của anh, tôi nhìn ra, giống như nhà thơ Mỹ Ezra Pound, vào những thập niên '20s, '30s, bôn ba học hỏi mọi nguồn thơ, chỉ với mục đích nâng cao nền thơ Mỹ. Hoặc như những nghệ sĩ Mỹ trong trường phái hội họa Biểu hiện Trừu tượng mà chúng ta thường gọi là trường phái New York túa đi khắp nơi để học hỏi rồi trở về mang kiến thức và tài năng phát triển nền hội họa Mỹ cho ngang bằng với lục địa Âu châu vào những thập niên '40s, '50s. Và họ đã làm được một việc thần kỳ, ở một thời điểm, chuyển đổi nền văn minh từ lục địa này sang lục địa khác. Chúng ta hãy tưởng tượng đến lòng nhiệt thành của một đội ngũ nghệ sĩ trí thức đó, mới xúc động làm sao. Và tôi nghĩ rằng, những nhà thơ Việt bây giờ cũng đều ít nhiều mang tâm trạng tương tự.

**TK:** Sau khi in tập *Từ Tình Epphen*, Tạp chí Thơ chờ đợi những tiến triển gì nữa, trong sinh hoạt chung của người sáng tác, trong và ngoài nước?

**KI:** Tôi mong rằng những nhà thơ, nhà phê bình cả ở trong lẫn ngoài nước, chúng ta hãy làm một hành trình theo một tinh thần như thế, học hỏi những cái hay của người và áp dụng vào văn hóa Việt, để tạo nên sự tin tưởng và cái đã tiến hóa cho những thế hệ mai sau. Chúng ta đang có một số lượng đáng kể những người Việt ở khắp nơi, tiếp xúc trực tiếp với nhiều nền văn hóa khác nhau, vấn đề của chúng là làm sao có những kết hợp nhịp nhàng, để cùng nhìn ra được một hướng đi.

Riêng về hoàn cảnh anh Lê Đạt thì khác, anh không có điều kiện để đi đây đó, nhưng qua những sáng tác của anh, và một lần được dịp tiếp chuyện ngắn ngủi khi anh qua Paris tôi thấy cái tinh thần và tấm lòng anh cũng giống như vậy. Chính cái tinh thần ấy đã tạo nên dòng thơ ấy, và vì thế anh có một vị trí đặc biệt, so với những nhà thơ đồng thời và những nhà thơ ở thế hệ sau anh cũng cảm thấy gần gũi với anh hơn. Tập thơ *Từ Tình Epphen*, theo tôi đánh dấu, và là một khởi điểm cho chúng ta phát động một tinh thần như vậy, và nếu được như thế, biết đâu, sẽ tạo nên một bước ngoặt quan trọng trong sinh hoạt và sáng tác.

**TK:** Xin anh cho biết những cảm nghĩ của anh về thơ Lê Đạt.

**KI:** Trong một bài phỏng vấn trên TC Thơ số 12, anh trả lời: “Nói khác tất *nhìn* khác, nghĩ *khác*, yêu *khác*, và tự tạo ra một thế giới *khác*.” Như vậy vấn đề của thơ không phải là *làm mới* mà là *làm khác*. Thơ Lê Đạt năm trong tiến trình *làm khác* ấy, vượt ra khỏi những phán đoán hay dở thông thường, và nhập vào tiến trình vận động cho sự trưởng thành thơ. Vì vậy, anh vượt qua được thời đại anh.

Anh thường nói về câu nổi tiếng của Lacan: *vô thức được cấu trúc như một ngôn ngữ*. Tôi nghiệm ra cuộc đời anh, suốt 40 năm sau này của anh cũng giống như vậy, có nghĩa là nó *cũng được cấu trúc như một ngôn ngữ*.

**TK:** Xin anh cho một phác hình chân dung hay là đường lối, hướng đi của Tạp chí Thơ.

**KI:** Trở lại với TC Thơ, qua những bước đi lặng lẽ và mạnh mẽ trong thời gian qua, cũng đã thể hiện được một hành động và tinh thần đó. Trước hết, đây là một diễn đàn bình đẳng và tự do, góp mặt được hầu hết những người cầm bút sống rải rác ở khắp nơi trên thế giới. Sự ngộ nhận về địa lý, rằng đây là tờ báo của những người làm thơ và viết về thơ ở Mỹ, là không đúng. Bởi vì rõ ràng, chúng ta đang sống ở một thời đại đa văn hóa. Chúng ta may mắn có những người sống và am hiểu nhiều nền văn hóa khác nhau: văn hóa tiếng Đức (với người Việt ở Đông Âu), văn hóa tiếng Pháp (với người Việt ở Pháp) và văn hóa tiếng Anh (với người Việt ở Mỹ, Úc, Canada...), đó là chưa kể ở trong nước, với những người am hiểu các nền văn hóa Đông phương như Trung Hoa, Ấn, Nhật... Và trong tương lai, TC Thơ mong sẽ là nơi tụ tập, học hỏi, rút tỉa kinh nghiệm, và thể hiện qua những bài viết và sáng tác của những tác giả Việt ở khắp nơi, với một mục đích chung, làm giàu cho nền thơ Việt.

Cái khó khăn trước mắt của chúng ta là những thông tin liên lạc giữa trong và ngoài nước vẫn còn ở trong tình trạng ngăn sông cấm chợ. Để khai thông tình trạng đó, cần nhiều tấm lòng của nhiều người cả ở trong lẫn ngoài nước.

Những yếu tố tôi vừa phân tích, cũng giống như tiến trình hoàn tất một bài thơ. Nó không phải là bài thơ. Và cái hành động *làm thơ* ấy, nó quan trọng hơn cả một bài thơ. Và có lẽ, đó là một vận động lớn của tất cả mọi người yêu thơ nói riêng và những người yêu văn chương Việt nói chung.

**TK:** Xin cảm ơn anh Khế Iêm.

*Chúng tôi tiếp tục câu chuyện với nhà thơ Đỗ Khiêm,  
Xin anh cho biết ý nghĩa việc in tập Từ Tình Epphen của Lê Đạt, nhìn  
dưới lăng kính đặc biệt Đỗ Khiêm.*

**ĐK:** Trước hết chúng tôi xin cảm ơn nhà thơ Lê Đạt đã dành cho đọc giả của TC Thơ tập từ tình của ông và cảm ơn ông đã là người trang trọng mở đầu cho phần Phụ san Đặc biệt của Tạp chí.

Chúng tôi sẽ nỗ lực tiếp tục thực hiện phần Phụ san đính kèm trong những số tới một cách đều đặn với những tác giả của cả trong lân ngoài nước.

Tuy nhiên đây cũng không có nghĩa là TC Thơ là nhịp cầu tri âm hay là phương tiện trao đổi giữa trong và ngoài mà TC Thơ chỉ là nơi gặp gỡ của những người quan tâm và ưu ái thi ca.

Thơ tất nhiên có những biên giới của nó, nhưng đó không phải là biên giới hành chánh giữa ta-nhười hay trong-ngoài. Tc Thơ cũng không phải là phòng lãnh sự, cơ quan cấp chiếu khán xuất nhập cảnh hay hội thắt chặt tinh đoàn kết giữa các cộng đồng hải ngoại-quốc nội. Do đó, một cách lý tưởng, tôi nghĩ là nên đặt những vấn đề thơ hơn là vấn đề hộ chiếu. Thơ, tuy rộng nhưng cũng không lớn như người ta nghĩ, cần tới tổ chức hay cương lĩnh. Thơ là một vấn đề bình thường, như cờ vua, cờ tướng chẳng hạn thôi. Nhưng không có vua, không có tướng và cũng chẳng có cờ. Màu cờ của thơ là một hình ảnh rất ngộ nghĩnh.

Ngược lại, tôi cũng mong báo chí ở trong nước đổi đai với thơ một cách thi vị hơn, một cách bớt nghiêm trọng, không hạch hỏi chứng minh tùy thân, con dấu hải quan hay xuất xứ, coi thơ như một thứ góp nhặt dông dài thôi, một thứ mua vui cũng như là karaoké.

Vừa rồi, tôi có đọc tin ở trong nước, có người tối nǎm nhà hát karaoké bị điện giật micro mà... chết. Thơ, xem ra còn ít nguy hiểm hơn hẳn, xưa nay tôi chưa nghe ai đọc thơ mà tai nạn đến mức hãi hùng như vậy. Thơ là một thứ rất hiền lành, nói thế nào thì nói nhưng độ dẩn điện không cao.

Ngay trong lãnh vực quen thuộc nhất của thi ca là tình yêu đôi lứa, mức biếu hiệu và xác xuất thành công của thơ vẫn còn chưa đến đâu hết. Tôi chưa thấy thơ ngắn được người yêu nào đi lấy chồng, thơ bắt được người yêu nào bỏ vợ hay đến chỗ hẹn đúng giờ, nói gì đến tác dụng với xã hội, chế độ. Nếu có ảnh hưởng gì thì cũng rất chậm, cỡ 300 năm về sau may ra được vài giọt nước mắt.

Trong khi đó, những người làm công việc quản lý văn hóa lại là những người phải lo việc của từng năm hay từng ngày nên tránh

khỏi những ngộ nhận và lạc lõng. Tôi nghĩ là họ nên trả việc thơ lừng khừng cho thơ để đặt tâm vào những việc cần thiết và cấp bách hơn.

Mặt khác, đối với một cộng đồng xa xứ nầm trùm mền vuốt ve quá khứ thì một bã kẹo chewing gum cũng đã đủ thi vị và nền thơ Việt ngoài nước có mãi mãi tượng đá kiên trinh ôm con đợi chồng thì cũng chẳng hề gì. Nhưng đối với cả một dân tộc đang hướng về tương lai, cơ giới hoá nông thôn, văn minh hóa đô thị, gồm gùi mảnh hổ châu Á Thái Bình Dương thì cũng đáng buồn. Chẳng khác gì ở nhà mát mà ăn bát mẻ, nhập máy vi tính mà không nhập phần mềm, đã thổi kèn kèn thúc trận xung phong, không sợ chết, không sợ bị thương, không sợ bị bắt làm tù binh, mà chỉ sợ bị đinh tai vì cái lực của chính mình nên chỉ dám thổi nhẹ nhẹ vậy.

**TK:** Xin cảm ơn anh Đỗ Khiêm.

*Cuối cùng là anh Phan Tấn Hải.*

*Trong ban chủ trương Tạp chí Thơ, anh là người hay viết về lý thuyết thơ, xin anh cho biết, nếu cần có một con đường mới để đi, thì con đường của các anh là gì?*

**TK:** Trong ban chủ biên Tạp Chí Thơ, anh là người hay viết về lý thuyết thơ; xin anh cho biết nếu cần có một con đường mới để đi, thì con đường của các anh là gì?

**PTH:** Tôi thật sự không phải là người lý thuyết giỏi, nhưng vì các bằng hữu thúc đẩy và tự mình cũng có đam mê nên phải liều mình hy sinh thôi.

Nói tới thơ, tức là nói tới sáng tạo, nghĩa là làm cái mới -- dĩ nhiên cũng là bên cạnh cái đẹp. Chúng ta không thể hình dung được một người cầm bút mà thiếu vắng một thôi thúc sáng tạo. Điều đó nếu có, thì như dường là cái gì bí hiểm nhất trên trần gian này. Phải sáng tạo. Bởi vì thiếu nó, thì lịch sử đã ngưng lại. Không có sáng tạo có nghĩa là chúng ta hẳn là đang đi xe đạp, đi xe ngựa hay là đi bộ chứ.

Nhưng nếu bảo là cần có một con đường mới để đi thì không chính xác. Bởi vì không có một con đường nào chung cho cả một thế hệ hay một thời kỳ. Và có thể là riêng mỗi người sẽ có một lối đi riêng. Nhưng từng người một trong Tạp Chí Thơ đều biết rằng họ không thể đi lại trên các lối xưa cũ mòn. Rồi thì các trào lưu sẽ tự hình thành khi những người cầm bút có suy nghĩ gần nhau bắt đầu tìm tới nhau. Và chắc chắn là không ai biết hết được con đường mình sẽ tới đâu, bởi vì tâm thức sáng tạo cũng là tâm thức của những bước khởi hành.

**TK:** Nếu muốn nhìn lại thi ca Việt Nam, đối với anh, thời nào gọi

là cũ và thời nào mới? Cái mới là cái gì và cái cũ là cái gì?

**PTH:** Nói theo thời gian vật lý, tất cả những gì từ hôm qua trở về trước thì là cũ. Nhưng có những ảnh hưởng văn chương vẫn kéo dài và ngự trị trong suy nghĩ và cảm xúc của nhiều người. Chỉ có thể giải thích, đi tìm cái mới thực sự là khó.

Thí dụ cụ thể, bây giờ chúng ta vẫn thấy rằng nhiều mảng trong nền thi ca Việt Nam đang như dường ngưng đọng tới cung ba thập niên. Thủ nhìn ngược dòng lịch sử. Sau thời chữ Quốc Ngữ được một loạt các tác phẩm của nhóm Tự Lực Văn Đoàn và các người cầm bút cùng thời kỳ này định hình, chúng ta nhìn thấy chuyển biến văn học hiện rõ có thể là trong từng thập niên một.

Một thời là Thơ Mới, chữ mà ngày xưa vẫn dùng để gọi cho Thơ Tiền Chiến. Và rồi thì đất nước phân đôi. Tôi nghĩ là thơ Miền Nam có những dấu ấn cụ thể hơn thơ Miền Bắc, nhiều phần có lẽ vì Phong Trào Nhân Văn Giai Phẩm bị Đảng CSVN đàn áp thô bạo quá, và đã đẩy nhiều người cầm bút có tài vào bóng tối -- Đến nỗi nhiều thập niên sau, có thể là tới hơn 4 thập niên mới thấy được những dòng thơ sáng tạo mạnh mẽ của Đặng Đình Hưng, Lê Đạt, vân vân.

Từ 1975 cho tới vài năm sau, thi ca Việt ngữ, trong và ngoài nước, đi vào một thời kỳ lóng túng khác, và rồi sau đó mới -- có thể là sau nửa cuối thập niên 1980s, khi trong nước bắt đầu cởi mở và nhiều người ngoài nước đã dần những sôi nổi chính trị lại để suy tư về các vấn đề căn để của sáng tạo -- đi tìm những bước sáng tạo mới.

Cũng có thể thử phân định cái mới là cái chưa từng xuất hiện. Nhưng có cái gì thực sự tách rời khỏi những cái cũ? Cụ thể, tôi vẫn mang trong tôi những biết ơn và dấu ấn của Nguyễn Du, Tân Đà, của Tự Lực Văn Đoàn, của Hồ Biểu Chánh, vân vân. Không có một quá khứ đó, sẽ không thể có chúng ta ngày hôm nay.

Thử đẩy câu hỏi tới thêm một bước cụ thể nữa: Vậy thì thế nào là một mô hình thơ Việt thực sự là mới? Tôi nghĩ là không ai có thể trả lời ngay ngắn được.

Lý do rất đơn giản: Giần như là người ta đã thử nghiệm đủ thứ kiểu thi ca trong thế kỷ 20 này -- chính xác thì là nửa đầu thế kỷ 20, tại Âu Châu và tại Hoa Kỳ. Người ta đã có thơ Dada với đủ trò bí hiểm của nó, đã có thơ cụ thể với nhiều các dạng hình học đem vào trang giấy, đã có thơ siêu thực với những hình ảnh như từ cõi mơ vào, thơ nói với cách chú trọng vào ứng khẩu, vân vân.

Vậy thì chúng ta có thể nói một cách an toàn rằng, thách đố lớn nhất cho một nền thi ca sắp tới chính là ở chỗ người ta chưa hình dung minh bạch về nó. Cũng y hệt như một phụ nữ có thai, cô ta không thể biết chắc khuôn mặt đứa con sắp sinh ra sao, nhưng phải biết chắc rằng đây là một

sinh vật rất là mới với trần gian này. Mới từ ngôn ngữ tới suy nghĩ. Nhưng cũng có thể sẽ là một thất bại và là nỗi đau cho bà mẹ, nếu đứa con tương lai lại dị dạng khuyết tật.

**TK:** Các anh cũng hay nói đến hiện đại và hậu hiện đại. Chúng ta nên hiểu những chuyên từ này như thế nào?

**PTH:** Các từ ngữ này cần làm minh bạch nơi đây. “Thơ hiện đại” là một cách gọi dễ nhầm lẫn. Đúng ra, nếu theo cách phân chia thời kỳ của các nhà tư tưởng Tây Phương thì bây giờ chúng ta đang ở vào thời kỳ hậu hiện đại, postmodernism. Còn chữ “hiện đại,” tức là modernism, thì chỉ cho một thời kỳ đã qua rồi, có thể ước chừng là nửa sau thế kỷ 19 và nửa đầu thế kỷ 20. Lấy những khái niệm Tây Phương này để áp dụng vào các trào lưu văn hóa Việt Nam trong thế kỷ này thì sợ không chính xác và không đồng bộ, bởi vì, thí dụ như hội họa Việt Nam đầu thế kỷ này lại đi sau các trào lưu Âu Châu tới vài chục năm, đặc biệt là đối với nghệ sĩ trong nước, sau một thời nhiều thập niên chiến tranh lại tới một thời thông tin hạn chế. Riêng tại hải ngoại, cũng có một số nghệ sĩ không quan tâm tới việc làm mới -- trường hợp này thì là vì họ thích như vậy, hoặc là vì lười lính.

Còn khi nói rằng chúng ta đang muốn tạo nên một nền Thơ Mới, thì chữ này lại đã được sử dụng cho thời kỳ Thơ Tiền Chiến tại Việt Nam.

Theo chỗ tôi biết về các nhà thơ hiện nay, tôi thấy là những thô thi thức làm mới thi ca rất là mạnh mẽ. Hiển nhiên là bây giờ chúng ta không thể và cũng không muốn làm thơ như thơ Đường Luật nữa, hay như ca dao lục bát nữa, hay như thơ 8 chữ kiểu Đinh Hùng, hay như thơ tự do kiểu Thanh Tâm Tuyền, hay như thơ hào khí biên tái kiểu Tô Thùy Yên. Thật sự thì không có cái gì sai trái với các kiểu thơ trên, đó vẫn là những dòng thơ cổ điển và gương mẫu cho nhiều thế hệ thi sĩ tương lai. Nhưng tất cả những dòng thơ như thế đều trở thành quá khứ rồi.

Tất cả đều đã trở thành giấc mộng đêm qua, cho dù đó là Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng, Chế Lan Viên, vân vân.

Có thể nói rằng, những nhà thơ hậu hiện đại vẫn còn đang đi những bước dọc dãm trên giấy. Nhưng chúng ta biết rất rõ là họ sẽ không đi ngược về cái gọi là “bến cũ đò xưa.”

Thử thêm một câu hỏi nữa. Làm cách nào để nhận diện đó là khuynh hướng sáng tạo mới?

Hãy tin rằng, những gì giả tạo thì chỉ đưa tới ngượng ngáp, lúng túng, bối rối. Người ta cứ tưởng ném đại đủ thứ lên trang giấy là có thể được gọi là một nhà thơ hậu hiện đại? Thật sự thì không có chuyện như vậy. Làm thơ là vắt máu từ tim ra. Nhà thơ Mỹ cũng vậy, mà nhà thơ Việt cũng vậy.

**TK:** Xin anh cho một kết luận từ cuộc tìm kiếm hiện nay của các anh chị em trong Tạp Chí Thơ.

**PTH:** Tôi không đại diện được cho tất cả những người cầm bút

trong Tạp Chí Thơ. Nơi đây nếu có kết luận, thì chỉ là kết luận riêng thôi. Tôi nghĩ là rất khó mà nói cho gọn những thông điệp mà Tạp Chí Thơ đã chuyên chở trong 12 số báo vừa qua, tức là hơn 4 năm qua.

Nhưng Thơ cũng giống hệt như Thiên vây. Sau một phút giây trực ngộ, người ta không thể trở về sống được với trạng thái cũ được nữa. Và cũng vậy, sau giây phút đó, các nhà thơ không thể làm thơ như cũ nữa. Và nhiều người đọc Tạp Chí Thơ cũng cho biết là họ có cùng một kinh nghiệm như vậy, thí dụ như sau khi đọc bài thơ Tượng Kỳ Tưởng Số của Nguyễn Hoàng Nam, hay bài Bưu Thiếp của Nguyễn Đăng Trường.

Điều khó khăn chính là phải tạo ra những người đọc mới -- Một chuyện cũng hết sức là gian nan. Bởi vì lại cần tới những nhà lý luận và phê bình hậu hiện đại. Lý luận là để chỉ thẳng vào cái giây phút trực ngộ thi ca kia, và phê bình là để gạn lọc ra đâu là vàng ròng và đâu là ngói gạch giữa hàng mớ thơ mà các thi sĩ tung ra.

Hiện thời chúng ta có thể thấy được một vài nhà thơ có thể gọi là điển hình cho dòng thi ca hậu hiện đại Việt Nam. Tôi muốn nói là ngôn ngữ của họ thực sự đã tách hẳn ra khỏi những ảnh hưởng thơ trước kia. Thí dụ như thơ của Đặng Đình Hưng, Khế Iêm, Nguyễn Hoàng Nam, Đỗ Kh., Nguyễn Đăng Trường. Có thể kể thêm nữa nếu muốn, thí dụ như Lê Đạt, Chân Phượng, Ngu Yên, và vân vân. Đó thật sự là những ngôn ngữ mới. Người ta không thể đánh lừa trái tim của họ.

Tôi tin là giây phút này chúng ta chưa có thể có kết luận chính xác về nền thi ca mới. Hoặc là chỉ đích danh nền thi ca này trong vài dòng. Nhưng chúng ta đều biết rõ rằng, chúng ta như đã vừa rời khỏi giấc梦 mê qua, và không thể tiếp tục làm thơ kiểu trong梦 mê nữa, nghĩa là kiểu của một tâm thức quá khứ. Chúng ta đã thức tỉnh, và đang nhìn chính mình dò dẫm đi từng bước. Và từng bước một, đó là những dòng thơ thật sự là mới của ngày hôm nay.

Thơ -- cho dù là làm thơ hay đọc thơ -- phải là những kinh nghiệm mỗi người tự trực ngộ lấy. Nghĩa là chính bạn phải dám mình vào nó, phải đọc, phải ngâm vào miệng và nuốt lấy nó. Một điều mà bạn cũng biết rất rõ ràng rằng, nhiều bạn không còn đọc nổi thơ Đường Luật nữa, không còn đọc nổi thơ 8 chữ nữa, hay ngay cả thơ Tiên Chiến nữa. Và đó chính là bước khởi đầu để đi tìm một nền thi ca tân kỳ hơn. Đó cũng là lý do ra đời của Tạp Chí Thơ. Đó thật sự là một thỏi thúc của con tim.

**TK:** Xin cảm ơn anh Phan Tân Hải.

## NGUYỄN THỊ NGỌC NHUNG

### *Tình Cảm*

Tình cảm thì tôi không có (\*)  
Tôi thì không có tình cảm  
Không tình cảm thì có tôi  
Tôi thì không tình (nhưng) có cảm  
Tình thì tôi có (nhưng) không cảm  
Cảm thì tôi có (nhưng) không tình  
Tình cảm thì tôi có không?  
Cảm tình tôi thì không có  
Không, tôi thì có tình cảm  
Có không? Tình cảm thì (là) tôi.

04/98

(\*) nguyên văn một lời nói.

## HỒNG KHẮC KIM MAI

### *Vết Đi Nỗi Buồn Phiền*

Lái xe xuống phố  
Lúc nửa đêm  
Thấy muôn ngàn đèn thức dậy  
Riêng người thì đã ngủ say

Ta loanh quanh không định hướng  
Cột đèn nhìn  
Không nói  
Lũ đường khoe tên  
Rắc rối  
Ta dấu nỗi phiền phiền  
Ương ương  
Cất vào tay áo  
Xót thương

Nửa đêm qua xa lộ  
Tạt ven rừng  
Hỏi rặng lá  
Lá biết buồn không  
Lá kêu mỏi cổ  
Đứng ngồi không yên  
Ta mũi lòng  
Phà cho lá chút sương  
Nghe cây thở  
Mệt nhoài  
Ngày tháng đợi

Nửa đêm  
Đứng bên thành cầu  
Lồng lộng gió  
Đèn cầu nở rõ tiếng cười  
Mà giòng sông sâu  
Thì đèn ngầu lớp sóng vỗ  
Ta bắt chước cười theo  
Sóng trên mặt cũng bắt chước nhăn nheo  
Rung màng phấn sân khấu cuộc đời  
Từng tên từng tên

...

Có tiếng hấn  
Trong tay áo thập thò  
Nhắc  
Nè tôi ở đây  
Ai cần thì mua, không cần thì cho  
Ta bức mình vẩy tay áo  
Hất hấn xuống giòng sông  
Vậy là xong!

Giòng sông sâu đen ngòm  
Lắng lặng  
Cộng thêm ngòm ngòm

## LÊ GIANG TRẦN

### *Hương Tháng Ba*

Sao không lay cho anh choàng tỉnh  
những giấc mơ bửa ám hồn mê  
những giấc mơ ma quái dị kỳ  
những mơ sảng quê hương về trong nhớ  
những giấc mơ ân ái nhiệt cuồng  
những giấc mơ hiện về người quá cố  
những mộng mi thần kỳ tinh dậy hoang mang  
những mơ giấc bồng bênh thăm vũ trụ  
mê hồn cung tựa thế giới hoa Nghiêm  
những giấc mơ không thể nào tưởng tượng  
ôi những giấc mơ, sợi xích, mắc không lia.

Sao không lay cho anh choàng tỉnh  
nửa đời hơn trong địa võng thiêng la  
giấc ngủ nặng nề hồn mê man chết ngạt  
giữa trùng vây mê mị siết trùng vây  
chi tiết sống qua một ngày băng quên mất  
khác nào những con RAM tạm nhớ tạm ghi  
sống khi đang nấm bắt hiện tiền  
và giấc ngủ chập chờn mê đảo  
khác nào Screen Saver biến hóa ảo hình.

Sao không lay anh như lay con chuột máy  
Screen saver bừng về lại program  
sao không lay như ấn nút enter quyết định  
trái tim CPU sẽ biết phải làm gì  
hoặc lay cho anh trở mình nũng nịu  
như có bàn tay mẹ lắc vai kêu.

Sao không lay cho anh giật mình  
 hồ nghi sự thật với chiêm bao  
 em đang nở môi cười long lanh mắt  
 anh chau thân giấc sáng thịnh cường  
 dòng dương điện lưu hành sung mãn  
 nhịp tim nhanh thúc trống quân hành.

Hỡi Bồ Tát Tharra  
 phải chăng ngài hóa hiện  
 bàn tay nào lay động tiếng chuông ngân  
 tiếng đại hồnг chung trong trái tim cổ tự  
 những thỉnh thoảng nàng hạnh phúc cho ta  
 hỡi nghìn muôn Bồ Tát hãy trì kinh  
 kinh Đại Bi Tâm, Kim Cang không chấp trước  
 dù nàng không yêu hay thỉnh thoảng yêu ta.

Ta chợt như núi cao cao mãi không ngừng  
 chợt như sóng vươn lên nghìn muôn trượng  
 chợt bé nhỏ như con ong non ăn mồm  
 trong tàng ong ngọt lịm sữa hoa thơm  
 như đứa bé thơ ấp vào đùi vú mẹ  
 dụi thơ ngây vào vun ngực êm đềm  
 nàng ôm ta như mẹ ở xa vê  
 đầy thương cảm dịu dàng âu yếm  
 như ôm đứa bé thơ chưa có mẹ bao giờ.

Xin đừng lay, đừng lay động phút thiêng liêng  
 cho hơi thở anh biến thành cỏ dại  
 những lông măng thành gió ngát hương tình  
 cho cỏ dại cảm ơn gió ngạt ngào duồng khí  
 thân cỏ ngàn đời diệp lục bởi phong hương.

Sao không lay cho anh thoát khỏi  
 những giấc mơ việt dã bám theo đời  
 Sao không lay cho anh tỉnh thức  
 tinh thức một đời  
 việt dã chạy theo yêu.

## ĐOÀN NHẬT

### *Nơi Đi -- Nơi Đến*

Rời cõi ngụ nhuốm  
Tận kiệt ngày gió  
Bánh xe lăn  
Những lá cồn cào ngắn ngắt  
Trồi sọc trắc trở những dặm xa  
Một tinh sớm thăm cùng cực  
Đập đền trí củi mục  
Gùm nặng tay lái  
Quanh gắt núi  
Rừng non xanh  
Lay lắt nỗi riêng  
Trái tim đập chói gắt mặt trời  
Nơi đi nơi đến  
Xoay trở những sót sai  
Quanh ngắt giắc xám phố quận  
Hệ lụy chẳng thấy đâu  
Tìm đến người mù trăng trí  
Trống thênh ngóng nghe...

## NGUYỄN TIẾN ĐỨC

### *Những Mảnh Vụn*

Vào rừng theo dấu bướm chập chờn  
anh bắt con bướm thảng thốt  
rồi thả bướm lại rừng  
chỉ để lại trên hai ngón tay anh  
lớp phấn mỏng bôi lên mí mắt em  
làm phấn mí lạ  
cái eye shadow của trời  
không bấy bán ở Saks Fifth Avenue  
lúc trở về thành phố  
anh và em  
qua một nghĩa địa  
có cánh đồng dâu chưa mang quả  
anh chởt cắn môi em  
môi em chín căng  
thay quả dâu trước mùa chín quả  
em làm dấu thánh giá hai lần  
một lần cho em  
và một lần cho anh  
anh đưa em vào quán Lửa Phai  
bên công viên cổ xuân xanh phảng  
em không mang gì  
ngoài hai má lúm đồng tiền  
và những ngón tay thon  
đánh mầu xanh trứng sáu  
khi em cười nghiêng  
một lúm vữa cho một hạt mưa sa  
và lúm kia vữa cho một bông tuyêt rụng  
anh ngắm cả hai lúm  
để nhớ cơn mưa hạ Sài Gòn  
để nhớ cơn tuyêt đông Big Bear  
cô chiêu đãi tô quẩy đen mắt buồn  
mặc váy in hoa cam  
đến bàn anh và em  
chiếc bàn có lọ hoa cẩm chướng giả  
anh thích bông hoa giả  
bông hoa không biết đau

nỗi đau thì có thật  
 thật như hai má lúm đồng tiền của em  
 thật như những ngón tay em đánh mầu trứng sáo  
 có một điều anh không muốn nói với em  
 anh và em là hai đốm lửa phai thật  
 thật như nỗi đau  
 mà nỗi đau nào cũng thật  
 gom một bó hoa hoang  
 hái từ riềng thành phố  
 chưa rướm máu tặng em  
 xin em một ơn huệ  
 hãy lấy bàn tay em  
 treo anh lộn ngược đầu  
 trên cành cây cạn nhựa  
 không chống lại sức hút của quả đất  
 thay vì bay vút lên trời  
 sẽ sà xuống miền lục diệp  
 như con chim bơi cá  
 đâm đầu xuống nước tìm cá  
 để được nghe gần hơn  
 như con chim sẻ đồng  
 đâm đầu xuống đất tìm hạt  
 để được nghe gần hơn  
 những lá cỏ sát gió  
 trong niềm im lặng  
 của những hòn đá thánh kinh  
 tung hô Chúa trong ngày lễ lá kè  
 niềm im lặng  
 của chấm kim cương  
 em đeo trước ngực  
 trên mầu áo em cỏ tháng ba  
 ngồi ca em trong ngày lễ tình yêu  
 để được nghe gần hơn  
 những bản dạ ca dâng cho người của dế  
 dưới những nhánh cỏ súng sương đêm  
 để được nghe gần hơn  
 tiếng tụng diễm ca của mạch nước  
 chảy ngầm dưới chân em trần  
 để được ngắm gần hơn  
 mười ngón chân em đánh mầu trứng sáo  
 thoảng mùi phong lan dài các.

## NGUYỄN QUYẾN

### *Ngôi Sao Phương Đông*

Cùng với cuốc, thuổng và cần trục  
 Người đào giếng đào sâu vào bóng tối đất đai  
 Trên đầu ông trời đông giá lạnh

Những sọt đất được đào hắt lên  
 Tiếng âm âm của cuốc thuổng  
 Tiếng cần trục quay  
 Chầm chậm nặng nề mệt mỏi

Hố đất được đào lên sâu dần  
 Bầu trời phía trên bị thu hẹp lại  
 Những cơn gió lạnh thét gào qua miệng đất  
 Tựa tiếng kèn tạo loạn

Và vụt qua những cánh dơi đêm  
 Thế gian chừng nghiêng ngả  
 Dưới đôi cánh tối đen kỳ bí  
 Khổng lồ như cánh đại bàng

Những sọt đất tiếp tục được hắt lên  
 Đường như chôn sống bầu trời  
 Những ngôi sao vụt tắt

Trong hố ấy, trên đất đai ấy  
 Lao động chỉ còn là sự lặng quên  
 Của những kẻ vừa cô độc vừa cách xa mặt đất

Những những đám mây bỗng dập ra  
 Giữa khung trời nhỏ bé  
 Rực rỡ một ngôi sao

Và tất cả đường viền bầu trời  
Vỡ tung ra  
Trong ánh sáng không giới hạn  
Của ngôi sao mới mọc

Từ hố đất sâu thăm lạnh lẽo ấy  
Có thể đoán được phần mềnh mông của vòm trời bị khuất  
Và tất thảy quanh ông  
Ngồi lên những con mắt ướt

Trong hố đất rực rỡ  
Ông chạm vào những rễ cây lớn  
Cầm xuyên tận thăm sâu trái đất

Những tầng đất đã được phân định  
Bởi những tia nước nhỏ  
Vừa chảy vừa lịm đi sung sướng  
Rung động đường tầng phía dưới

Dường như ông đã ở đáy thế gian  
Những ngọn gió lạnh không lùa theo được nữa  
Ông sảng sốt tựa cây nến lớn  
Bừng lửa sao trên đầu  
Tựa như cơn chấn động thoổi vào những thế giới xa xôi

Mạch nước đậm mê man  
Cuồng nhiệt hơn cả trái tim rộn rịp  
Nơi nuôi chứa mọi sự sinh sôi  
Tái tạo dáng cây và tán lá

Tiếng nước ấm lại hố sâu  
Hân hoan trong điệu nhảy thánh thần  
Của ánh sao cùng hơi ấm.

---

# "Thơ Trắng" của Ernest Hemingway

---

Đỗ Minh Tuấn

## 1. Chất thơ của những con số

Những con số gắn liền với sự tính toán từ bao đời nay vẫn được coi là tử địa của thơ, người ta có thể dùng con số trong một vài câu thơ nhưng có lẽ trước Ernest Hemingway chưa có ai làm một bài thơ bằng toàn con số:

Thơ Trắng

7	!	11	:	14	,	13	.
		3	,	3	,	,	.
		,	15	;	22	!	
							,

Oak Park 1916

*Trapere (10 tháng Mười một 1916)*

Phải chăng, gọi là *Thơ Trắng* vì dùng những con số không hề có chất thơ để làm thơ chăng khác gì dùng màu trắng để vẽ trên nền trắng? Ý nghĩa của nó giống như sự hiển thị màu trắng trên nền trắng, làm cho cái không có hình tướng hiện diện trong hình tướng, làm cho cái không thơ hiện ra trong đánh vần thơ? Ánh tượng đầu tiên khi đọc *Thơ Trắng* là: một bài thơ không có chất thơ. Nói đúng hơn, một sự thiếu vắng thơ hiện hình trên mặt giấy.

Sao ở đây sự thiếu vắng thơ không phải là một khoảng giấy bỏ không mà lại là những con số? Ở đây, dường như nhà thơ không muốn chỉ dừng lại ở thông tin về sự thiếu vắng, mà còn muốn cất nghĩa cẩn nguyên của sự thiếu vắng này. Khi ta bước chân vào một ngôi nhà trống vắng, lạnh lẽo, không có chủ nhân, ta chỉ thoáng lo âu về một rủi ro nào đó có thể đã ập đến với con người xa vắng ấy. Nhưng nếu như trong căn nhà trống vắng kia lại chất ngổn ngang hung khí còn vẩy máu thì ta không thể không kinh hoàng nghĩ về một vụ tự sát hay một án mạng đã xảy ra. Tương tự vậy, khi nhìn vào bài thơ lố nhố những con số thù địch với thơ ta không thể không nghĩ đến một tai họa của thơ in vết trong cái hiện-trường-Thơ-trắng ấy. Nếu sự gắn bó với thơ, nỗi chờ mong thơ chưa đủ máu thịt khiến ta bàng hoàng ngơ ngác và hụt hẫng trước sự thay thế những tín hiệu gần gũi thân thương bằng những tín hiệu xa lạ, lạnh lùng, y như khi bước vào nhà người thân gặp toàn kẻ địch, thì lý trí ta không thể không băn khăn tự hỏi: sao đến nồng nỗi này? Thơ đã tự sát hay ai đã giết thơ? Và, tiếng kêu cứu của thơ trong thời đại thực dụng, thời đại của kỹ thuật số nếu lâu nay bị ta thờ ơ, thì giờ đây hẳn sẽ vang vọng lại, như một dày vò, một oán trách, một cật vấn, một suy tưởng không cùng và một lo âu bất tận.

Tagor có kể một câu chuyện về một người mà i gươm rất sắc, sắc đến nỗi nó có thể chém xả đôi một người nào đó trước khi kẻ đó kịp nhận ra là mình bị chém. Nhưng nếu kẻ đó khẽ rùng mình thì hai nửa người kia sẽ tách đôi ra lập tức. Lưỡi gươm khoa học cũng sắc như vậy đấy, nó chém xả đôi tư cách thi nhân trong thế giới này từ lúc nào không rõ, lâu nay ta chỉ mơ hồ cảm nhận có một sự sát hại thơ, thoán đạt thơ và có cái gì đó thật mỏng manh lén lỏi vào trong cấu trúc chiêu sâu của con người thi sĩ trong ta. Đọc *Thơ Trắng*, ta thấy thoáng rùng mình về một ấn tượng tinh tế về cái chết của thơ, và cái rùng mình đó đã làm hai nửa thi nhân trong ta tách đôi ra, để lộ ra vết chém mạnh mẽ đến mơ hồ bí ẩn.

Chẳng phải trong *Thơ Trắng* đã có sự lắp ghép của hai nửa thân thể thi ca bị lưỡi gươm của thời đại xả đôi đó sao? Chẳng phải những con số, những thủ phạm thời đại gây hấn với thơ, và sát hại thơ, giờ đây lại xứng xinh trong những đồ lề của ngôn ngữ để hiện diện như là ngôn ngữ, như là thơ? Ernest Hemingway không biết vô tình hay cố ý đã trộn những con số vào những gia vị của ngôn ngữ: như dấu ngoặc kép, những chấm than, chấm phẩy, hai chấm ... Sự pha trộn này có vẻ mang một ý nghĩa thâm trầm rằng, giờ đây, chủ thể của thơ là cái phi thơ -- ngôn ngữ, chất thơ, những dấu hiệu biểu cảm tinh tế ngày xưa giờ đây chỉ còn là gia vị của những con số? Một khác, nó cũng gợi nên cái ngạo mạn đến khinh suất của thơ khi mở toang cửa dung nạp những đối thủ của mình, trao cho nó những công cụ để làm nêun thông điệp và gợi về cái ảo tưởng hào phóng của thi nhân khi muốn thâu nạp cộng sinh đồng hoá tất cả thế gian để biến

thành thơ. Trước mặt ta, bài *Thơ Trắng* của Ernest Hemingway y hệt món cháo rùi trong truyện dân gian Nga, ta phải húp những gia vị thơ tẩm vào những con số phi thơ cắn cỗi và hiềm hóc !

Con số đánh bat ngôn từ và cướp đoạt tất cả những hồn vía, những liên hệ của ngôn từ để xung danh là thơ. Sự giả trang này có vẻ thật trắng trợn và thô bỉ. Nhưng nhìn kỹ vào trong từng con số cụ thể với từng loại dấu đi kèm con số đó, ta lại thấy dường như có sự toan tính và lựa chọn trong kết hợp, không phải tình cờ con số này lại đứng cạnh dấu chấm than kia . Tại sao số 30 lại nằm trong ngoặc kép? Tác giả muốn ngụ ý về số ngày trong một tháng chặng? Và tại sao sau số 7 lại là dấu chấm than? Số 7 là số ngày của tuần chặng? Sau số 11 là dấu hai chấm, đó là một phép chia lửng lơ không thành hay một đối thoại còn bỏ ngỏ? Nếu sau số 30 ta dùng dấu chấm than thay dấu ngoặc kép, sau số 7 ta dùng dấu chấm hỏi thay dấu chấm than thì nội dung liên tưởng sẽ thay đổi theo hướng khác chặng?

Dấu chấm than đặt sau số 11 chỉ giống như một cái bất tay, cái nụ cười xã giao, con số 11 không gần ta hơn, bởi vì dấu “!” kia không ăn nhập với nó, không phát lộ cái bản ngã trữ tình của nó. Nhưng nếu dấu chấm than đặt sau con số “3”, con số “7” hay con số “30” thì con số bỗng như vang lên những hồi âm của cuộc sống, với những quan hệ tay ba trong tình yêu và với nhịp đi của thời gian xốn xang trong tuần và trong tháng. Rõ ràng, con số cũng có những cá tính văn hoá khác nhau không thể tuỳ tiện lai ghép với những ký hiệu trong ngôn ngữ.

Mỗi con số có một trường liên tưởng, khi được kết nối với những ký hiệu ngôn ngữ chúng trở nên pháp phồng hơi thở của cuộc sống bởi lẽ sự gán ghép se duyên có vẻ như tùy tiện của nhà thơ lại là sự phát lộ cái bản ngã văn hoá tiềm ẩn trong những ký hiệu, những con số lạnh lùng kia! Những dấu chấm, phẩy, chấm than .... vừa làm nên nội dung cảm xúc của con số, mở ra bình diện cuộc đời của từng con số, lại vừa làm nên mối liên hệ giữa các con số, làm nên tiết tấu luận phiến giữa chúng với những đoạn ngừng, đoạn nghỉ, đoạn lặng, đoạn nhấn, đoạn phân vân. Rõ ràng, có một thông điệp thơ trong chuỗi con số kia ta cần khám phá và giải mã.

Thoạt tiên là số “30” đặt trong ngoặc kép, như một trích dẫn, có thể là một thông điệp của ai đó hay một ký ức chuyển tới hôm nay, như một vốn liếng ban đầu. Và điểm khởi đầu thực tại là số 7 với dấu chấm than đầy cảm xúc, nhiệt tình. Tiếp sau là số 11 chia 14 - một ngịch lý, một vấn nạn ngay sau bước khởi đầu hăm hở. Tiếp nữa là số 13, một Tabout, một đe dọa, một điềm gở, một lo âu. Dấu chấm đặt ở đây là ký hiệu tạm dừng. Trì trệ, đợi chờ, tìm hướng mới. Sau đó là số 3, rồi lại số 3, rồi không còn số nào, chỉ còn hai khoảng không và hai dấu phẩy. Đó là chặng đường mệt mỏi, lì ách, buông trôi, tụt hậu và phá sản, hé quả của những cấm kỵ và xui xẻo. Sau dấu chấm ngừng nghỉ, ngắt kết giai đoạn khủng hoảng bi thảm

đó là một chặng mới bắt đầu bằng khoảng trống và dấu phẩy, hàm ý khởi động tiếp chặng mới từ thất bại, từ tay trắng. Nhưng như một phép lạ, chỉ sau một nhịp thôi là hành trình bỗng vọt lên con số 15, con số cao kỷ lục so với các chặng trước đây trong hiện tại, con số của những thắng lợi bất ngờ, con số của ngày giữa tháng, tượng trưng cho buổi ban trưa của cuộc đời. Dấu chấm phẩy tiếp sau đó là một sự nghỉ ngơi tương đối dài, phẩn khởi, xả láng sau bàn thắng lớn ngoài dự kiến để rồi khi lại trở lại vọt lên con số chẵn đẹp 22 với dấu chấm than như tiếng reo vui thắng lợi. Đây là đỉnh cao nhất của hành trình. Nhưng thành quả này, kỷ lục này, thắng lợi này vẫn còn thua con số 30 ở cả tầm vóc và tính chất: con số 30 trong ngoặc kép với tư cách là di sản, là giao lưu vẫn là con số có giá trị lớn nhất.

Vậy là, chuỗi con số và chuỗi ký hiệu trong Thơ Trắng của Ernest Hemingway có chuyển tải một thông điệp về logic chung của mọi cuộc đời, có vấp váp thăng trầm và thất bại, thậm chí mất sạch, trắng tay, nhưng nếu tiếp tục nỗ lực sẽ lại giành được những thắng lợi bất ngờ có giá trị lớn hơn tất cả những gì đã mất. Nhưng, cái thắng lợi cuối cùng của ta hôm nay dù lớn đến mấy cũng vẫn thua những di sản ban đầu ta mang theo (trong ngoặc kép) như là sự kế thừa của một chủ thể khác. Và cái nền tảng di sản đó, cái nền trắng có vẻ vô nghĩa của lịch sử đó, là cái đến chót đời ta mới có thể đo đạc được. Đến ngày phán xử cuối cùng ta sẽ thấy những nỗ của ta còn thua những gì Thượng đế “trích” cho ta.

Có thể đây chỉ là một cách đọc, một hướng liên tưởng có ít nhiều áp đặt và suy diễn. Nhưng, dù cho mức độ chính xác và sức thuyết phục của những liên tưởng là khác nhau trong những cách đọc khác nhau, ta có thể thấy rõ một sự thật là những con số và những dấu chấm than, chấm phẩy ... kia có sức gợi của những hình tượng thơ ca. Tính đa diện của những hình tượng đó tạo cho chúng cái khả năng có thể vận động từ ấn tượng này đến ấn tượng khác, thậm chí chuyển hóa từ ấn tượng về cái phi thơ đến ấn tượng về cái có chất thơ. Hai ấn tượng có vẻ mâu thuẫn nhau, loại trừ nhau, nhưng đó chỉ là những tương quan trong xuất hiện trong cách đọc tuyển tính, duy lý và đơn nghĩa.

Đọc *Thơ Trắng* cũng tương tự như nhìn vào những bức tranh ảo ảnh. Thoạt đầu ta chưa thấy có hình thù gì, nhưng nếu ta biết tập trung nhìn kỹ vào một điểm nào đó thì sẽ đến lúc ta chợt thấy những đường nét hình khối rời rạc kết nối thành hình nổi mà ai cũng có thể nhìn ra nếu tuân thủ nghiêm ngặt những quy định về điểm nhìn và độ chăm chú của cái nhìn. Ở đây, điểm nhìn trong bài thơ để ta chăm chú xoáy sâu vào mà liên tưởng, suy tưởng chính là ý nghĩa của các con số và các ký hiệu trong tương quan với thái độ sống và ý nghĩa cuộc đời. Nếu ta chọn một điểm nhìn khác để nhìn xoáy vào thì có thể chuỗi con số và chuỗi ký hiệu sẽ hiện lên những hình tượng khác.

Dù như vậy, nhà thơ cũng không thể tuỳ tiện trong sáng tạo, không dễ dàng nhặt được bài thơ từ vô thức như nhặt được của rơi của chúa. Có thể thấy rõ Ernest Hemingway có ý thức kỹ thuật và nghệ thuật khi lập tứ cho bài thơ bằng cách đan xen những con số với các” râu ria ngôn ngữ “và khi đặt tên cho bài thơ là *Thơ Trắng* như mở một lối vào trong mê cung. Chính motip , cấu trúc và lối vào của bài thơ là những điểm tựa và những kim la bàn định hướng cho những cách đọc khác nhau không bị trôi dạt tự do trong những nỗ lực vô bổ như đám bị bông. Một bài thơ viết bằng con số hay sử dụng những ký hiệu ngoài ngôn ngữ như quân cờ , bưu ảnh v.v... mà không tìm ra một tip cơ bản trong cấu trúc chiêu sâu của hình tượng thơ và không có lối vào qui định cho người đọc thơ, thì sẽ giống như cái bị bông , hiểu thế nào cũng được, cách hiểu này phủ định cách hiểu kia. Đó là những bài thơ không có hình tượng, không có motip, một thứ chất liệu phi hình tượng tự nhiên chủ nghĩa dẽ dãi như bột nhão không thể có khả năng biểu hình . Sự tồn tại của hình tượng và Motip trong tác phẩm là những liên hệ khách quan kết nối tất cả những thành tố của bài thơ, dù nhà thơ có ý thức hay không. Những cách đọc nào đưa ra một dự án tiếp nhận trong đó mọi thành tố vật chất của bài thơ đều được lý giải như là một yếu tố tuân thủ trật tự của Motip, có vị trí và vai trò xác định trong hình tượng thì đều là những cách đọc khả thi. Ngược lại, những cách đọc không bao quát hết các chi tiết, các yếu tố của tác phẩm thơ trong dự án tiếp nhận của mình là cách đọc phiến diện và khiên cưỡng. Motip, hình tượng và biểu tượng là siêu gogic kết nối những yếu tố trong bài thơ với nhau và với người đọc để tạo nên một hiệu quả thẩm mỹ đặc thù. Nếu hiểu hình tượng thơ như vậy thì những con số trong *Thơ Trắng* của Ernest Hemingway thực sự là những hình tượng có hồn, có tiết tấu, có hơi thở của cuộc sống., thậm chí có tâm linh.

Nếu nhìn từ góc độ triết học thì con số có ít nhất là 3 bản ngã: bản ngã kỹ thuật, bản ngã văn hoá và bản ngã tâm linh.

Bản ngã kỹ thuật là lát cắt của sự phát triển văn minh vật chất với vai trò của toán, điện toán và kỹ thuật số ngày càng thông dụng. Ở phương diện này, con số có vẻ ít chất thơ, thậm chí có thể coi là phi thơ. Khi ta nói đến máy tính làm thơ với hàm ý điều cợt là ta đề cập đến bình diện bản ngã kỹ thuật của những con số đó. Với định kiến đó, ta dễ dàng với những bài thơ như thơ trắng từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng nếu vượt qua bản ngã kỹ thuật của con số , khám phá ra bản ngã văn hoá của chúng trong sự liên tưởng tới nhịp sống, tới những chiềú kích khác của đời sống liên quan xa gần đến con số , nghĩa là ta gắn con số vào chủ thể của nó trong đời thường, trong lịch sử và trong mơ ước thì ta sẽ cảm nhận được chất thơ của chúng. Ở đây, những yếu tố phụ như những dấu chấm than, dấu phẩy trong bài Thơ Trắng có tác dụng tạo môi trường cho bản ngã văn

hoá của con số hiển thị. Nếu ta không dừng lại ở bản ngã văn hoá này mà tiếp tục đào sâu bản ngã triết học của những con số, ta sẽ thấy chúng hiện ra trong tư cách những biểu hiện tôn giáo, những tiết điệu vũ trụ, những mã số của tâm linh như những con số thần bí theo quan niệm của những nhà triết học cổ Phương Đông. Lúc đó con số không chỉ là tín hiệu mang tính nghi lễ, mà còn chuyển tải những thông điệp của định mệnh. Nghi lễ và định mệnh ngay từ khoảnh khắc đầu hiện diện trong tâm tư đã mở ra những chân trời vô tận cho những ký ức thơ, những liên tưởng thơ, những xúc cảm thơ, vừa rộn ngợp, sâu sắc, vừa thần bí. Và chúng trong tư cách những mã số của Trời mà những con số nên có tư cách hình tượng thơ ca hơn tất cả những hình tượng thơ ca quen thuộc khác vì nó là chất thơ phô quát nhất, sâu sắc nhất được lưu lại trong hình thức vô lý nhất. Sự hàm súc của nó, một mặt che khuất chất thơ bồng bềnh trôi dạt khắp trong trời đất mà nó xuyên thấu và bao quát, mặt khác phát lộ cái chất thơ của cái tinh tuý -- cái chất thơ mà chỉ vừa rồi vãi ra trong thơ ĐƯỜNG, thơ Hai Ku đã làm cho nhân loại thán phục ngắn ngủi. Thơ đến mức phi thơ đó là nghịch lý của những con số. Có tất cả nên trở thành trắng tay -- đó phải chăng chính là nghịch lý của Thượng đế lấp ló trong *Thơ Trắng*?

## 2- Lẽ tưởng niệm ngôn ngữ

Tôi đang hào hứng với cách tiếp nhận *Thơ Trắng* của mình, tưởng rằng mình đã tiếp cận Nàng Thơ che mạng trong đạo chữ linh thiêng, không những thế còn tuyển mộ thêm những con số ngỗ ngược vô đạo trở thành vệ sĩ của Nàng, thì lại thấy *Tạp chí Thơ* đính chính rằng bài *Thơ Trắng* in trên thơ số mùa xuân 1997 là in sai, bản gốc không có những con số. Những con số -- nhân vật chính mà tôi lao tâm khổ tứ giải mã tư cách thơ chỉ là sản phẩm của lỗi mo rất -- đó chỉ là những thông số ghi khoảng cách để nhắc người đánh máy, nhưng cái khoảng cách ngầm định ấy lẽ ra phải giấu mặt sau cánh gà bài thơ thì lại nhảy sổ ra nhắc vở trên sân khấu do một sơ xuất.

Tôi như người tinh mộng tiếc mãi ngày hội giả trang của những con số trong vũ hội thơ mình đã nhập cuộc trong chiêm bao. Đó là tâm trạng của thầy trò ĐƯỜNG TĂNG khi phát hiện ra Phật Tổ Như Lai mình vừa quỳ lạy chỉ là con yêu tinh giả dạng. Bối rối ngượng ngùng, tôi muốn xoá bỏ những ấn tượng thơ mà tôi vừa cảm nhận, tước đoạt chất thơ mà mình vừa nhận diện. Nhưng không xóa được. Những con số vẫn khư khư linh hồn lạc lối mà tôi, trong tư cách kẻ đọc, đã ban cho nó! Giống như ta đang âu yếm một người thiếu nữ trong giấc mộng, khi tỉnh dậy, ta bỗng nhiên thấy

con người vốn xa lạ ấy trở lên gần gũi làm ta xao xuyến . Hay đây là một định mệnh thơ? Nếu người đọc chỉ như một con đồng, nhẩy xéch lên theo vũ điệu của một linh hồn vũ nữ và toạ thiền theo linh khiển của một vị sư, thì sao mình đã về với bản thể của mình rồi mà linh hồn những con số kia vẫn ám? Nếu đã là một định mệnh thơ, thì ắt hẳn những ám ảnh này có cội nguồn từ chính bài *Thơ Trắng* .

Thứ biện hộ cho lầm lẫn của mình, giống như đổi mới trong chính trưởng, tôi loay hoay tìm kiếm cách lý giải cho ngộ nhận của tôi, để lỗi lầm cả tin kia nếu không phải là từ E. Hemingway thì cũng là do Nàng Thơ đóng đanh và bí ẩn .

Rõ ràng những con số kia không phải là ngẫu nhiên xuất hiện. Nó là chỉ số hiện hình của những khoảng cách mà bài *Thơ Trắng* phải có, do người trình bày tiếp nhận những khoảng cách bỏ trống trong bản gốc của E. Hemingway. E. Hemingway khi sáng tác có thể không ý thức về sự khác nhau của những khoảng cách đó, nhưng khi được người trình bày tiếp nhận, khoảng cách giấy trắng giữa các ký hiệu đó đã có một thông điệp thơ quan trọng giống như các dấu lặng trong âm nhạc, nên người trình bày đã truyền đạt lại ấn tượng này cho người đánh máy qua những con số -- những chỉ số kỹ thuật mang hồn vía của những khoảng trống. Những con số lê ra phải được người đánh máy set up để hiện hình những khoảng trống trên trang in, thì lại được để nguyên . Khi đọc, độc giả thơ thì lại phải set up lại để tìm kiếm chất thơ trong bài thơ mà E. Hemingway muốn gửi gắm qua những khoảng giấy trắng.

Như vậy là khám phá chất thơ trong con số của tôi không hẳn là một sự ngộ nhận mà chỉ là một sự đi vòng đến chính bài thơ. Vì gọi là “*Thơ Trắng*” chắc hẳn là tác giả muốn nhấn đến những khoảng trống không hề có chữ. Những khoảng trống trở thành thông điệp chính, chính vì thế, nó phải được mã hoá qua con số trong quy trình kỹ thuật để chuyển tải chất thơ kia! Nếu một bài thơ sáng tác theo thi pháp khác sẽ khó có sự lầm lẫn tương tự. Giữa các câu thơ có nghĩa có thể xen vào những con số kỹ thuật cách dòng, nhưng biên tập và người đánh máy dễ hổ nghi đó không phải là thơ. Trong trường hợp *Thơ Trắng*, rõ ràng những con số đã lén vào hài hòa với những ký hiệu của bài thơ, hoá thân thành bài thơ, do đó, tạo nên một chính thể trọn vẹn đến mức bài thơ in sai khủng khiếp này đã qua mặt hàng loạt người trong dây chuyền in báo ! Nghĩa là *Thơ Trắng* của E. Hemingway không chỉ để ra những con số mà còn bao che dung nạp nó trong bản thân thi pháp và kết cấu. Như vậy, sao không thể coi cách đọc của tôi là một trong những nội dung của *Thơ Trắng* mà trí tưởng tượng của E. Hemingway đã gián tiếp sản sinh?

Tự biện hộ cho mình như vậy, nhưng tôi vẫn cố đọc lại bài thơ gốc của E. Hemingway bằng con mắt xuyên tường, xuyên qua những ngộ nhận

thơ đang ám ảnh ngự trị trong tâm trí. Đọc lại bài thơ gốc, không đơn giản chỉ là sự sửa sai, đổi mới hay sám hối như thường hợp đổi thay chính kiến chính trị, mà phải tiến hành một hành vi mang tính chất Thiền -- giải trừ tri kiến, phá chấp, nỗ lực tìm đến bản lai diệu mục của thế giới thơ mà E. Hemingway đã sáng tạo ra. Ở đây tôi phải vận dụng lời khuyên của của Khế Iêm trong bài *T.V* ký: “Tước đoạt nghĩa của chữ, cả đen và bóng. *Lặp đi lặp lại để lấy sinh hình và ý*”(1). Thực chất lời khuyên này là phương châm nhận thức của Thiền học phương Đông và hiện tượng luận phương Tây. Đó là quy trình lột ngược dòng tri thức văn minh, lịch sử để về nguồn, tìm đến một vũ trụ trinh nguyên chưa bị ai chiếm lĩnh trong nhận thức. Cái trinh nguyên đó, bản thân E. Hemingway không sáng tạo ra, mà chính Nàng Thơ mượn quyền Thượng đế sáng tạo ra. Cái trinh nguyên ấy cư trú sau tất cả những ký hiệu nghệ thuật hiện diện và không hiện diện, chủ đích và ngộ nhận, nó không phải văn bản gốc, văn bản đúng, mà là cái bản lai diệu mục của văn bản gốc mà sự ngộ nhận thơ của ta đã bao phủ, đã đóng gói. Ngộ nhận, may thay đã giúp ta địa chỉ bị che khuất của cõi trinh nguyên kia, nó chỉ điểm cái trinh nguyên qua sự tước đoạt và đóng gói, để ta chỉ việc tái tước đoạt và mở gói thơ. Nghĩa là, một ngẫu nhiên mang tính định mệnh thơ đã đặt ta trước bức tường tu luyện của thiền sư, đòi ta bằng cặp mắt chăm chú xuyên thủng bức tường chân lý mà ta đã dựng lên trong hình thành nhận thức. Có ngụy biện không khi nói rằng chính ngộ nhận về văn bản *Thơ Trắng* đã giúp tôi tiến gần hơn cốt lõi của bài thơ? Thử đọc lại bản gốc của bài thơ:

### Thơ trắng

“                “  
 !                :                ,                .  
 ,                ;                ‘                !  
 ,

Oak Park 1916  
Trapere (10 tháng Mười một 1916)

Nếu tác giả ngũ ý *Thơ Trắng* là bài thơ không có chữ, thì sao không để giấy trắng mà lại phải đưa vào những dấu chấm, phẩy, ngoặc kép vv...? *Trắng* ở đây không phải là hư vô, là lớp nền tự nhiên, mà là sự vắng mặt của ngôn ngữ được trình bày qua thi pháp của bài thơ. Bài thơ là một cách nói của E.Hemingway về sự vắng mặt ngôn ngữ. Ngôn ngữ là một nhân vật chính quan trọng trong lễ hội thơ, ta phải tuyên bố sự vắng mặt một

cách long trọng, ý tứ, không thể chỉ vào cái ghế bỏ không để mọi người hiểu là yếu nhân này vắng mặt. Vì thế không thể để giấy trăng. Sử dụng các ký hiệu để trình bày sự vắng mặt của ngôn ngữ đã là tôn vinh ngôn ngữ, tuyên bố chuyển đổi nội dung buổi lễ hội thơ thành lễ tưởng niệm ngôn ngữ thơ đã bị tử vong trong một thời đại ngôn ngữ bất lực, ngôn ngữ bị tiêu diệt trong cơn thác lũ của văn hoá nghe nhìn và sự lên ngôi của con số lạnh lùng, chính xác và đầy tinh thần rạch ròi, tính toán. Trước quyền lực gồm ghê của hình ảnh và con số, ngôn ngữ thơ cũng đã từng lèo đeo thích nghi, đổi dạng, học theo cách hiện diện múa may của các thế lực này để tiếp tục tồn tại. Thơ cần đến sự trình bày, cần đến những khoảng cách trên giấy nơi những con số luôn luôn chực sẵn để nhảy tốt vào như Mã Giám Sinh “*Ghế trên ngồi tốt số sàng*”. Nhưng, “Trong trạng tự ngày nay đang định hình lối hụt hơi hút chạy theo đời sống. *Như cái bóng của chàng cao bồi hý họa Lucky Luke* (“*Người rút súng nhanh hơn bóng của mình*”). *Không còn phản ánh kịp hình, thơ truyền thống bắn chậm.. thì chết*” (Đỗ Kh.) (2). Ngôn ngữ bị chết mà E.Heminway đang tưởng niệm là ngôn ngữ thơ truyền thống. Nó chết nhưng chỉ có linh hồn của nó và những dáng điệu của nó cháu trời, cái xác của nó còn kia, cái xác không toàn vẹn nhưng vẫn còn đủ để nhận ra cái đó là những mảnh xác ngôn ngữ: Những dấu chấm phẩy, ngoặc kép, chấm than ...Những mảnh xác vụn đó cũng đủ để cho một hồn vía khác nhập vào đấy vì những dấu ngoặc kép, chấm phẩy..... kia không đủ sức chống cự khi người ta tùy ý điền vào chúng, cạnh chúng những ngôn ngữ khác. Trong thời đại của số đông này, có hàng tỷ kẻ mượn danh thi nhân có thể dùng những dấu vết phụ, những mảnh vụn sót lại của ngôn ngữ thơ để bọc lót cho ngôn ngữ của mình, giả mạo ngôn ngữ thơ. Trò giả mạo này này có nhiều thủ đoạn mà E. Hemingway đã kín đáo chỉ ra trong các dấu vết của cái chết của ngôn ngữ thơ truyền thống:

**1-Đảo lộn chủ thể:** Dấu ngoặc kép đưa lên dòng đầu biểu thị rằng ngôn ngữ thơ ngày nay lấy tha nhân làm cứu cánh. Dấu ngoặc kép là tượng trưng cho sự trích dẫn, dựa dẫm hay hay tháu cáy những lời lẽ khác. Đó là cái chết thứ nhất của ngôn ngữ thơ .

**2 -Đảo lộn ngữ pháp:** Dòng thơ thứ hai mã hoá sự đảo lộn cú pháp trong ngôn ngữ thơ hiện đại. Dấu chấm than lẽ ra ở cuối lại đưa lên đầu. Dấu hai chấm lẽ ra ở cuối câu thì ra lại len vào giữa -- đó là cú pháp văn nói, vừa kể ý mình vừa pha lời kẻ khác trong câu cú lòng thòng. Dấu phẩy và chấm có giá trị như chuẩn vị trí từ ngữ trong câu -- nếu không có dấu phẩy và chấm này thì không có ý niêm về sự đảo lộn trước sau.

**3 -Khúc giữa lén ngôi:** Hai dấu phẩy chơ vơ ở dòng ba biểu hiện một thứ hành ngôn cắt đoạn, lửng lơ, không đầu không cuối ngữ ý tính không kết thúc (non-finite) trong ngôn ngữ thơ hiện đại.4 - Giả cổ điển: Câu thứ

*tư biếu thị một hành ngôn vừa phức hợp vừa cổ điển.* Dấu chấm than đặt cuối biếu trưng một chủ nghĩa trữ tình truyền thống, một cú pháp kinh điển. Đây là khúc thi thể khát nguyên vẹn của ngôn ngữ thơ truyền thống mà ta có thể nhận ra qua dáng vẻ thân quen. Nhưng nó là giả cổ điển vì vẫn mặt thông điệp dưới dạng truyền thống, cái thứ yếu -- những dấu chấm phẩy -- lén ngòi trong một trật tự có vẻ cổ điển.

*5 - Giao thoa: Dấu phẩy đặt ở kết bài thơ như nhân vật quan trọng nhất của câu biếu trưng một hành ngôn gián cách mà không phân đôi, giống như cái mành mành -- một đặc trưng của ngôn ngữ thơ hiện đại.*

Vậy là bài *Thơ Trắng* lại được giải mã theo hướng khác, khác với cách giải mã khi còn những con số. Như thế sao có thể gọi là có một nội dung nhất quán giữa hai văn bản *Thơ Trắng* được phân tích trên đây? Đúng là hai văn bản khác nhau đã dẫn đến hai cách nhìn khác nhau, nhưng chỉ là sự khác nhau các góc nhìn với cùng một đối tượng. Ở văn bản đầu, sự hiện diện của những con số là sự nổi lên của những khoảng trống từ góc nhìn kỹ thuật, khiến ta nhìn thấy rõ hơn những khoảng tối của một ngôn ngữ vẫn thiếu. Khoảng tối ấy đã ám ảnh tôi qua ấn tượng về những con số khiến cho ấn tượng về những dấu chấm, phẩy, ngoặc kép kia bị mờ đi trong lần đọc đầu tiên. Đến văn bản hai ta nhìn qua góc khác, chân dung ngôn ngữ chết hiện lên dưới dạng profile nên ta không nhìn thấy con số nữa, mà đập vào mắt ta trước hết là những đường cong, đường gãy khúc, đường ranh giới đã tạo nên hình dáng của ngôn ngữ chết kia! Cùng một đối tượng *Thơ Trắng* nhưng góc nhìn khác nhau và chiếu sáng khác nhau dẫn đến những hình ảnh khác nhau trong cảm nhận của ta. Và, có thể, với một góc nhìn khác ta sẽ nhận ra những hình dáng khác nữa của bức tượng tạc khoảng trống mà E. Hemingway đã tạc bằng các dấu chấm phẩy, chấm than trên chất liệu giấy trắng. Điều đó chẳng hề bộc lộ tính đồng bóng phù du của tiếp nhận thơ ca, mà chỉ biện minh cho tính lập thể, tính không gian của ngôn ngữ thơ hiện đại. Trong tinh thần ấy, *Thơ Trắng* vừa là lẽ tưởng niệm ngôn ngữ thơ truyền thống, lại vừa là lẽ đăng quang ô hợp của ngôn ngữ thơ hiện đại ngay trong lúc tang gia bối rối của gia đình ngôn ngữ thơ ca./.

Hà Nội 8 - 6 - 1998.

## ĐỖ MINH TUẤN

### *Bướm thôi miên*

1

Nửa đời mới chởm quên  
 chởm la, chởm lơ mơ không rượu  
 Ô hay, rũ tự khi nào  
 cái vầng vặc, cái trong veo  
 đậm cánh giấy  
 con gà thơ cố rũ bùn nhân thế  
 để gáy thu, nghèn nghẹn giọng mơ câm  
 nước nở cung trầm  
 giọng nhỏ plu  
 trầm  
 vô ơn  
 dẽ nghe  
 rồi lảo đảo đi tìm bướm thôi miên  
 vẫn tiếc  
 tiếc lời giải thảng băng trên mặt báo  
 và hàng triệu người không phải những ông sư

Thu nay trăng đồng  
 cây lúa bơi bơi  
 lục bát cào cào rưng rưng bạn  
 chút rượu cho tinh cầu quay lơ mơ chuyễn choáng  
 nhỏ mọn khói thơ day dứt  
 bướm thôi miên  
 nửa đời mới học quên  
 lốm đốm tóc thơ những sợi đầu rắc phấn si mê lá lướt

2

Thể nghiệm sống một  
mấp mé sự  
bút tập vui quên, lảng du  
lè cõi nhớ  
chạm cuốn từ điển câm  
quyt đời mơ giải thích thành tâm  
Thể nghiệm sống tôi  
đánh cắp một giấc mơ  
để một mình thơ  
tha một khúc mộng vào góc tối chữ

Thể nghiệm thôi miên  
bập bẹ giọng thầm  
lời hiếp nguy  
thức chữ  
bướm trinh nguyên cánh còn vương nhớ  
Rờn rợn mỗi vẫn gieo  
một lơ lửng chuông treo  
chuông không kêu

3

và nhạt thếch gương xưa  
vắng bướm thôi miên  
cuốn cuộn cơ bắp chữ  
đầm bốc  
Lộc ngộc  
chú gà thơ bối nát tinh cầu  
tìm bướm lạ  
néo về mênh mông quá  
bướm mơ đâu?  
Mang máng bướm thôi miên  
sắc áo Thị Mầu  
vương vất đậu bờ rào chiều tịch diệt  
mấp mé lối đi trùng với néo về  
cánh đê mê  
khẽ đậm gió tê tê  
bướm lạ thôi miên ngơ ngác lá

4

Thèm bưng một quả chuông lợ  
đứng trong đêm  
quả chuông xưa -- quả tim kẻ khác  
boong boong rầm  
boong boong nhịp vui quen

5

Thì quên! Vứt bỏ cây đu đủ ở vườn bên  
vườn có tên  
kỷ niệm ngày đói khát

vứt đi !

rạo rực bướm thôi miên  
Vườn lăng du thử cánh  
lá còn quen  
thì dứt bỏ thu đế lá no quên  
để bướm no mơ  
và con gà trong tim gáy giọng con ma mút  
để xiêu xiêu bút  
Chủ- nhật -- thơ hun hút  
quyến rũ  
bướm thôi miên chán đất

6

Thèm trôi trong đáy nước  
nơi cư trú bóng hoa  
bóng sen xa  
đáy hồ mơ  
chữ cảm lăn lóc thức  
nở một mùa kinh giải thoát  
thoát quê hương?

7

Và bướm thôi miên  
như khách ở quê ra  
ta nửa đồi quên quê hư vô  
lạnh lẽo bàn thờ giấy  
Giờ đã thấy bướm thôi miên một cánh  
Dưới chân, lá vàng quắn quại  
ta trót xéo giày  
những khách của tổ tiên

Nhớ quá một quê sâu  
quê chẳng vương sầu  
chẳng thóc  
chẳng gánh nặng đồi trên áo rách  
loang lổ bóng chúng sinh  
nham nhở bóng trăng chênh !  
Ôi, que nhớ muộn quê sâu thăm  
bướm thôi miên vẫn tiếc hoa gần  
Quê của nhà thơ cõi cằn ruộng mộng  
bướm đưa chân  
ta về thăm quê trong đáy lòng ta  
ôi quê toàn hoa  
bướm dùn quê đến bên ta  
chợt thân kẽ lạ  
cõi gần chợt xa  
quê hương thăng hoa dãy tím bìm bìm chữ  
Nhớ !  
Nhớ ai? Hay nhớ chính mình?  
mọi ngả đường đưa ta đến gương soi  
bướm thôi miên đi lạc  
Không phải lạc-bướm tìm quên nẻo khác  
dưới chân ta  
khúc du ca  
Người chen Phật  
im lặng cõi thanh la

8

Theo bướm thôi miên  
lặn lội xuyên tường

qua kẽ nứt chiêm bao  
 về quê ta -- cõi Đẹp  
 mắt tung tăng đôi góit trẻ thơ  
 Quê vô hình, Thần Phật đứng lang thang đầy ngõ  
 đứng trong mưa  
 Thượng đế rất gần, ngay bên bậc cửa  
 Chuối Phật Bà một tay trăm ngón  
 Chùa lá cây vãi gió cầu hồn  
 Gậy trúc run run đỡ một kho cổ tích  
 phác thảo mưa -- đôi gò hôn ướt  
 chớp mi rơi lênh láng chiêu thơm  
 Sân giấy trăng ướt mơ  
 trượt ngã một mùa thu ngơ ngác gió  
 hoa nói nửa màu, lá ngậm nửa lời kinh  
 hoa không mùa  
 chó buồn vô chủ  
 con gà hoang chỉ gáy lúc trăng lên  
 mặt trời rất tối tăm  
 lất lay rồng hoa nến  
 những cô bác vô hình gánh mộng ế lang thang  
 sau từng tia nắng  
 bướm muộn đưa đường  
 khi nhớ khi quên

## 9

Quê thơ trùng điệp gương soi  
 đi tận cùng quê gấp chính mình ở đó  
 ta chờ ta đã hàng thế kỷ  
 ta nhớ ta -- nỗi nhớ muộn  
 siêu quên  
 hờ hững chai lỳ trước tia nắng xiên ngang  
 thẳng tắp thước đài  
 bỗng mọc cánh si mê khi chạm vào sợi dây leo rối rắm  
 của vườn quê  
 mùa xưng tội  
 tim ngứa ngáy phù dung  
 hoa có lỗi?  
 hoa hướng dương nướng nướng cướp hư vô  
 Ta quên ta trong nỗi nhớ mong manh  
 trong tia chớp một lần

bông hoa đỏ há ra miệng vực  
ta lao vào dưới đáy hoa câm

10

Và loang loáng viễn du con chữ lướt  
Đổi ngôi hồn bạc vút trời đêm  
Trời giấy, sao đen, vệt thơ pháp phỏng  
đom đóm chữ chập chờn trong nhớ quên  
Bướm thôi miên  
ngày không tên  
chữ cám lăn lóc trên giấy trắng  
và tinh cầu chấn động  
ta bắn chữ vào tim cô gái lạ bên kia Đại Tây dương  
xáo tung bộ nhớ computer em  
mã là cánh chim vụt mất  
vào bên kia cõi biệt

Thần thờ

ta nạo vét hồn ta  
trùng điệp tổ tiên, thánh thần và những con chữ mục  
số telephon và địa chỉ ngoài cõi ma  
những con số chen vào khúc du ca  
Cuối cùng  
bài hát của người câm lạnh lanh trong đáy nhớ  
để thoảng qua làn gió  
làm cuồn cuộn ngàn thu sống dậy từng vật chữ phôi pha

Trăng tháng Ba  
Cây chuối hoa  
Ngựa đêồng xa..  
Bướm thôi miên

Hải phòng 11-1994

## TƯỜNG VŨ ANH THY

### *Mưa Không Tắt Lửa*

mưa không tắt lửa  
 khói bình minh pha tím rừng xanh  
 rừng xanh, rừng xanh  
 ánh vào cốc rượu sánh long lanh  
 cánh chim trắng bên con tàu đỏ  
 sóng nghìn trùng bập vỡ toang  
 trời chực đổ trong tranh Van Gogh  
 ôm em, ôm cả thời chia phôi

mưa không tắt lửa  
 cửa em không khép  
 nắng nếp trong khe  
 chẻ đôi con mắt  
 thành cổ loa lồng lộng  
 trái tim không đủ rộng  
 tôi lặng lẽ xuống núi  
 cúi hôn em  
 bà tiên ác  
 vác thập giá nghênh ngang

con ngựa bọ giơ chân chém tình lang  
 đất thành mây  
 bay qua mặt trời gay gắt  
 tôi vẫn còn yêu em  
 dẫu thế nào  
 cho hết mọi hoang liêu.

## Này Tôi

nửa đêm  
tiếng chim kêu cuối xuân  
những sân ga buồn bã  
em đã từng quen chia tay  
này tôi  
hãy tập quên đi đêm tối

lối đi gãy vụn  
trăng ứa  
cổ tôi trào nước bọt đỏ  
cổ màu đen  
buốt nhở cánh hoa môi hường  
em có trao dưới nách  
không khoảng cách giữa hai chúng ta

này tôi  
màu vôi mới

## THIÊN YÊN

### *Đôi Khi Một Góc*

bất gặp niềm tuyệt vọng  
những lúc mưa ập xuống  
thét gào  
quanh bức tường của đầu tôi

những khoảng cách không với được  
đã thành hình giữa chúng ta  
từng ý nghĩ  
và những nhớ nhung  
đã ẩn náu  
dưới vòm cây khuynh diệp  
của trí nhớ

đôi khi một góc  
tuyệt vọng  
tìm vào những kẽ nát  
trong đất mềm

## LƯU HY LẠC

*Thành Tín,*

vács bộ mặt xoàng xĩnh  
thời gian mất tích

thi sĩ đầy đƣờng  
thật mai một cho lũ  
câm như chén

giữa thời  
đến nơi  
đến chốn thì chúng cứ  
lại được bày biện  
giống phòng khách phải có  
sa lông  
nói, uống phải đằng hoàng

đời nay  
thi sĩ nhập nhǎng

đéo, ỉa cũng nhập nhǎng  
vừa kịp để bù khú cũng nhập nhǎng  
đâm ra đáo để

kể cả diện mạo  
mặc dù  
thật xoàng xĩnh,

*Chỉ Nói,*

ngày đã đời thơm môi  
mắt  
treo đầy tiếng nói và  
ước  
vọng mửa máu

bọn điểm xuất hiện  
đâu cần vàng  
ánh đèn  
đuợng  
hẻm  
tối chúng trát phấn bôi son  
lên thành

phố cắt  
cổ tôi đang sống

thật giản dị cũng  
trát phấn  
tô son mày mặt  
gọi là thành  
được.



Phụ bản Đinh Cường

# Bản Chính Là Bản Nào?

Nguyễn Hoàng Nam

Tôi đang cầm trên tay quyển “Complete Poems” của Ernest Hemingway, do Nicholas Gerogiannis biên soạn và giới thiệu, nhà University of Nebraska Press in năm 1992. Một quyển sách khó kiếm: thư viện lớn nhất ở địa phương tôi cũng không có, phải đặt mượn qua hệ thống liên thư viện, mất cả hai tuần. Nhưng không phải vì quý, mà vì thơ Hemingway chẳng có gì đáng chú ý đối với văn học thế giới và ngay cả đối với chính tác giả. Phần lớn những bài thơ trong tập này chưa hề đăng, những bài đã đăng rải rác trên các tạp chí nhỏ chỉ để kiểm tiền nhuận bút, tặng bạn bè, cua gái, hoặc đả kích những người ông ghét. Nói chung là những bài thơ bỏ rơi bỏ rớt, tác giả không màng tới lắm, nhưng được sưu tầm gom in cho đủ bộ dưới tên tuổi Hemingway-nhà-văn-lớn.

Vậy tại sao tôi đã phải nhọc xác đi tìm cho được quyển sách này?

Trước hết là vì Tạp Chí Thơ đã đăng lại một bài thơ trong đó, và đã in sai, rồi đính chính cũng...sai luộn.

Ở trang 6 của “Complete Poems” nguyên văn bài thơ này như sau:

[Blank Verse]

“ ”  
! : , .  
, , , ; .  
,

Oak Park 1916  
*Trapeze* (10 November 1916)

Nếu không đọc bài giới thiệu và phần ghi chú của Gerogiannis, ai mới xem bài thơ này cũng phải kinh ngạc. Làm sao Hemingway, nổi danh với thể narrative và lối viết gọn, sáng sủa, lại có thể là tác giả một bài thơ mang đầy tính phi lý, phá ngôn ngữ, và phủ nhận sự ổn định an toàn của thơ cổ điển như thế? Bài thơ làm năm 1916, tức trước cả Dada, Gertrude Stein, e.e. cummings v.v. Một bài thơ hậu hiện đại trước cả thời hiện đại? Ngay từ cái tựa đã gây nghi vấn: ngoặc vuông là sản phẩm của thời đại computer, làm sao có hồi 1916? Oak Park, Illinois là sinh quán của Hemingway, nhưng *Trapeze* là gì? Có phải Hemingway mới thực sự là tiền bối của thơ L-A-N-G-U-A-G-E, chứ không phải Gertrude Stein? Nếu bài thơ này quả là avant-garde, sao không hề thấy nhắc đến trong các tuyển tập? Sao không thấy Hemingway tiếp tục khuynh hướng này?

Nhưng theo bài giới thiệu và phần ghi chú, sự thật chẳng có gì ghê gớm như những câu hỏi của chúng ta. Tính hậu hiện đại của bài thơ hoàn toàn ngẫu nhiên, hoàn toàn do cách đọc của chúng ta trong thời đại bây giờ. Năm 1916, cậu học sinh trung học Hemingway không hề có dụng ý làm thơ avant-garde. Bài thơ trên chỉ là bài tập nộp cho lớp, sau khi cô giáo ra đề “Hãy trình bày cụ thể một từ văn học.” Hemingway chọn cách trên, vừa chơi chữ vừa đùa giỡn, để trình bày cụ thể “blank verse”, một thể thơ theo nhịp iambic pentameter nhưng không vần. (Để hiểu theo lối Việt Nam, điều này tương tự như vẽ hình một người đang lục lọi bát đĩa trong bếp để trình bày cụ thể “lục bát”.) Bài thơ sau đó được đăng trong mục khôi hài của báo trường, tờ *Trapeze*.

Những nghi vấn còn lại về hình thức hoàn toàn do lối biên soạn của Gerogiannis. Đối với những bài thơ không có tựa của tác giả, Gerogiannis đặt tựa và để vào ngoặc vuông. “Oak Park, 1916” là nơi chốn và thời điểm sáng tác. “*Trapeze* (10 November, 1916)” là tên báo và ngày tháng bài thơ được đăng lần đầu tiên.

Tới đây chúng ta bắt đầu thấy rằng bài thơ này hết thú vị khi kèm theo tiểu sử tác giả và hoàn cảnh sáng tác. Lý luận văn học hiện đại, khởi từ Tân Phê Bình, được chứng minh: Sự hấp dẫn của bài thơ lệ thuộc vào những nghi vấn lôi cuốn người đọc tự sáng tác theo cách đọc của mình—and trong trường hợp bài [Blank Verse], lệ thuộc hoàn toàn. “Tác giả đã chết” (Barthes) thật sự đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Đi xa hơn nữa, những lý thuyết về khả năng của may rủi (Dada), về “bản sao phong phú hơn bản chính” (Borges), đã thật sự xảy ra. Tạp Chí Thơ số mùa Xuân 1997, trang 36, đăng “bản dịch” của Nguyễn Đăng Thường như sau:

### Thơ Trắng

7        !        11        :        30        ”        ,        13        .  
 ,        3        ,        3        ,        ,        .  
 ,        15        ;        22        !  
 ,

Oak Park 1916  
*Trapeze* (10 tháng Mười Một 1916)

Bên dưới cái tựa mang đầy tính hư vô, những con số kỳ bí càng tăng độ nghi vấn lên gấp bội, lôi cuốn người đọc phải tìm cách giải mã. Nhưng những con số này từ đâu ra? Thật ra chỉ là...lỗi in sai khùng khiếp. Sau khi bài thơ đã đăng, Nguyễn Đăng Thường mới cho biết đã viết những con số này vào bản đánh máy gửi tới tòa soạn chỉ để nhắc người layout bao nhiêu lần nhấn spacebar cho mỗi khoảng trống. Một ngộ nhận rùng rợn, một cẩu thả không thể tha thứ được, nhưng từ đó bài thơ của Hemingway tái sinh như một quà tặng của thần may rủi. Một câu trả lời mới, có căn cứ đàng hoàng, cho câu hỏi “Thơ từ đâu ra?” muôn thuở.

Rõ ràng là bản sao phong phú hơn, nếu không muốn nói là hay hơn, bản chính. Đỗ Minh Tuấn ở Hà Nội đã đọc bản in sai và viết một bài tiểu luận lý thú để giải mã những con số. Dù sau khi được thông báo về bản in sai, anh vẫn cho rằng những con số đánh dấu khoảng cách nằm ẩn điện phía sau những khoảng trống (xin xem bài viết của Đỗ Minh Tuấn đăng trong cùng số này).

Tới đây chúng ta sang một ngã rẽ khác. Trong thời đại của computer, khi hình thức trình bày được sử dụng như một yếu tố quan trọng cho tổng thể của bài thơ (như Phan Tấn Hải đã đề cập trong một bài viết trước đây), nghi vấn còn lại là “Bài Blank Verse, hay bản dịch Thơ Trắng, được viết bằng font gì, size mấy?” Vì bề ngang của mỗi font khác nhau, nên khoảng cách spacebar của mỗi font đều khác nhau. Nếu nguyên văn Hemingway viết tay thì chịu thua. Nếu ông đánh chữ, như Nguyễn Đăng Thường, thì có thể đoán là font Courier cỡ 10 hay 11. Tuy nhiên, chúng ta có thể gần như chắc chắn rằng tờ *Trapeze* dùng font tương tự như Times bây giờ.

Bản của tôi chép lại trong bài viết này dựa theo quyển “Complete Poems” sử dụng font loại Helvetica, mà trong Windows 95 là font Arial.

## NGUYỄN HOÀNG NAM

### *Cuối Thế Kỷ, Tái Thăm Định Văn Hóa*

“Thôi dẹp đi, tao không đi Hỏa Tinh đâu!”

“Sao vậy?”

“Phở dở.”

“Hả???”

“Phở ở đó dở lắm. Nước dùng nhạt phèo, tái thì đông lạnh thành ra dai nhách hè. Còn rau quế thì khó trộn ở đó, cho nên rất là mắc, mỗi tô nó cho có loe ngoe vài cọng.”

“Thì còn thiếu gì món khác.”

“Món gì mầy nói thử coi?”

“Ở thì...cơm tấm chẳng hạn.”

“Mầy ngu quá. Phở đã dở rồi thì món gì khác nó làm cũng dở thôi!”

“Bộ anh đã đi rồi hay sao mà rành vậy?”

“Chưa. Tao nghe nói vậy.”

“Ở...Vậy thôi anh em mình để dành tiền về Việt Nam ăn Tết.”

“Việt Nam hả? Thôi dẹp đi mầy ơi...”

“Sao vậy anh?”

“Cầu dở.”

“Hả???”

“Cầu tiêu ở đó dơ thấy mẹ!”

“Vậy mình đi đâu chơi một chuyến đây?”

“Đi làm mẹ gì. Ở đây là nhứt. Chỉ có ở đây là phở vừa ngon mà cầu tiêu lại vừa sạch nữa!”

(5/1998)

# TRẦN TIẾN DŨNG

## *Những Bình Minh Trong Dự Báo*

Sẽ thấy lại ánh mắt ấy  
 mộc trong hơi thở ban mai của lá, chim và những dự định

Trước trăng khô  
 Trước những bước tiếp – bước tiếp trên mặt đường nhựa  
 vào thời khắc chập chờn không quên

Đang kia  
 Người đạp xích lô vẫn ngủ – ngủ trong thùng xe, trong tư thế co rút của một đứa bé

Người đạp xích lô không tin – không tin thế giới bên ngoài giấc mơ đang thay đổi  
 rằng những ngôi sao run rẩy  
 rằng những con chim già đã tắt tiếng  
 rằng trái tim bình minh bất thường trở nóng

Lẽ ra  
 Người đạp xích lô đã có cuộc xe đầu ngày, chở sương, gió, tiếng dế và những dự định thường sai lệch

Những gì diễn ra – đã diễn ra, chỉ còn thế giới nuôi sống hồi tưởng là đáng kể  
 chỉ những trái tim trắn trở trong bình minh là đáng kể

Xin tạm biệt  
 để rồi lại gặp nhau

Trong những khoảng sáng tối xếp chồng lên nhau  
 không rời

Trên đỉnh những tòa cao ốc, trên tháp chuông, trên những ngọn cây trụi lá

Trước những bức tường không thể xô ngã  
 Trước những cánh cửa vẫn đóng kín vào lúc bốn  
     giờ mỗi sáng  
 Những người lang thang đang hối hả dọn chỗ, một  
     chỗ ở phía sau bức màn đen  
 Không ai dám chắc đêm sau họ lại chạm thế  
     gian nầy nhẹ đến như thế  
 Không ai biết bóng tối ấy, ánh sáng ấy có hé mở  
     cho họ một gương mặt đàn bà nào không  
 Hay chỉ là một tảng đá, những đồng tiền buông  
     xuống đồi họ không tiếng động  
 Trong cái hố chôn chung của bầu trời đen đang  
     dao động trong miền lặng  
 Đèn kia...Nơi ấy  
 Đèn  
 Và kéo vòng quanh cùng những người phu quét rác  
 Trước mặt đô thị đầy rác và những chiếc xe đầy  
 Ngay khi chưa hốt được ký rác nào, ánh sáng  
     đã đầy xe  
 Ánh sáng của sương giá, gió và màu áo phản quang  
 Họ yêu công việc theo cách công việc giúp họ kiếm  
     đủ chén cơm  
 Có gì quan trọng đâu  
 Cả khi để lại trái tim hiền lành giữa sự thừa  
     mưa vật chất  
 Để biết sự thật  
 Về ngày bay qua thế giới nầy như một áng mây  
 Không cần ngoái lại  
 Mặc kệ sự bám đuổi điên cuồng những nhu cầu  
     vật chất  
 Xin lỗi  
 Đã đánh thức đèn kia...  
 Cái tổ rác  
 Tiếng chim non, tiếng kêu dọc theo những cánh  
     cửa đóng kín  
     trên con dốc ngắn ngang gạch đá  
     khu vườn nặng bóng  
     bầy muỗi  
     gió  
 Và bầu trời chợt bất ngờ xuống thấp, trên những  
     miệng hầm đã mở

Bóng đêm đã về đến nhà của mình  
 Không nhớ gì  
 Không quên gì  
 Ngoài việc mang vào giấc ngủ tiếng chim non báo  
 thức một thế giới khác  
 Xin lỗi  
 Một khi âm thanh của động cơ bắt đầu quay  
 cuồng  
 Một khi phải lặp lại hành động kiểm sống không  
 biết chán  
 Ai có được giấc ngủ theo cách ấy  
 Ai nghe được tiếng chim theo cách ấy  
 Và ai sẽ quan tâm  
 Ai biết câu chuyện về một tấm nệm, chở theo  
 những tràng ho của đứa bé  
 Bay về hướng ánh sáng  
 Thứ ánh sáng mọc lên từ chân trời ngợp bụi  
 Trong những đợt sóng rùng mình bất lực, nhắc  
 nhở về một thế giới đang thay đổi  
 Không  
 Ở phía ấy – trong thế kỷ xám kia!  
 Không có đời sống tốt hơn  
 Khi ánh sáng mỗi đầu ngày chỉ nghe được  
 tiếng ho của người già và trẻ nhỏ.

N. P.

### *Tro Than Trong Mắt*

Đôi mắt đó nhốt hình ta một thuở  
Nay tìm đâu trong mắt xa xưa  
Chút dư ảnh nào đây cho lòng ta ấm lại  
Cũng hao huyền như vệt nắng song thưa  
Ta bịt mắt thấy trời đốt lửa  
Trong mắt người còn lại những tro than  
Ta thất thểu với nụ cười man dại  
Ta hóa điên trong mắt người đời  
Ta soi hình mảnh gương đã vỡ  
Ôi mắt người sao lạnh ngắt tự băng  
Ta ném xuống đời mảnh gương còn lại  
Nghìn đốm sao lấp lánh giữa trời.

## Bài Ca Dao và Em

Đã một lần em mặc áo mùa Thu  
 Nhưng không tròn  
 Vì lá không vàng như màu áo  
 Em nhặt vội bài ca dao  
 Theo gió vô tình rơi ngoài cửa lớp  
 Sao không làm một bài ca dao nào khác  
*Hôm qua tất nước đầu đình*  
*Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen*  
 Mà lại là bài ca dao làm em phân vân một thời mới lớn  
 Ao thu và sóng gợn  
 Về nhà đến lớp  
 Thủ liêu với những rủi may  
 Như một thao trường bao nhiêu điều học được  
 Nhọc nhăn  
 Bước chân người trước đã qua  
 Rồi một lần anh về lại trường xưa  
 Hồi gió  
 Bài ca dao để ngoài cửa lớp  
 Bâng khuâng nặng trĩu  
 Từng đám mây tan hợp  
 Bài ca dao em nhặt lấy lâu rồi  
 Anh trở lại đây  
 Mùa thu lá vàng  
 Cửa lớp xưa vẫn vậy  
 Bài ca dao và em  
 Mười năm có nhiều đổi mới  
 Vạt áo – hoa vàng – lá úa  
 Gót chân sương đọng giữa mùa  
 Bài ca dao còn nguyên trong trí nhớ  
 Chắc em hiểu rồi  
 Bài ca dao đẹp lắm phải không em.

## HUY TƯỞNG

*Nói Về Một Sinh Vật Khó Sống,*

Qua sông  
gió đậm ran cửa rừng  
đêm không nâu không tím  
một chút trăng ướt rượt đầu chuông  
chết bỗng  
đời ngơ ngác.

*Phố Có Cây Đã Chết,*

Mắt lầm ứng ngọ  
Phố chồm xanh tiếng chim  
Cửa lâu ai khép mãi mùa xa...  
hoen mộng!

*Soi Bóng,*

Xanh như vắt  
chiều lên  
xuốc  
tiếng chim  
lấm  
mây.

*Vườn Không,*

Phân phật khuya  
cháy kiệt hồn hiu hắt  
về  
rót bóng  
nơi  
nao...

## LÊ THÁNH THƯ

### *Đô Vật Và Người Trong Xưởng Vẽ*

Phỏng úm  
ùm hơi nóng  
hẹn hán xoay mặt người xây xẩm  
buồn chi buồn  
vôi nghệch trăng

Có một mình úng lụt bơi sấp trên sàn nhà tưởng đến Pollock  
Có đàn kiến lửa kiếm ăn quanh bàn chân ít ra vài mùa rãy núi  
Có tiếng chim cảng lửa gọi mái tùng nơi động đục

Gạt tàn  
un ủn ùn nổi tro than  
người nuốt khói

Màu chàm xưa trót chết  
điên luôn tưởng trắng  
Vẩy lên tranh  
mùa hỏa hoạn

Người không già  
không tiếng động chắc chắn  
cuộc kiếm tìm chạm mặt  
nhờn nhão đôi cánh sống thừa chờ bén lửa

Đây  
trở trời chậm rãi  
người lai rai cháy ngọn đèn hột vịt riêng  
vừa đủ sáng  
mọi đen.

\*gởi Nguyễn Huy Quỳnh, thời gác xếp.

## NGUYỄN PHAN THỊNH

### *Thời Nào Trong Đêm Tuyết Mùa đông*

thời nào trong đêm tuyết mùa đông  
mặt bàn gỗ mun mênh mông  
trong lâu dài hoang phế  
chó sói tru kinh man  
quanh rừng thưa trọi lá  
mà mặt bàn gỗ mun  
óng ánh cứ mênh mông...

Lara!  
tiếng gọi của con người  
và mặt đất tối tăm  
một thời tuyệt vọng  
bị săn đuổi tận cùng,

Lara!  
tiếng kêu thương xót  
của tình yêu  
ngày chết  
chàng sẽ mang theo,

Lara!  
tiếng thét nghẹn ngào  
của ly biệt  
dứt xa nhau vội vàng  
để đừng thấy nhau phải chết,

khi nàng chạy đến sau lưng  
ôm siết vai chàng  
trong tiếng sói tru khốn kiếp  
vũ trụ thoi thóp sống  
hai trái tim cô đơn  
những sinh mệnh khước từ phán xét  
bằng sức mạnh tình yêu  
và kiêu hãnh u buồn,

Lara!  
nơi trú ẩn cuối cùng  
thi sĩ viết tên em  
và nước mắt rơi lên trang thơ  
trên mặt bàn gỗ mun  
như mặt đất  
mông mênh...

---

# Con Bệnh Anh

---

Tahar Ben Jelloun

Sinh tại Sri Lanka, Michael Ondaatje học tại Anh, hiện định cư tại Toronto, Canada, nơi ông dậy môn văn chương. Tác phẩm của ông nhằm hòa giải những văn phong và những văn hóa, như chúng vẫn thường đối nghịch. Nhà thơ, tiểu thuyết gia, người kể chuyện phương Đông này cũng còn là một nhà văn luôn thử nghiệm những hình thức mới. Thấu thi, và hiện thực, ông sở hữu cùng lúc, khiếu chi ly về cõi riêng thầm và cảm quan sử thi (le gout de l'intimité et le sens épique). Bởi vì ông quan tâm, chỉ bước đi của cuộc đời, và những giấc tưởng của ông giống như những cǎn nhà miền nhiệt đới, với những kiến trúc di động, mặc tinh cho gió, không khí, và nước, qua lại.

(Bệnh nhân Anh đã đoạt giải The Booker năm 1992, được Anthony Minghella đưa lên màn ảnh, và là phim hay nhất trong năm 1996. Lần đầu dịch ra Pháp ngữ với nhan đề Người cháy, L'homme Flambé, nhà xb Olivier, 1993. Bài giới thiệu dưới đây, bằng Pháp ngữ, là từ tủ sách Points, nhà xb Seuil, 1995.

Tahar Ben Jelloun, sinh năm 1944, người Ma-rốc, viết văn bằng tiếng Pháp, tác giả nhiều tiểu luận, tuyển tập thơ, truyện kể, kịch, giải thưởng Goncourt 1987 với cuốn tiểu thuyết Đêm Thiêng, La Nuit Sacrée.)

*Nguyên lý Ngàn Lẻ Một Đêm là nguyên lý tạo nên văn chương.* Ông hoàng khát máu nói với Schéhérazade: “Kể cho ta một câu chuyện, nếu không ta giết mi.” Nỗi hăm dọa của cái chết làm cô gái trẻ đẹp biến thành một người kể chuyện, với một trí tưởng tượng lạ thường. Nguyên lý Con Bệnh Anh có thể là giai đoạn thứ nhì của việc làm văn này, bởi vì bệnh

nhân người Anh, toàn thân phỏng cháy, nói với Hana, người đàn bà trẻ đang săn sóc anh: “Đọc cho tôi những cuốn sách, nếu không, tôi chết.” Anh ta chỉ vẽ cho cô, ngay cả tới cách đọc: “Kipling là phải đọc từ từ. Rình mò từng dấu phẩy, và cô sẽ khám phá ra những chỗ lặng tự nhiên. Đây là một nhà văn sử dụng ngòi viết, và mục.”

*Bệnh nhân Anh là một trong những cuốn sách mà người ta không thể không đọc.* Với con người kỳ bí, cẩn cược mù mờ, lửa liếm gần hết mặt, người ta có thể mượn lời Jorge Sumprun,\* và nói điều: “Cái đọc, hay là cái sống; văn chương, hay là cái chết.” (La lecture ou la vie; la littérature ou la mort). Bởi vì đây là sự sống sót và hồi ức dẫn (ta) về hiện tại, một hiện tại còn độc ác hơn, xấu xa ghê tởm hơn là quá khứ của những bậc tổ tiên, đã chết trong những cuộc chiến Tôn Giáo.

Câu chuyện được bịa đặt bởi một nhà văn nhiều gốc gác, với vô vàn rặng buồm: Michael Ondaatje sanh tại Sri Lanka, học tại Anh, và hiện đang giảng dạy tại Toronto. Ông ở trong (dans) rất nhiều văn hóa, không chỉ ở giữa (entre) hai văn hóa. Khi người ta ở giữa, có nghĩa là, chẳng ở đâu. Tuy nhiên, như một số nhà văn không diễn tả bằng tiếng mẹ đẻ của họ, ông là mối nối, là cây cầu giữa hai thực thể. Ông cũng có một quãng cách đủ xa, với cẩn cược mượn của mình, để nói điều cần nói, để cầm cái gì khẩn cấp phải cầm. Cái nói, hay là quê nhà của ông không thực sự xuất hiện ở trong cuốn tiểu thuyết. Thì cứ nói rõ ra ở đây: ông đã để cho anh chàng trẻ tuổi theo đạo Sikh, Kip, nói chiêu sâu tư tưởng của mình, về những nền văn minh được gọi là giống trắng này; những nền văn minh mà hồ sơ luật pháp đã ngập đầu tại tòa án xét xử các quốc gia. Cõi dã man đâu có đặc quyền riêng, một cửa khẩu nào. Nó ở ngay nơi người đàn ông cúi xuống quá khứ thú vật, nơi gợi nhớ gốc gác man rợ của mình.

Bệnh nhân người Anh, do những vết bỏng da, do bộ dạng không còn, đã được đẩy về trinh nguyên tư tưởng, về trần trụi kỷ niệm. Đọc châm châm, tái tạo cuốn sách đã thoát kiếp phần thư, phân biệt đâu là từ Kipling, đâu thuộc về Kinh Thánh, đó là một trong nhiều bốn phận, của cô y tá săn sóc anh ta; cô không rời từ trên trời xuống như người bệnh của mình, nhưng đến từ tiền-xứ, của nhà văn, người kể chúng ta nghe, câu chuyện lạ kỳ, và cũng thật giản đơn cảm động.

“Đâu là nền văn minh tiên đoán (được) thời gian và ánh sáng? El-Ahmar hay Al-Abiyadd, bởi vì đây chắc chắn là một trong những bộ lạc của sa mạc tây-bắc,” người đàn ông mặt đắp cổ, tự hỏi. Một bộ lạc văn minh có thể cứu được người đàn ông ở mấp mé bờ sinh tử. Hãy ngả mũ chào những người Bédouins,<sup>1</sup> hay người Touaregs,<sup>2</sup> những con người của sa mạc đang quan sát thân thể bị lửa đốt. Nhưng cuốn tiểu thuyết vượt quá

những quan tâm liên-văn hóa. Cuốn tiểu thuyết là để đọc từ từ. Phải chú ý đến từng nhân vật, bởi vì câu chuyện cứ từng bước lô diện. Phải chú ý hơn thế nữa, bởi vì nó được chế tạo, y hệt những trái bom mà anh chàng theo đạo Sikh đến để gỡ bỏ. Sẽ là một màn tử tấu, bắt được trong bước nhẩy thầm, tại một nơi chốn, một biệt thự bên trên thành phố Florence, được dùng như một bệnh viện tình cờ. Mặt đất nhiều cạm bẫy, cũng như cuốn tiểu thuyết. Người gỡ mìn là một nghệ sĩ. Người đọc phải có tài. Và Michael Ondaatje thì chịu chơi, ông thích những thai đố, những câu chuyện, ông thích chữ viết.

Chúng ta có được ở nơi đây, tụ họp, rất nhiều định mệnh thêu dệt từ những xứ sở khác nhau (Ý, Canada, Án-độ, Anh, và chắc chắn rồi, Sahara, sa mạc của những sa mạc) và trên những niêm biếu văn chươn khác biệt. Những điển cố (Hérodote) được coi như là những cơ duyên (prétexts) để kể tên, những ngọn gió: Aajei, Africo, Arifi, Bis Roz, Ghibi, Haboub, Harmattan, Imbat, Khamsin, Datou, Nafhat, Mezzar-Ifouloussan, Beshabar, Samiel... tất cả là để gợi cho chúng ta, hãy chọn ngọn gió nào sẽ quét sạch văn minh tây phương. Bởi vì những cuốn sách, trầm luân, những trang, thiếp hụt, những nhà thờ, những pho tượng, những hồi ức bị chà đạp. Và Kip, chàng gỡ mìn, đã nhắc lại, lời nhắc nhở của người anh em: “Đừng bao giờ quay lưng lại, về phía Âu châu. Những con người này chuyên lo chuyện kinh doanh, khế ước, những tấm bản đồ. Đừng bao giờ tin tưởng những người Âu châu.” Và những trái bom nguyên tử đã được bỏ xuống Hiroshima và Nagasaki. “Một trái bom, rồi một trái bom nữa.”

Cuốn sách về sự độc ác của những con người, huỷ diệt chỉ vì mê hoặc; sửa sang chỉ vì ích kỷ; những con người chẳng hề áy náy, và họ khám phá ra rằng, sa mạc không chỉ là cát, mà còn là một nơi chốn diệu kỳ ấp ú một nền văn minh lớn, của những người Bédouins, Touaregs, hay những người xanh. Người bệnh Anh đã mất bộ mặt, và chính sa mạc sẽ cho lại anh ta, kể cả khi cái chết còn đó, kỷ niệm cuộc chiến cận kề thì khốc liệt và sự bí ẩn thì tràn khắp, ở từng nhân vật.

Michael Ondaatje là một người kể chuyện biết rất rõ Tây phương mà ông ta đang đốt cháy. Cách viết của ông, chính xác; những con chữ, xàng lọc; cấu trúc, đa dạng và xảo diệu; văn phong, nhiều tầng. Lối kể chuyện không đơn tuyến; nó sử dụng, không chỉ thơ mà luôn cả truyền thuyết, ẩn dụ, cũng như huyền thoại. Đây là một người phương Đông đã đọc rất nhiều về Tây phương, và đã đang sống tại đó. Ông để cho một người Anh nói, (trong kỷ niệm của Hana): “Tình yêu thì nhỏ bé đến nỗi nó có thể rách bướm, khi chui qua lỗ trôn kim”. Thật đúng là một hình ảnh mà một người Đông phương có thể viễn dẫn ra để tóm gọn, chỉ trong

vài từ, quan niệm tình yêu, bằng cách bịa ra một nhân vật kỳ bí, có tên khiến người ta mơ mộng: Zerzura. Ông biến mỗi sinh vật thành một hành tinh, làm xáo trộn, gieo hỗn loạn. Và người đàn bà nói với người đàn ông: “Nếu anh làm tình với em, em sẽ không nói dối. Nếu em làm tình với anh, em sẽ không nói dối.”

Cuốn tiểu thuyết là một lời thú nhận, Michael Ondaatje cho nghe nó. Nhưng có một điều chắc chắn, ông ta sẽ không trao cho chúng ta chiếc chìa khóa. Chìa khóa ở trong chúng ta, những độc giả chăm chú, và sững sờ. Cuối cuốn sách, người ta cảm thấy như bị cuốn hút vào “giải im lặng” (nappe du silence) mà Maurice Nadeau đã nói tới, nơi những từ chỉ là vô tích sự, và những sinh vật hiện hữu chỉ vì chúng. Những nhân vật tiếp tục sống, và chết giữa đôi tay của chúng ta. Và người ta tự nhủ, tác giả viết, để giữ khỏi cõi tưởng tượng của mình, vài vết phỏng, những vết thương cả một dân tộc cưu mang.

*Nguyễn Quốc Trụ dịch*

## KHIÊM LÊ TRUNG

### *Giác Ngủ*

Rực sáng trong tôi niềm yên lặng  
 Ký ức trong veo  
 Tim gào thét giữa khu rừng thời gian  
 Mặt biển chết.

Sắc trời vàng thu  
 Lấp lánh giấc mơ trên cao  
 Con rắn thời gian cuộn quanh kiếp người  
 Vết đọa đầy,  
 Xiềng xích.

Em xỏa tóc, bóng tối  
 Liếm trên da thịt nỗi buồn  
 Tình yêu ngọt ngào vết thương  
 Giọt thơm đắng hạnh phúc.

Rực sáng trong tôi niềm yên lặng  
 Biển ngòm đen,  
 Ký ức chết.  
 Lấp lánh giấc mơ đi qua  
 Lấp lánh cuộc đời đi qua  
 Phần mảnh chôn theo giọt máu  
 Đắng cay hữu hạn kiếp người.

Linh hồn tôi giản đơn giữa căn phòng trống trải  
Trí nhớ gặm mòn  
Những con dán ngậm nỗi buồn bay qua bóng tối  
Tiếng đập cánh vu vơ.

Tôi liếm vào môi,  
Tôi liếm vào răng,  
Tôi liếm vào âm u, nơi buồn nhất  
Mặt đất này,  
Thế kỷ này,  
Nơi tôi đi qua

Em phì nhiêu một nhan sắc  
Đời nhầy nhụa những đồng tiền  
Người khô héo một trái tim  
Sự thật thối rữa trong những giọt máu bầm đen  
Con dán ngậm nỗi buồn bay qua bóng tối  
Cánh cửa khép  
Hư vô.

## NGUYỄN ĐẠT

### *Biên Bản Dưới Hô*

Nàng sắp tắt thở đêm nay  
 Dũng dũng lạnh cái chết  
 Tên nàng ngoi lên mặt lá đầy  
 Hô sương mù  
 Những bước chân rời trên đường đêm tấm mạng chùng ẻo lả.

Con đường nhựa cũ  
 Trí nhớ bất chợt mẩu đá xanh  
 Vào rừng  
 Lẫn giữa hăng hăng tiếng kêu gào  
 Không nguôi ngọt, tím sầm.  
 Không gì nữa  
 Con đường trơ bày  
 Hô thở sương mù thở giấc thiếp  
 Nàng sắp chết  
 Rừng thông  
 Tiếng kêu gào bất diệt, cứng đọng.

Nàng sắp tắt thở đáy mù sương  
 Nàng la thét  
 Rừng. Rừng.

*Chuyện Cỏ Cao  
Đường Mòn*

câu chuyện cũ  
trái đất khô già  
cỏ cao như nước dâng lũ  
bao mùa héo khô hạn.

tất cả rộn ràng mở  
cõi im sâu  
tĩnh mạch  
lưu thông hăng khuất láp.

tôi đã hiểu:  
nến reo hò trên cõi áo quan  
lửa thiêu tro giá trị  
không cơn gió lạ nhắc nhở.

tôi đã hiểu:  
bi kịch tối khi màn hạ.

tôi đã đo đạc ghi chép  
biên bản từng ấy năm  
  
hiền triết kẻ say mê gã điên cuồng  
tôi khờ trái đất thiên nhiên  
cỏ cao hăng che khuất đường mòn

## PHẠM VIỆT CƯỜNG

### *Những Đêm Phố Núi*

có ai đó vừa từ bóng tối bước ra chiếm đoạt em như đồng  
nhập hơi thở em cháy lên đóm lửa một linh hồn khác là  
tiếng hát run say hay nước mắt giặc mơ xa nhòa chõ em  
ngồi tựa lưng vào một mùa đồi chờ em gọi thành tên với  
âm thanh lặng lẽ của không cùng chưa đựng đầy ngợp  
lòng khát sống ngây thơ sờ chạm bỗng tay đan nhau như  
bám vào điều huyền nhiệm cuối cùng nào của đồi sống  
chưa phải nói phân ưu còn nầm kín sâu trong niềm bí  
mật lớn lao riêng của hai người  
cô lần em nói với tôi về hoa cỏ bỗng môi mềm ngọt dịu  
dàng mà đứt sâu cháy bỏng bàng hoàng như án tử như  
thề nguyên như tuyệt mệnh bao nhiêu nụ hoa tôi cố nhớ  
tên bằng cách hình dung từng góc phố đêm đồi em đã  
bước qua trong mù sương đó để trên những con đường  
mênh mông đồi sống sau này tôi đi mãi trong gió xưa  
kính tín hương em hoa thơm mê ngây xướng danh những  
nụ hoa nhỏ rung ngân như nốt nhạc trong bản giao hưởng  
nguy nga của đêm dài xa mải  
nơi rồng cây lăng đăng mùa thu đang phù phép những  
sắc màu ảo hoặc bức tranh ấn tượng của cô liêu treo

lên tấm vách thời gian gió mây cây nước đồng tình rủ  
rỉ hư huyền câu chuyện dòng sông tử bệnh lão sinh em  
ngả đầu vào bờ vai tình nụ hôn đầu lồng lộng sao trồi  
chiếc cầu gỗ cũ rã rời như biển tượng khi bóng tối đang  
bôi xóa thế giới bên ngoài trái tim những đinh đồi chọt  
dâng cao chỉ còn nghe trong hơi thở nhau tiếng thầm thì  
của dòng suối nhỏ dưới kia đang cuốn đi

những  
chiếc  
lá  
vàng

cuốn  
đi  
xa  
xa  
mãi

## KHẾ IÊM

*Mê Lộ Đen Trắng*



Sân



## *Tôi*

tôi rướm rà  
 (bướm chân bên trái trước)  
 hỏi lại đầu gối xem từ thuở đầu xanh đã có bao nhiêu cơn đau răng

và có bao nhiêu cái ngáp vặt

giữa tương quan một bên là cùi đàu và một bên là cùi đàu trong câu  
 nói *cùi đàu nấu đàu*

tôi không biết đã ra khỏi cơn cãi vã này (với tôi thôi) từ bao  
 giờ và ương bướng mà cho rằng thì đại khái cũng như khi cúi xuống  
 cởi chiếc giày và phủi hạt cát vương ở gót chân

xây xẩm như kẻ thèm thuốc lá lâu ngày

và cũng chính tôi khi nhìn lên ngọn đèn đường ở ngã tư cứ nhấp nháy  
 liên hồi nên không biết là có thể đi hay phải đứng chờ mà cái  
 đồng hồ thì, chết tiệt, đã già từ thời gian

muốn cho nó sống lại ắt hẳn phải làm sáng tỏ mối liên hệ  
 giữa cái này và cái kia vì nếu không tôi cũng chẳng thể biết  
 giữa cái tôi và cái không tôi nó có dây mơ rẽ má với nhau như  
 thế nào

cái đồng hồ thì tôi biết, hiện có trong tay tôi, tôi có thể nhìn  
 được, sờ thấy nhưng trước khi đi tìm kiếm thời gian tôi không biết  
 phải bỏ thời gian vào đồng hồ hay bỏ đồng hồ vào thời gian

và vậy tôi cứ loay hoay đi lại giữa hai đầu cầu mà cái nào cũng  
 như cái nào, chẳng khác mấy may như thế cái tôi của tôi ấy cũng  
 tựa cái lưng gù của thằng gù thật sự làm sao

vậy thì tôi đi  
 (bất động cho đến bây giờ)  
 và vẫn chưa biết từ thuở đầu xanh đã có bao nhiêu cơn đau răng

## Đọc Chinh Phu Ngâm



### Chú thích

Bài này đã đăng trên Tạp Chí Việt, số ra mắt, xuất bản tại Úc, chỉ khác nền màu xám và khổ bài thơ nhỏ hơn.

---

# Những Bài Thơ Cho Thiên Niên Kỷ

---

Jerome Rothenberg & Pierre Joris

L.T.S: *Poems For The Millennium* là một tuyển tập gồm 2 cuốn, về thơ hiện đại và hậu hiện đại thế giới do Jerome Rothenberg và Pierre Joris biên tập, Đại học California xuất bản. Cuốn đầu xuất bản năm 1995, gồm 820 trang, cuốn 2 xuất bản năm 1998, gồm 870 trang. Tổng cộng 2 cuốn gần 1700 trang, và như thế có thể coi đây là một tuyển tập khá đầy đủ và giá trị, và dĩ nhiên, chủ yếu về những trào lưu phương Tây. Bản dịch sau đây là bài giới thiệu tập 2, là tuyển tập mới xuất bản năm nay, 1998. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục bài giới thiệu của tập 1, để bạn đọc có thể hình dung một phần nào những biến đổi mang tính lịch sử của những phong trào thơ ca. Trong bài dịch này, chúng tôi giữ nguyên sự trình bày giống như bản văn, chỉ khác là, trong phạm vi một tờ báo, những chú thích từng trang trong sách, được mang xuống phần cuối. Ở đây, chúng tôi cũng trân trọng giới thiệu một người dịch mới, Nguyễn Tiểu Kiều. Mới chăng phải mới dịch, mà là mới xuất hiện lần đầu trên một tờ báo ở hải ngoại. Bằng một lối dịch trong sáng và dễ đọc, bám sát bản văn, hy vọng sẽ đáp ứng phần nào trong việc mang những thông tin cần thiết tới bạn đọc.

Hãy nhớ:

Trò duy nhất tôi chơi là thiên niên kỷ

Trò duy nhất tôi chơi là niềm Đại Kính

Hãy kiên nhẫn với tôi. Tôi sẽ không kiên nhẫn với anh!

AIMÉ CÉSAIRE.

**N**ếu tập đầu tiên là lời mở đầu, thì tập thứ hai là sự tiếp nối và là một bước chuyển tiếp cho những tác phẩm trong tương lai. Đó là sự khai hoàn của một điều đang tiến tới sự toàn mỹ -- một nhận thức còn sơ khai ngay từ đầu thế kỷ. Thực vậy, thơ ca cũng như chính thời gian đánh dấu một bước ngoặt rõ nét từ những gì trong thời đại trước, với Thế chiến thứ II và những sự kiện Auschwitz và Hiroshima đã tạo ra một vực thẳm, một sự cách biệt thực sự giữa thời ấy và ngày nay. Nó nằm ngay phía bên trái của bước ngoặt nghịch lý mà chính đời sống của chúng ta đã bắt nguồn -- lần này không còn đứng ngoài lịch sử mà sống trong và xuyên suốt qua lịch sử. Thời kỳ mà tập sách này bao gồm là thời kỳ chiến tranh lạnh và hậu quả của nó, nhìn theo quan niệm của chúng ta hiện nay, đó cũng là thời kỳ mà sự thức tỉnh vĩ đại của thơ ca lần thứ hai trong thế kỷ này đang đi vào chung cuộc. Chúng ta đã từng sống trong bối cảnh ấy và khám phá ra chưa bao giờ chúng ta được nghe sự thật, ngay cả trong thành công hay trong thất bại (sự ưa chuộng thất bại đôi khi cũng lớn lao như sự yêu mến thành công). Nếu những quan tâm như thế này đã chỉ đạo tập thứ nhất, thì chắc chắn nó sẽ khống chế mạnh mẽ tập thứ hai, lúc mà chúng ta không còn hành động như những người đứng bên lề nhìn từ khoảng xa mà như những chứng nhân, thậm chí là người nhập cuộc tham gia vào những tác phẩm đó.

### 1. Một quá trình hình thành “trong tăm tối”...

Sự tụ hội (dùng tựa đề một trong những tác phẩm cuối cùng của Robert Duncan) khởi thủy “trong tăm tối”: khoảng giữa thế kỷ của những thành phố bị đốt tan ra thành chất lỏng, đất đai cháy xém, của những ống khói phun tro người vào khoảng không, của nô lệ trong những trại lao động và những trại cải tạo, của quốc gia này xâm lăng quốc gia khác, của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và sự phân biệt chủng tộc một cách quá khích<sup>1</sup>. Sự dấy lên của những chính quyền toàn thể hóa, và tình trạng chiến tranh tổng hợp đã tàn sát những người tiên phong thuở trước -- ở Đức và Nga, Ý và Nhật, cũng như tại những thuộc địa ở châu Âu, châu Phi và châu Á. Một số người có nguy cơ bị giết hoặc trục xuất, một số khác thì chống đối bí mật và tiếp tục đấu tranh, vẫn còn một số khác (số này thường lại khá đông) thì cộng tác với chính những kẻ ủng hộ quyền lực và sự đàn áp mà khi trước tác phẩm của họ đã bày tỏ sự đối kháng.

Nửa thế kỷ sau đó đã chứng kiến một lớp sóng liên tục của những cuộc chiến tranh và đàn áp, rải rác đó đây những cuộc nổi loạn và thỉnh

---

1 Trong cái tăm tối đó sự sáng lạng, sự hứa hẹn chói tai của một nhà tiên phong thuở trước nay không còn nhận ra hoặc tồn tại được nữa.

thoảng những chiến thắng chói lọi dường như đã chiếu sáng sự tăm tối trong thoảng chốc.<sup>2</sup> Đôi khi giai đoạn này được gọi là thời kỳ “hòa bình” lâu dài nhất trong ký ức -- một hòa bình kiểu Mỹ thực sự -- người ta có thể cảm thấy (nhất là những người sống trong thời ấy) như là sự tiếp nối của cuộc chiến bán thế kỷ dưới một hình thức khác: một hình thức khuếch tán nhưng không giảm sút của Thế chiến thứ III.<sup>3</sup> Những cuộc chiến tranh trong thời kỳ này không chỉ là sự mâu thuẫn của Mỹ ở Đại Hàn và Việt Nam -- và cuộc chiến tranh lạnh kéo dài bốn mươi năm -- mà còn có hàng trăm những mâu thuẫn địa phương khác, những chiến tranh dành độc lập, những cuộc cách mạng chiến tranh du kích và những cuộc nổi dậy, tội diệt chủng, tàn sát tập thể, chiến tranh văn hóa được khích động bởi ý thức hệ và, ngày càng gia tăng, bởi dân tộc và tôn giáo. Cũng với điều này là cái cảm giác của một thế giới tự nhiên dưới sự tấn công không ngừng hoặc đả kích ngược lại bằng những bệnh dịch mới và cho đến nay là những thảm họa sinh học không thể mơ thấy được.

Đây là cái tăm tối đã đi qua, cùng với bất cứ hình thức nào khác của sự tăm tối -- và của ánh sáng -- đã di chuyển vào trong vũ trụ hoặc tinh thần cá nhân. Nanni Balestrini viết, trong một khuôn khổ thử nghiệm, tân-hiện-đại: “Vì thế thơ ca là đối nghịch. Đối nghịch với giáo điều và sự tuân thủ đã bao vây chúng ta, làm chai cứng những vết chân đằng sau, làm vướng chân, tìm cách cản trở những bước tiến của ta. Ngày nay hơn bao giờ hết là lý do để ta làm thơ.” Và Pierre Guyotat, là người đánh dấu xa hơn mối liên hệ giữa nhà thơ và nghệ thuật, giữa nhà thơ và sự bội phản thuở ban đầu: “Phải tấn công vào chính cái nguồn gốc của toàn bộ hệ thống văn chương.”

Ở Hoa Kỳ, nơi mà chủ nghĩa hiện đại thử nghiệm vẫn còn cần phải khai phá, thập kỷ đầu tiên sau chiến tranh được đánh dấu bởi một “chủ nghĩa hiện đại” có ưu thế trong văn học -- chống đối lại thử nghiệm và vì thế đã trở thành một sự phỏng định trung dung, nhạt nhẽo, thường là bão thủ. Theo chiều hướng đó thì thời đại của Eliot (T.S.) và của những nhà phê bình mới, như họ đã được mệnh danh thời đó -- không phải như một sự nối dài của những cắt dán (collage) của Eliot trong tác phẩm *The Waste*

2 “Cái thế giới tối tăm được chiếu sáng lại chính là điều hướng dẫn thơ ca đến một thế giới còn tăm tối hơn nữa” (Adonis).

3 “Pound, Lawrence, Joyce, H.D., Eliot, đều lộ âm điệu vô vọng khi nói về quang cảnh đương đại, một kỷ ức lâu dài về Thế chiến thứ I đã bộc lộ sự lừa dối ngày càng sâu đậm và tội lỗi của tình trạng hiện đại... Ngưỡng cửa của họ vẫn còn là cửa chúng ta. Thời đại của chiến tranh và bóc lột, sự bỉ ổi và dối trá của cuộc chiến tranh tư bản mới, vẫn tiếp tục. Và sự mãnh liệt đáp ứng của trí tuệ tương để giữ lại giá trị của chính nó phải tiếp tục” (Robert Duncan, trích dẫn bởi Nathaniel Mackey)

*Land*, mà là một nền thi pháp thống trị và lạc hậu trong đó những phuơng thức cũ của “truyền thống vĩ đại” Anh quốc được phô trương và dành đặc quyền. Điểm đặc trưng của thời đại ấy, được phục hồi trong từng thập niên sau đó, là sự trở lại của luật âm vận truyền thống: đó chính là một sự bác bỏ tính cách biến đổi của thơ *tự do* và ngôn từ *tự do* mà ít ai nhớ được của một Mallarmé hay Marinetti. Nhà thơ Delmore Schwartz, một trong những nhà thơ đang chiếm ưu thế thời đó, đã viết: “Cuộc cách mạng thi ca, cuộc cách mạng thi hiểu thơ ca đã được truyền cảm hứng từ sự phê phán T.S. Eliot ... đã tự nó tạo ra quyền năng.” Và ông đưa ra một ví dụ về những nhà thơ mới viết với “một phong cách ngay từ thuở ban đầu đã có những thành ngữ thơ ca và thị hiểu văn chương từ thế hệ của Pound và Eliot,” đoạn trích sau đây từ W.D. Snodgrass:

The green catalpa tree has turned  
All white; the cherry blooms once more.  
In one whole year I haven't learned  
A blessed thing they pay you for

Cây catalpa xanh đã ngả màu  
Trắng xóa; cherry một lần nữa trổ bông.  
Suốt năm qua chưa có được một lần  
Người ta đáp lòng anh cho thỏa

-- nhân đó, David Antin nhìn lại và phê bình (vào khoảng năm 1972): “Sự so sánh giữa cách diễn tả cặp nhật hóa của *A Shropshire Lad* ... và thơ của *Cantos* hay của *The Waste Land* dường như quá lầm lẫn, gần như không lành mạnh.”

Thế nhưng nó lại là tiêu biểu. Thực sự, đó là điều khó lòng tránh được đối với những ai không thể phân biệt giữa “cách mạng thơ” và “cách mạng thi hiểu,” hay đối với những người vẫn nghĩ rằng thi hiểu mới là vấn đề. Vào thời ấy, ngay cả việc chỉ thử phân biệt những điều đó cũng đã là hiếm hoi, vì nghề nghiệp của những người thừa kế thường quá thiên về chữ nghĩa, chỉ dựa vào những lý thuyết về văn chương trên một số quan niệm bất di bất dịch về thơ và luật thơ, họ có thể làm cho nó phong phú hơn nhưng chưa bao giờ đặt vấn đề ở tận gốc rễ. Và đằng sau nó còn có cả một nỗi lo sợ kỳ lạ về “tự do” như là được nối kết với trường phái hiện đại thực sự cấp tiến (“thử nghiệm”) trước kia -- không biết là “thơ tự do” hay “tự do luyến ái” hoặc là từ bỏ mọi xét đoán vốn là điều ràng buộc

trí óc hay là từ bỏ thị hiếu như là một giá trị quyết định.<sup>4</sup> Vì thế nếu như thị hiếu và sự đánh giá mà họ vẫn còn bám chặt lấy (và đó chính là điều biến họ thành những nhà phê bình “được gọi hưng từ sự phê bình T.S. Eliot”) đòi hỏi “hiện đại” như là một nhân tố của niềm tin tưởng trong thế kỷ hai mươi, họ cũng vẫn duy trì nó, nhưng họ kéo ngược nó vào trong sự an toàn của truyền thống và thể chế, “hồi phục lại những âm điệu” (Schwartz) như là một chỗ dựa đạo lý, thậm chí chính trị, để chống đỡ lại sự tuyệt vọng bán thế kỷ của chính họ. Và chính điều đó, như là một hệ tư tưởng, đã góp phần tạo ra tình trạng tiến thoái lưỡng nan hiện đại, định nghĩa cho hiện-đại-chủ-nghĩa nhanh chóng bốc hơi của họ -- không phải như sự hứa hẹn của một ý thức mới mà là một “thất bại của hệ tư tưởng” được vinh quang hóa.

Để chống lại điều đó, khuynh hướng phản thơ ca bắt đầu nhanh chóng phát triển -- một sự thúc đẩy, trước hết, là tìm ra những khởi đầu mới mẽ (hoặc khôi phục lại những cái cũ) thích hợp với thời đại.

## 2. Tác phẩm trong thời kỳ cực thịnh ...

Thời hậu chiến đã đến từ mọi phía. Lúc mới đến nó đã phải đối diện với cả một chủ nghĩa hiện đại chênh cứng trong khuôn khổ của mình và sự nổi lên của một chủ nghĩa hiện đại gần như tương tự đang lúc *chín muồi* đã phô trương để thử thách. Một bước ngoặt mới ở Mỹ -- biến động cao nhất vào khoảng giữa thập niên 1950 -- đã là trung tâm nhận thức của chúng ta nhưng chỉ là một phần trong một toàn thể hoàn cầu vĩ đại hơn nhiều. *Cuộc chiến tranh*, mà William Carlos Williams gọi là “điều đầu tiên và duy nhất trong thế giới hôm nay,” dĩ nhiên là một lằn ranh giới vĩ đại -- và ông cũng nhắc nhở chúng ta, cùng với nó *quả bom* đã kết thúc tất cả những gì thuộc về quá khứ, trong khi

tất cả những đè nén,  
từ những phiên tòa ma thuật ở Salem  
đến những lần đốt sách  
gần đây nhất  
là lời thú tội  
răng trái bom  
đã len vào đời ta  
tiêu hủy chúng ta.

---

4 “Đôi mắt tôi gợi tình. Trí óc tôi đa dâm./ Có kết hợp nào lại là không thể”.  
(Goran Sonnevi).

Qua đó ông ám chỉ rằng sự đóng góp bây giờ đã gia tăng và sẽ tăng nữa cho đến cuối thiên niên kỷ này và đầu thiên niên kỷ sau. Chính từ đây những thế hệ mới -- *ở mọi nơi* -- đã khởi sự.

Bản chất của bước khởi đầu đó chưa phải hậu *hiện đại* gì mấy -- như là sau này nó được mệnh danh -- cũng chỉ như là hậu-bom và hậu-tàn sát tập thể. Hoặc nó là hậu hiện đại theo ý nghĩa mà Tristan Tzara đã nói với Dada ba thập niên về trước, đặt tên cho một sự phản kháng đã đặt nghi vấn cả quá khứ lẫn hiện tại, luôn cả những “trường phái hiện đại” vẫn còn tuân theo luật đế chế. Chính sự nổi loạn và khước từ này, sự “khước từ vĩ đại” ở mức cực điểm này, đã đánh dấu tất cả những gì tốt đẹp nhất được thể hiện ở giai đoạn khởi đầu. Như thế sự quá khích của nó, điển hình cho lập trường của một tiên phong mới, đã đại diện cho một sự phát triển đa dạng và/ hoặc cho một chuỗi những chuyển hướng từ những gì đã xuất hiện từ trước. Cùng với sự phục hưng của hàng loạt những hoạt động hiện đại (của những người theo chủ nghĩa hiện đại), nhiều sự khêu khích trướng và bất đồng nổi bật đã xảy ra -- từ những bài phê bình để điều chỉnh một nghệ thuật bị gán lầm danh hiệu “hiện đại” cho đến những xuất phát xa vời hơn nữa từ những tính chất hiện đại bắt nguồn từ thời kỳ Phục Hưng (Renaissance) và sự khôi phục những quyền uy (cũ) dưới danh nghĩa của cái mà Charles Olson đã sớm gọi là “người *hậu hiện đại*.” Dù tên gọi đúng hay sai, thì danh xưng và những vấn đề khơi dậy từ đó (nhưng chưa bao giờ được giải đáp hoặc có khả năng giải đáp) đều định rõ thời đại và thi ca đang là vấn đề cần bàn thảo.

Tiếp theo đây là vài phương diện của thời đại đó, nói cho rộng ra thì vẫn còn là thời đại mà chúng ta đang sống.

Đầu tiên là sự sụp đổ của những khuynh hướng chuyên chế hơn của những phong trào văn chương nghệ thuật thời trước, và sự loại bỏ những khuynh hướng đó từ những hệ tư tưởng toàn thể/ độc đoán và cá thể. Một khuynh hướng như thế -- “chống lại tất cả *những chủ nghĩa*, chống lại tất cả những gì bao hàm một hệ thống” (C. Dotremont) -- theo ý nghĩa đó đã thành một vấn đề của cả cuộc sống và nghệ thuật.<sup>5</sup> Về phương diện chính trị và xã hội, nói chung nó biểu lộ trạng thái nghiêng về phe cánh tả -- hiếm khi về phía những cám dỗ độc tài phát-xít của nhiều nhà thơ thời tiền chiến, mặc dù thỉnh thoảng cũng không hoàn toàn miến nhiễm chủ nghĩa độc tài chuyên chế đầy quyến rũ của cánh tả. Kết quả là sự xuất hiện của một “phép biến chứng mới của sự giải phóng,” vào thập niên 1960s, về phương diện chính trị và cá nhân, biểu thị bằng thái độ

---

5 Nghệ thuật đã từng che khuất sự khác biệt giữa nghệ thuật và đời sống. Bây giờ hãy để đời sống làm lu mờ sự khác biệt giữa đời sống và nghệ thuật” (John Cage).

đối kháng, của sự trốn thoát (trong lời nói và hành động, tinh thần và thể chất), trong khi vẫn duy trì một quan niệm còn quá hình thức chủ nghĩa về thơ như một phương-tiên-chuyển-tả-sự- biến-đổi. Allen Ginsberg đã rút ra từ một nguồn cũ hơn: “Khi diệu nhạc thay đổi, những bức tường của thành phố cũng rung rinh.” Và những “nhà thơ hậu chiến” của Nhật Bản (với một “đòi hỏi” vang vọng qua lời Ôoka Makoto): “Hãy trả lại sự toàn thể qua thơ ca.”<sup>6</sup>

Cuộc “giải phóng” đã chứng kiến sự hồi sinh của những biến thể cũ lẩn mẩn của thơ *tự do* và ngôn từ *tự do* [“cụ thể” (concrete), “dự phỏng” (projective)<sup>7</sup>, “phóng khoáng” (open), “đa dạng” (variable), vân vân …] song song với những hình thức ổn định hơn của phương thức sáng tác thơ. Bên cạnh đó còn có sự tái xác định -- và thực hành -- của những dạng tự do khác trong thơ và, chính nhờ sự bao hàm và tái định, trong cả thế giới sau này.<sup>8</sup> Vì thế thơ lại được dứt khoát rộng mở tới độ toàn vẹn của ngôn ngữ đại chúng (lời nói), nhưng với tự do cũng chuyển dịch giữa thể thức quần chúng và nhà dòng (= “văn chương”), hoặc đi đến những lãnh vực khác trong bài diễn thuyết xa rời khỏi phạm vi thơ ca. Đối với một số những thi sĩ được đề cập đến trong tập sách này, điều này mang ý nghĩa của một khởi đầu cho những thể loại và tiếng nói đại chúng -- một sụp đổ của những nét đặc biệt tượng trưng cho “văn nghệ bình dân” (“pop art”) sớm xuất hiện và sau đó đã hòa nhập với nó. Ở một mức độ sâu hơn hay là cũ hơn (“dân gian”), điều này phù hợp với sự xuất hiện của những ngôn ngữ của tầng lớp dưới (tiếng địa phương và đặc ngữ) như là những phương tiện cũ/ mới của thi ca: giọng Viennese của H. C. Artmann và những người khác, tiếng

6 Và từ một hướng khác nhà thơ/ nhà tiểu thuyết Chinua Achebe của Nigeria cho rằng: “Những hình thức mới phải sẵn sàng nảy sinh thường xuyên như những động lực (đe dọa) mới xuất hiện trên sân khấu. Nó giống như “nỗi dây tích điện xuống đất” để bảo đảm an toàn công cộng.” Và William Carlos Williams: “Thơ ca là một chính quyền đối địch luôn luôn đối kháng với những bản sao nguyên thủy của nó.”

7 Projective poetry (anh PTH dịch là thơ Dự Phỏng): thuật ngữ “projective” được hình thành từ sự kết hợp của projectile (phóng ra), percussive (dánh, gõ), và prospective (thuộc về tương lai). Charles Olson (1910-1970) đã xuất bản tác phẩm PROJECTIVE VERSE, quyển sách này đã trở thành bản tuyên ngôn của giới thi ca thời bấy giờ. Olson dựa vào câu nói của William cho rằng một bài thơ là một “field of energy” (trường năng lượng) để tạo ra khái niệm “composition by field” (sáng tác theo từng chùm thơ), trong đó “hình thức chẳng qua chỉ là sự kéo dài của nội dung.” Để bảo tồn sức mạnh và sự năng động của lời nói, một bài thơ phải né tránh sự mô tả và nhấn mạnh vào âm hơn là vào vẫn hay vào điệu (theo Benétos Readeros Encyclopedia, 4th edition).

8 “Ngày nay tự do cần người sáng chế hơn người bảo vệ” (André Breton).

Friulian của Pier Paolo Pasolini, ngôn ngữ dân tộc Jamaica trong những sáng tác truyền khẩu của Michael Smith hay cô Queenie (và những biến thể văn viết của Kamau Brathwaite), sự chiếm lĩnh của “ngôn ngữ dân da đen” trong tác phẩm của những nhà văn Mỹ gốc Phi (và những người khác) quá nhiều không thể nhắc hết được, những tác phẩm pha trộn ngôn ngữ khác nhau của những nhà thơ Thái Bình Dương trong khoảng *địa hình* từ New Guinea cho tới Hawaii. Và *vân vân*. Nhà thơ Mỹ John Ashbery viết về những khát vọng rất thật và rất lạ của chính mình trong chiêu hướng đó: “Ý tưởng của tôi là dân chủ hóa tất cả những hình thức diễn đạt ... cái ý tưởng mà cả hai hình thức diễn đạt bình dân nhất lẫn tao nhã nhất đều xứng đáng được quan tâm như nhau.”

Từ đó tâm nguyện này được thực hiện. Nó là một trong số nhiều mũi nhọn mở đường cho tất cả mọi từ ngữ trở thành hiện thực -- y như lời dự đoán của Whitman (khoảng năm 1860) về một nền thi ca tổng hợp (giống như “Tự Điển Thực” mà ông đã mường tượng ra) sẽ kết hợp “mọi từ ngữ tồn tại trên đời để sử dụng, những câu tục tằn cũng như bất cứ câu nào khác... [Cũng như chính ngôn ngữ] một kho tàng đồ sộ, hay một dãy nhiều kho tàng ... tràn ngập thoái mái, rõ ràng và mạnh mẽ -- đầy sức sống.” Trong một nền thi ca như thế, với kho từ vựng phóng khoáng và vô hạn, mọi đối tượng/ đề tài đều trở nên có thể -- từ tàn mạt nhất đến tôn xưng nhất, từ bình dân nhất đến trí thức nhất, từ huyền thoại đến lịch sử và ngược lại, từ hiện tại đến quá khứ và tương lai.<sup>9</sup> Trong khi những phát súng đầu tiên phá thủng phòng tuyến xảy ra vào đầu thế kỷ hai mươi, những nhận thức và những lan man lạc đề giờ đây lại trở thành hỗn loạn -- và cùng với những điều đó một vấn đề dai dẳng (thử nghiệm và [chẳng bao lâu là] “hậu” hiện đại) về mối liên hệ giữa ngôn ngữ với bất cứ một kinh nghiệm nào, với bất cứ một thực tại nào, ngay cả với bản thân ngôn ngữ.<sup>10</sup>

Những kết quả lại mâu thuẫn và thường là *tự mâu thuẫn*, nhưng người ta có thể cảm thấy một mục đích chung đằng sau những mâu thuẫn đó: ném xuống và nhặt lên. Cùng với điều này cần phải xác định lại vai trò của một nhà thơ vừa như một chứng nhân vừa là một sử gia. Chiêu bài trước, mà khuynh hướng tân cổ điển trước kia đã che lấp mất, đã là hình

9 “Điều tài tình là anh buộc phải đầu tư nhiều hơn nữa yếu tố đời sống vào trong thơ. Đôi khi có vẻ như thơ đang kéo anh đi cùng. Anh có điều kiện nhập vào một vũ trụ, một thế giới bất đầu mang anh ... đến một chốn nào đó mà anh không bao giờ có thể nhìn thấy hoặc viết về nó được” (Inger Christensen).

10 Lại Adonis: “Thơ sẽ vượt quá giới hạn. Và như thế, như cái đầu của Orpheus, thơ sẽ vượt sóng trên dòng sông Vũ trụ, bao gồm hoàn toàn trong bản thân ngôn ngữ.”

tượng chấn động trong những thi pháp phái Beat<sup>11</sup> (và còn nhiều người khác) từ khoảng giữa thập niên 1950s trở đi, và trong sự tái định toàn cầu đó bao gồm một khám phá về những thể loại khác nhau trong tác phẩm hậu Siêu thực và một liên minh cho những thể loại thuộc về văn hóa và tôn giáo đã bị đàn áp trước đây: đạo shaman<sup>12</sup>, đạo tantra<sup>13</sup>, thuyết sufi<sup>14</sup>, phép kabbala (diễn giải kinh thánh của giáo sĩ Do thái qua những ý nghĩa huyền bí của từ ngữ, lời người dịch, LND), giáo phái peyot (của người Mexican Indian chuyên dùng nụ xương rồng trong tế lễ, LND) v.v. Lại còn sự tái xuất hiện của cái mà Allen Ginsberg gọi là kiểu thơ *anh hùng*: một sự sốt sắng vừa được tân trang đầy nhà thơ về phía trước như một hình tượng anh hùng, thậm chí là vật tế thần, để bảo vệ bản thân và bộ tộc, đời sống loài người và loài vật (M. McClure) -- và cùng với điều đó, là chính thơ ca<sup>15</sup>. (Thời điểm của sự phá vỡ công khai -- cho Ginsberg và nhiều người khác -- được chú ý trong sự phản kháng đầu tiên đối với cuộc chiến tranh Việt Nam, trong việc tự xuất bản và phát hành lén lút trong quỹ đạo Sô-viết đổ nát, và trong nhiều phong trào đòi độc lập ở “thế giới thứ ba” hậu thuộc địa.) Trong những thuật ngữ văn chương hơn, hậu bán thế kỷ hai mươi được tiêu biểu bằng sự tái xác định, trong ranh giới cố chấp (và sai lầm) giữa chủ nghĩa cổ điển và chủ nghĩa lãng mạn, của sự thôi thúc lãng mạn -- với một động lực tinh thần và vật chất đã thống trị giai đoạn đầu hậu chiến và vẫn còn tồn tại đến sau này.

Trong lúc vấn đề ở đây là thơ thay thế và mơ mộng, song song (đôi khi lại trong cùng một tác phẩm) là một “chủ nghĩa khách quan” mới: một chủ nghĩa hình tượng của thơ *sự kiện* quen thuộc (“đâu đây”) mà cũng chưa từng có. Nhà thơ Ernesto Cardenal người Nicaraguan đã đưa ra một

11 The Beat: một nhóm người trẻ tuổi, đặc biệt vào những năm 1950s, thể hiện sự tan vỡ ảo tượng xã hội bằng cách ăn mặc, hành động, v.v. khác thường (LND).

12 Shamanism: một tôn giáo được cai quản bởi một shaman, một nhà tu hoặc một thầy mo trong những dân tộc vùng Ural-Altaic. Ông ta dùng pháp thuật làm nguôi giận thần thánh và ma quỷ, bồi số mạng, chữa bệnh, v.v. (LND).

13 Tantrism: một dạng Phật giáo ở Mahayana xuất phát từ Bắc Á và kết hợp việc truyền giảng Hindu Tantras (những đạo thuyết chống đối lại luật lệ xã hội và tôn giáo của đạo Brahman) với những niềm tin huyền bí truyền thống (LND).

14 Sufism: một hệ thống của những nhóm bí ẩn, chủ yếu là không chính thống trong Islam. Sufism ủng hộ thuyết khổ hạnh và sự trầm tư mặc tưởng như biện pháp đạt tới sự hoà hợp say mê với Đấng Tạo Hóa (LND).

15 “Nếu ai muốn một lời giá trị- hãy nghe đây, tôi sẵn sàng chết cho Thơ & cho sự thật đã gợi hứng cho thơ- và sẽ làm như thế trong mọi trường hợp- như mọi người, dù họ thích hay không-” (A.G.,1961).

công thức trong đó một “*ngoại diện mới* ... [một] nền thi ca khách quan ... đòi hỏi những yếu tố của đời sống thực và những điều cụ thể, với tên gọi thích đáng, những chi tiết tinh tế, những số liệu, thống kê, dữ kiện, và dẫn chứng chính xác.” Đằng sau nó là nửa thế kỷ của khám phá, từ sự chú tâm vào “những chi tiết tinh tế” (những bài thơ của Francis Ponge và Marianne Moore là những thí dụ xuất sắc) cho đến những biến thể trong cách viết lại thiên anh hùng ca (“bài thơ dài”) của Ezra Pound thành “một sử thi.” Định nghĩa đó -- hoặc tương tự như vậy -- đã dự đoán cho những tác phẩm “tột đỉnh” của những nhà thơ như William Carlos Williams, Louis Zukofsky, Melvin Tolson, Muriel Rukeyser, Robert Duncan, Charles Olson, Theodore Enslin, Robert Kelly, và Anne Waldman ở Hoa Kỳ, cùng những thi sĩ ở các nước khác như Pablo Neruda, Vladimir Holan, Anna Akhmatova, Ernesto Cardenal, Hugh MacDiarmid, và René Depestre. Quan tâm đến những ngữ ý chính trị đương đại về “lịch sử,” về sau Ed Sanders đã nới rộng sự thúc đẩy vào một “thơ ca nghiên cứu” trong đó “những dòng thơ trữ tình bắt nguồn từ ... những chùm dữ kiện [:] ... một hình thức sử thi... dùng mọi kỹ năng thi phú, vẫn điệu và phương pháp của 5 hoặc 6 thế hệ vừa qua, để mô tả *từng khía cạnh* (không còn những chính thể bí mật nữa!) của một hiện tại lịch sử.”<sup>16</sup>

Với nỗ lực đó, sự (tái) tưởng tượng cũng bị buộc chặt vào sự tái điêu nghiên và tái định hình của toàn bộ thơ ca trong quá khứ và hiện tại- chắc chắn, đây là một chủ đề ngầm chính yếu của những tập sách hiện tại. Trong thế giới “hậu thuộc địa” nó trở thành một- trong nhiều- phương cách để các nhà thơ tiến thẳng về phía trước hô hào cho “tổ quốc” hay “dân tộc” hoặc cho “cộng đồng” (như ở nơi khác người ta kêu gọi cho “thiên nhiên” và “thế giới”), hay để khám phá, ngày càng tăng, những điểm cụ thể về dân tộc và giới tính khi những yếu tố này xâm nhập vào ý tưởng và ngôn từ.<sup>17</sup> Như mọi khía cạnh nghệ thuật khác trong thời hậu chiến, phong trào này đòi hỏi một sự chấp nhận mới mẻ hợp thức hóa, như là “thơ điêu nghiên” (“investigative poetry”) cũng như một phương tiện cho sự đối kháng chính trị *trực tiếp* -- tương phản với sự bác bỏ công khai

16 “Thế kỷ hai mươi, trong bạo lực, đã mang lại cuộc hôn nhân giữa Thi ca và Lịch sử” (Hélène Cixous).

17 “Thật không thể tưởng tượng nổi có bất cứ một nhà thơ Caribbean đương đại nào lại không bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa [Caribbean] bị nhận chìm, thực chất lại là một nền văn hóa nổi bật... Cuối cùng các thi sĩ ngày nay cũng đang nhận thức rằng điều thiết thực nhất là sử dụng những tiềm năng sẵn có, mà họ đã từng bị từ chối- hoặc đổi khi chính họ đã từng chối bỏ” (Kamau Brathwaite). “Để viết một cách trực tiếp và công khai như một phụ nữ, từ thân thể và kinh nghiệm của một phụ nữ, cần phải tiếp nhận sự tồn tại của phụ nữ một cách nghiêm chỉnh như là để tài và nguồn cảm hứng nghệ thuật” (Adrienne Rich).

loại thơ ca chính trị tương tự một mặt bởi những “nhà phê bình mới” và những nhà hiện đại “cực đoan,” mặt khác bởi những nhà Siêu thực kiểu Breton. Đồng thời, và tương phản, một ý thức lịch sử được hồi phục như là lịch sử *cá nhân*: đời sống nội tâm, kể cả những lãnh vực sâu kín nhất của tình dục và những khao khát thầm kín cho đến bấy giờ, (lại) được phơi bày<sup>18</sup>. Kết quả là phong trào này đã vượt xa khỏi giới hạn tâm lý và nỗi lo âu của (cái gọi là) thi sĩ “thú tội” (“confessional” poets) của thập niên 1960s, nghiêng về phía mà Clayton Eshleman, và những người tiền trạm như Antonin Artaud, gọi là “sự cấu trúc của âm ti” (“construction of the underworld”), và, như một hình thức của “chủ nghĩa hiện thực lập dị” (“grotesque realism”)<sup>19</sup>, truy nguyên đến nguồn gốc (được tô vẽ) của nó trong hội họa hang động vào cuối thời kỳ đồ đá.

Rồi đến sự căng thẳng giữa những thái cực của cá nhân và cộng đồng -- “những tưởng tượng không tả xiết của cá nhân” (J. Kerouac) và “câu truyện về bộ tộc” được tái tạo (E. Pound). (Chính từ một số những “căng thẳng” hay “đối kháng” mà tác phẩm mang tính toàn thể của chúng ta đã được tạo dựng.) Trong lúc thực thi những thái cực này, cả những khám phá hình thức lần lịch sử đều đi đến chỗ phản đối điều mà Alfredo Giuliani, viết cho Novissimi người Ý, yêu cầu “một sự giảm thiểu cái Tôi một cách xác thực để tạo nghĩa,” hoặc cái mà Olson, trong một màn kết án nổi tiếng (nói đúng hơn, sấp hàng lại và tra vấn), đã gọi “việc tống khứ sự can thiệp trữ tình của cá thể là cái tôi.” Nhưng bên cạnh sự “hướng nội” liên tục trong thi pháp đang phát triển [= “thơ dự phóng” (“projective verse”)]<sup>20</sup> của Olson, những cố gắng khác vẫn còn khách quan hơn, những phương pháp sáng tác không -- “biểu hiện.” Những phương pháp này bao gồm không chỉ những thử nghiệm với những thao tác ngẫu nhiên có hệ thống (khách quan) -- một sự căng thẳng (hậu-Dada) giữa “ngẫu nhiên” và “chọn lọc,” nổi bật trong những sáng tác, thí dụ như, của Jackson Mac Low và John Cage -- mà có cả sự quan tâm đến những phương pháp có quy trình khác, ngay cả cơ khí hóa (do máy móc làm ra), dường như, ít nhất là tạm thời, đã định chỉ ý chí, cho phép thơ “tự viết,” và bằng cách đó, còn mời gọi nhiều

18 Chú ý, thí dụ, sự tái định quan trọng trong một nền thơ ca & nghệ thuật mới ủng hộ quyền nam nữ bình đẳng (khoảng 1970) cho rằng “cá nhân” thực chất lại là “chính trị.”

19 Grotesque: (trong hội họa) kết hợp hình dạng con người, loài vật và cây cỏ một cách quá đà, (trong phê bình văn học) kết hợp những yếu tố bi hài quyện lẫn vào nhau (LND).

20 “...Nhưng nếu anh lưu lại trong nội tâm, nếu anh nén mình trong bản chất như khi anh tham dự vào một thế lực lớn hơn, anh có thể lắng nghe, và sự lắng nghe qua chính mình sẽ mở ra những bí mật mà tạo vật xé chia” (C.O.).

người tham dự vào bài thơ hơn nữa<sup>21</sup>. Trong sự tiếp cận này -- ở Âu châu, Hoa Kỳ, và những nơi khác -- một điều gì đó như triết lý của Wittgenstein là “một cuộc tranh đấu với sức mê hoặc để cho các hình thức biểu hiện bao trùm chúng ta.” (Cả sự sâu sắc lẫn sức mạnh của lời tuyên bố đó, khi chuyển sang thơ ca, đều đáng chú ý.)

Sự chất vấn về ngôn ngữ, hay về mối liên hệ ngôn ngữ -- hiện thực này, từ những năm cuối thập kỷ 1940s (và vẫn tiếp tục, ngày càng tăng, cho đến hiện tại) vũ đài rộng lớn lần thứ nhì của cái gọi là “hậu hiện đại.” Ở đây cái *Tôi* từng trải, trong khi chưa bao giờ biến mất, lại bị thay thế bởi những phương thức ngôn ngữ, và bằng sự thích hợp và tái định hướng của lời và văn bản vốn đã hiện diện trong ngôn ngữ. Kết quả là một số những tường thuật của điều mà các nhà thơ Cobra, hoặc những người “hoàn cảnh chủ nghĩa” nói về sự *lệch lạc* (*détournement*) -- không chỉ là “làm trêch đi” hay là “làm lệch hướng” của một văn bản được thừa hưởng mà là, như Ken Knabb đã nói ở đâu đó, “một sự bẻ ngoặt sang hướng khác từ một mục đích hay một khuynh hướng thông thường (thường với ý nghĩa rộng không hợp pháp).” Một sự quay vòng, bẻ cong, hay “bóp méo” như thế (G. Quasha) đã bắt nguồn sâu xa từ những sáng tác sớm hơn cùng với thơ cất dán và trong những thử nghiệm lấy ngôn ngữ làm trọng tâm của các vị tiền bối như Gertrude Stein, Velimir Khlebnikov, và Kurt Schwitters. Nhưng những gì đã từng là những khai phá rải rác, đôi khi lại ngẫu nhiên, trong thời kỳ trước bấy giờ đã có những chiêu hướng mới và trở thành khuynh hướng chủ yếu của thi sĩ ở nhiều vùng khác nhau. Địa vị nổi bật của ngôn ngữ cũng đã ảnh hưởng đến một số những nhân vật quan trọng trong những lĩnh vực như triết học hoặc dân tộc học, và những người này lại ảnh hưởng hay tiếp xúc với thi sĩ của thế hệ hậu chiến, đặc biệt trong cuộc tái khai niêm hóa thi ca như là một chức năng của ngôn ngữ, và ngược lại, ngôn ngữ là một chức năng của thi ca.

Trong sáng tác, người ta khơi lại trọng tâm về vai trò của ngôn ngữ trong việc hình thành nhận thức về thực tế, với những tác phẩm thử nghiệm của các nhà thơ đã chứng minh và làm cho phong phú hơn, thí dụ như, bởi những điều nghiên về ngôn ngữ học như trong các khảo cứu của Benjamin Lee Whorf về bản chất của những ngôn ngữ không thuộc hệ ngôn ngữ Á Âu, chẳng hạn như Hopi và Maya<sup>22</sup>. Tương tự, nhiều nghi vấn cũ về “bản

21 “Tất cả những điều này đều là phương cách tiếp nhận những động lực ngoài bản thân... những khả thể mà những sự kết hợp quen thuộc của một người-điều chúng ta thường cầu đèn trong cơ cấu bộc phát hay trực giác- lẽ ra đã bị loại trừ” (Jackson Mac Low).

22 “Chúng ta vừa mới được giới thiệu với một nguyên tắc mới về tính tương đối, thuyết này cho rằng tất cả những người chứng kiến cùng một sự kiện

chất của sự miêu tả” đã nhận được những công thức và tư tưởng mới, cả hai đều được các thi sĩ sử dụng (được thể hiện rõ nét trong thơ ca, chẳng hạn như, của nhóm Tân Tiền Phong ở Ý, nhóm Thi Sĩ Ngôn Ngữ Trung Tâm ở Mỹ, và, có lẽ chủ yếu, nhóm *Tel Quel*<sup>23</sup> ở Pháp và trong chiều hướng phát triển khoa ký hiệu học thành khoa học (từ Ferdinand de Saussure vào đầu thế kỷ hai mươi cho tới những thuyết hậu-cấu-trúc khác nhau trong (gần như) hiện tại). Nếu như những quan tâm xuyên thi ca này có thể mở ra một khung cửa cho những khả thể ngôn ngữ nào khác, nó cũng đồng thời chỉ ra cái cạm bẫy gắn liền với một vũ trụ ngôn ngữ đặc trị -- một cạm bẫy của ngôn ngữ mà nhà thơ phải vượt qua, Artaud đã khuyến cáo chúng ta, “để có thể chạm tới đời sống.”<sup>24</sup> Liên hệ tất cả những điều đó -- và một điểm có liên quan đến những cuộc bàn luận về thơ dưới sự hướng dẫn của nhà thơ -- với ý nghĩa là nhà thơ, cũng là con người, là một phương tiện chuyên chở ngôn ngữ hoặc qua đó ngôn ngữ lên tiếng nói. Bên cạnh mối quan hệ thơ ca trực tiếp, quan niệm tự bộc lộ trong sự kiên trì của Heidegger cho rằng chính ngôn ngữ đã suy tư, không phải chính con người, trong những trầm tư của Wittgenstein (“những giới hạn về ngôn ngữ bao hàm những giới hạn trong thế giới của tôi”), hoặc trong công thức của Lacan, “vô thức được cấu trúc như ngôn ngữ.” Trong khi những quan điểm như thế làm nảy sinh nhiều phản ứng tích cực từ những người làm thơ, thực chất đó chỉ là một sự khẳng định hơn là một khám phá về những gì đã được nói đến từ lâu -- rằng ngôn ngữ vốn luôn luôn quen thuộc và huyền bí, rằng một lúc nào đó người ta có thể nói với Rimbaud: “Tôi không nghĩ mà tôi bị nghĩ.” Cũng từ đó những tin mới cho những nhà phê bình và lý thuyết gia là một nhận thức quen thuộc (và thực hành) cho thi sĩ, đặc biệt là những ai thao về shamanic và các phương tiện truyền thông khác, về những ý tưởng lãng mạn /Tây phương về cảm hứng và thần học, về zeitgeist (tính cách vượt trội về đạo đức và trí tuệ trong một thời điểm nào đó, LND) và những tiềm thức tập hợp. Trong những công

như nhau không phải ai cũng nhìn thấy những điều giống nhau, trừ khi họ có cùng một nền tảng ngôn ngữ như nhau hoặc bằng cách nào đó đã được đồng hóa” (Benjamin Lee Whorf).

- 23 Tel Quel: một tờ tạp chí văn học của Pháp xuất bản bởi Editions du Seuil. Nó giao thiệp chủ yếu với những tác giả New Wave và Structuralism (theo Benétōs Readerōs Encyclopedia 4th edition).
- 24 Thực tế không tồn tại một cách đơn giản, người ta phải đi tìm và chiếm được nó” (Paul Celan). Trong tình huống quyết rũ và nguy hiểm đó, phản ứng của các nhà thơ hoặc là nghiên cứu luật lệ và giới hạn của ngôn ngữ hoặc là phá vỡ những luật lệ đó một cách triệt để; phát minh ra những cách mới để “tao ra ngôn ngữ” (qua đó tạo ra- hay phủ nhận- ý nghĩa) hoặc làm ra những biến thể của ngôn ngữ như được khám phá ra trong một lĩnh vực của những ngôn ngữ cảnh văn hóa/ ngôn ngữ học.

thức hóa thái quá (ban đầu là Roland Barthes, sau đó là những thiết lập phê phán hậu -- đủ mọi thứ, đặc biệt trong hàn lâm viện Mỹ), tự do ý chí của ngôn ngữ đổ thừa cho cái tin vịt về “cái chết của tác giả.”<sup>25</sup> Trong những tình huống như thế -- lịch sử và tri thức- giai đoạn này đã chứng kiến đầy đủ lớp áo ngoài của những dự phóng hiện đại/ hậu hiện đại, gia tăng số lượng và đeo đuổi với sự chính xác, cẩn kẽ làm cho một số lãnh vực được nâng lên thành một nghệ thuật mới, thậm chí (mặc dầu bây giờ ta phải cẩn trọng hơn khi nói đến điều này) một đời sống mới<sup>26</sup>. Trong tiền bối thế kỷ, công trình này được đánh dấu bởi một số nhấn mạnh đã phủ nhận cả hai khả năng kết thúc lẫn tiến tới, tuy nhiên rất phù hợp, một sự mỹ mãn. Những điểm nhấn mạnh này, đã được trình bày thử trong tập đầu của bộ sách này, có thể được sửa lại phần kết luận ở đây:

- một sự khám phá về những hình thức mới của ngôn ngữ, ý thức, và mối quan hệ xã hội học/sinh vật học, bởi sự thí nghiệm cẩn trọng trong hiện tại lẫn sự tái diễn giải “toàn bộ” quá khứ của loài người;

- sự giao thoa giữa thơ ca và hội họa trong đó ranh giới cổ truyền giữa các ngành nghệ thuật bị phá vỡ, đôi khi lại lôi kéo theo những phong trào nghệ thuật nói chung (Cobra, Fluxus) mà thông thường lại do những thi sĩ chủ đạo dùng thơ ca làm trọng điểm;

- những thí nghiệm với giấc mơ và những hình thức biến đổi của nhận thức (từ sự tiếp tục của những thử nghiệm giấc mơ Siêu thực cho tới những thí nghiệm ma túy vào những năm 1960s, thử nghiệm trầm tư mẫn tưởng vào những năm 1970s, và sau đó) trong đó chính ngôn ngữ trở nên một công cụ tưởng tượng;

- sự trở lại với khái niệm thơ ca là một thể loại trình diễn: một sự trở mặt đối với những nguồn gốc hiện đại chủ nghĩa trong thời gian trước (chủ nghĩa Tương lai, Dada) lẫn với những truyền thống truyền khẩu vẫn còn sót lại, và xếp loại từ kịch bản tiên phong và những tác phẩm âm thanh cho đến những tác phẩm đọc, “đóng sầm lại” và những khúc nhạc ứng khẩu (Jazz, rock, và các loại khác) của một nền “thơ biểu diễn” mới;

25 Cho nên tin tức về cái chết của tác giả đã được phỏng đại quá đáng: các tác giả này vẫn còn sống và sáng tác, nhận thức đầy đủ (cả khôi hài lẫn nghiêm trang) về sự tối nghĩa và đôi khi cả tính chất đáng sợ của ngôn ngữ- như chúng ta hy vọng tập sách này có thể thể hiện được.

26 “Thế thì, cái gì là hậu hiện đại? ... Chắc chắn nó là một phần tử của hiện đại. Tất cả những gì đã nhận được, nếu chỉ mới hôm qua thôi (Petronius thường nói: modo, modo), chắc chắn phải bị negh ngờ.... Một tác phẩm trở thành hiện đại chỉ khi nào nó là bước khởi đầu của hậu hiện đại. Do đó, chủ nghĩa hậu hiện đại được hiểu không phải là chủ nghĩa hiện đại ở giai đoạn cuối, mà trong thời kỳ phôi thai, và thời kỳ này lại không thay đổi” (J. F. Lyotard). Và Jackson Mac Low: “hậu- hư không”. “

- những thí nghiệm ngôn ngữ, kể cả những tác phẩm âm thanh như đã nhắc đến ở trên, cũng như những thí nghiệm với những hình thức dùng thị giác và cách trình bày bản in, những quyển sách, cổ gǎng phát triển một nền thơ ca không cú pháp, không ẩn dụ;

- một đặc quyền được canh tân trong ngôn ngữ bình dân, cùng với sự thay đổi một mặt coi văn xuôi như là một công cụ của thơ ca, mặt khác hướng về sự khám phá về những ngôn ngữ bị đè nén trước kia (kể cả những ngôn ngữ xác thực của người điếc, không nhắc đến ở đây) hoặc của những ngôn ngữ phụ (tiếng địa phương, đặc ngữ, thổ ngữ Pháp, tiếng Anh “bồi”, v.v..) đã nhiều lần được nhắc đến như một dòng văn học phụ;

- trong trường hợp của Mỹ, một sự thúc đẩy ban đầu về một “sự đeo lường mới” như là một sự xiết chặt và củng cố của thế kỷ -- một sự cam kết lâu dài và gần như toàn cầu với thơ tự do, và một quan điểm liên hệ nhưng đối kháng (cả ở đây lẫn những nơi khác) về một bài thơ như thể sơ sài, chưa hoàn tất, không thể tránh khỏi trong phương pháp;

- thơ ca dân tộc và những tái định giá tương tự về quá khứ và về những dòng thơ ca khác trong hiện tại: một sự khuếch trương địa hình văn hóa, được hưởng dẫn bởi ý niệm về một tác giả cổ điển và thường là một truyền thống bí mật còn tồn tại với sự thôi thúc thi hứng ở trung tâm;

- một cuộc tấn công rộng rãi vào sự vượt trội trong hội họa và đời sống của văn hóa “thượng lưu” ở châu Âu, trong những thập niên cuối của thế kỷ hai mươi, dẫn đến một phát triển mạnh của những phong trào nhấn mạnh khám phá và mở rộng đến dân tộc, giới tính cũng như giai cấp;

- một hoạt động trùng hợp nhưng mâu thuẫn tiến về phía một chủ nghĩa hoàn cầu mới, thậm chí đời sống du mục -- một nền thơ ca giao lưu văn hóa có thể phá vỡ chính ranh giới và định nghĩa của chính nó và quốc thổ vốn là nguồn gốc ngầm của sức mạnh sáng tạo;

- một mối liên hệ vẫn tồn tại những thăng trầm với những phong trào chính trị và xã hội liên quan, với sự nhấn mạnh ngày càng tăng về sự phóng khoáng và tự do trong diễn đạt và sự đổi hướng từ từ khỏi những gì đã từng là anh hùng nhưng thường lại là tai họa, một thời đại của lý tưởng;

- một lòng tin phổ biến cho rằng thơ ca là một phần của cuộc đấu tranh cứu vớt những nơi hoang dã -- trong thế giới và trong tư tưởng -- và một quan niệm cho rằng chính thơ là một điều hoang dại và cả thơ lẫn người làm thơ là những giống nòi nguy hiểm;

- một ý niệm về sự kích thích và vui chơi (“làm việc trong sự kích thích thuần túy... để đem lại xúc cảm mãnh liệt đó cho ngôn ngữ”- G. Stein) cần phải được đem ra để phô trương tác phẩm của thời đại với muôn sắc màu và “nó có thể là đời sống tuyệt diệu” (R. Duncan) như trong thơ vậy.

Với tất cả những điều đó thời kỳ này cũng đáng chú ý do mức độ tham dự chưa từng thấy của thi sĩ theo phương thức đó -- từng người hay

từng nhóm -- của một đội quân lớn mạnh gồm các nhà thơ nghiên cứu: những bài viết xác định quyền tự trị và liên kết tác phẩm và cuộc đời của từng thi sĩ vào số phận lớn hơn của loài người. Chính sự thiếu nhất trí trong những bài viết này là điểm chúng ta cần nhấn mạnh, mặc dù cố gắng của chúng ta trong xu hướng tổng hợp đôi khi lại tạo ra một ấn tượng trái ngược. Cũng không còn nghi vấn nào về sự kiện chính chúng ta là những người tham dự, không chỉ là quan sát viên, và sự tham gia của chúng ta đã tô vẽ cho tất cả những điều chúng ta làm ở đây. Nó có thể ngây ngô -- thậm chí còn có thể ngây ngô hơn cả tập thứ nhất -- khi cho rằng những điều sau đây là một cố gắng để xác lập một tiêu chuẩn đương đại mới. Cũng như trước, chúng tôi mong muốn có một hợp tuyển văn thơ phục vụ hữu hiệu hơn, như là một bản đồ của những khả thể -- một vài trong hằng hà sa số -- vẫn còn tiếp tục rộng mở đối với chúng ta -- ở đây và bây giờ, ở bước ngoặt của thế kỷ.

Chính sự phong phú của những cơ hội này đã định nghĩa cho thời đại.

### **3. Tác phẩm đến từ mọi phía...**

Sự kiện buổi ban sơ của thời “hậu chiến” tương ứng với thời kỳ nước Mỹ vĩ đại (“thế kỷ Mỹ”) là hết sức rõ ràng. Tác động của nó đối với thi ca của chúng ta được thể hiện với đầy sức thuyết phục nhất qua tuyển tập *Tân Thi Ca Hoa Kỳ*, do Donald Allen biên soạn năm 1960: một bản tóm lược những tác phẩm thử nghiệm trong suốt mười lăm năm trước và sự thách thức công khai nhất cho đến khi ấy đối với thơ ca trung đại bảo thủ và thi pháp của những năm 1950s. Allen viết về những thi sĩ tụ hội lại trong thời kỳ đó như sau: “Họ là những nhà tiên phong của chúng ta, những người kế tục chân chính của phong trào hiện đại trong thơ ca Hoa Kỳ. Nhiều tác phẩm của họ có quan hệ gần gũi với nhạc jazz hiện đại và hội họa biểu hiện trừu tượng, ngày nay được công nhận trên toàn thế giới là những thành quả lớn nhất của Hoa Kỳ trong nền văn hóa đương đại. Họ tuyển này xác nhận điều đó cho nền thơ ca mới của Hoa Kỳ, bây giờ đã trở thành phong trào nổi bật trong giai đoạn thứ hai của nền văn học thế kỷ hai mươi và đã sẵn sàng tỏa rộng ảnh hưởng mạnh mẽ ra ngoại quốc.” Vì thế điều ít rõ ràng hơn với những người tham dự hoặc bị lôi cuốn vào phong trào này là những sự kiện xảy ra trong nền thi ca Mỹ chính là một phần của sự thức tỉnh toàn cầu rộng lớn hơn, một vài sự kiện xảy ra trước hoặc tách biệt khỏi ảnh hưởng Mỹ - một vài yếu tố khác lại cộng tác với hoặc ảnh hưởng ngược lại những thanh niên Mỹ khác. (Những nhà tiên phong khác hoạt động trong nước Mỹ cũng nên được nhắc đến.)

Dĩ nhiên chúng ta đã nhận thức muộn màng hơn bốn mươi năm để có thể nói đến điều này. Thời bấy giờ điều tự bộc lộ mình từ bên ngoài

nước Mỹ chính là công trình của thế hệ trước mà những người làm thơ ở Mỹ đã (và đang, trong một chừng mực nào đó) mải miết khám phá (lại). Ngay khi người ta lại tốn chữ nghĩa bàn cãi về những người “Khách quan chủ nghĩa” thời trước của Mỹ (chính họ trở nên rõ nét như những kẻ tạo ra một “nền thi ca chuyển tiếp mới của Hoa Kỳ”), những nhà thơ vừa được phục hồi từ khắp mọi nơi kể cả những người từ Neruda và Vallejo (những nhà thơ anh hùng của một “nước Mỹ” khác), của những bậc thầy Siêu thực như Breton và Artaud (bị những người trung đại Mỹ xem thường khi so sánh với những người thực hành ít “náo động” hơn như Eluard và Desnos), của những người Dada như Tzara và Ball, hoặc như Kurt Schwitters, tác phẩm ám chỉ -- và chỉ ám chỉ -- tác phẩm vĩ đại Họa sĩ và *Thi sĩ Trưởng Phái Dada* (1951) của Robert Motherwell, một hợp tuyển khác đầy sáng tạo, mặc dù có tính chất lịch sử, xuất hiện trong thời hậu chiến. Và cũng có những tia sáng le lói của một thế hệ tuy già hơn nhưng vẫn bị chôn vùi của những thi sĩ Negritude ở châu Phi và vùng Caribbean -- thực chất, toàn thế giới cần phải tập hợp lại.

Cho đến cuối thập niên 1950s, những gì chúng ta biết được đều là những nhu cầu cần phải biết, phần lớn những điều đó đã bị che lấp bởi bước ngoặt chống đối hiện đại chủ nghĩa ngay đầu thập niên. Điều không được biết đến -- bị che khuất bởi sự bộc phát nóng nảy của các nhà thơ Mỹ (trước chiến tranh Việt Nam) -- là biết bao điều khác nữa sẽ xảy ra lúc bấy giờ hay đã len lỏi vào mà chúng ta không hề biết đến, ngay cả trong thế kỷ và thời đại của Mỹ quốc. Trong suốt mấy năm qua, hai vị chủ biên đã có cơ hội dò lại địa hình của những thập kỷ ngay sau chiến tranh (1945 đến 1960, chính là thời điểm của nền Tân Thi Ca Hoa Kỳ) và chuyên chở cái khám phá đó đến những nơi còn ít ai biết đến hơn, những nơi xác định ranh giới của sự tụ hội trong hiện tại. Theo một vài ý nghĩa nào đó, điều này đã được châm ngòi bởi đời sống du cư<sup>27</sup> của chính chúng ta và khái niệm về một cộng đồng/ một tập đoàn thi sĩ mà chúng ta đã từng (và vẫn còn tiếp tục) biết đến bất kể ranh giới nào. Ngày nay lùi ra xa hơn đủ để có một tầm nhìn bao quát hơn về địa hình đó, chúng ta nhận ra bản thân “nền thơ ca mới Hoa kỳ” là một bộ phận (bộ phận chủ chốt,

---

27 Một nền thi ca du mục sẽ vượt qua ngôn ngữ, không chỉ là diễn dịch, mà là được viết ra bằng mọi ngôn ngữ hoặc bằng bất cứ ngôn ngữ nào. Nếu Pound, Joyce & những người khác đã vạch ra lối đi, điều thực tiễn bây giờ là đẩy vấn đề này đi xa hơn, một lần nữa, không phải là “áp nói” mà là một dòng ngôn từ ào ạt, chuyển động tới lui giữa phạm vi ngữ nghĩa học và không- ngữ nghĩa học, di chuyển chung quanh và xuyên suốt những đường nét lớn dần lên thành một bài thơ, một xu hướng lập thể tiếng lóng đã không còn là một ô khám phá bất biến, ‘như Breton định nghĩa thơ, mà là một ô khám phá linh động’ (P.J.).

dĩ nhiên, nhưng vẫn là một bộ phận) của hàng loạt những biến chuyển và phong trào có tầm vóc thế giới đã quy tụ tất cả những tàn dư chính trị, hão huyền và hình thức của chủ nghĩa hiện đại thuở trước, sắp xếp lại và tái phát minh trong khoảnh khắc duy nhất của thế giới chúng ta.

Vì thế, điều mà chúng tôi muốn đem lại cho độc giả -- chủ yếu là độc giả Hoa Kỳ -- là ý niệm về hình thể, sự sắp xếp lại hình thể chúng tôi đang cố gắng -- để xem sự đảo qua một “chủ nghĩa hậu hiện đại” Hoa Kỳ ăn khớp như thế nào trong một bộ khung lớn hơn, những tác phẩm thuở đó cho tới bây giờ phong phú hơn như thế nào khi được đặt trong tổng thể của nó. Trong tập đầu chúng tôi đã thử một phương pháp tiếp cận tương tự, bao gồm một loạt tác phẩm “từ tinh hoa của thời đại đến đặc thù của người da đen” -- từ *Coup de dès* của Mallarmé (1897) cho tới những tác phẩm xuất hiện giữa thế chiến thứ II. Mục lục được chia ra làm ba “phòng triển lãm” từng thi sĩ cá thể và sáu tiểu đoạn dành cho những phong trào tiêu biểu của từng giai đoạn nhưng đã từng bị lờ đi một cách cố ý hoặc thu gọn lại ở phần chú thích trong hầu hết những hợp tuyển thơ. (Đó là, theo trình tự, chủ nghĩa Tương lai [cả Nga lẫn Ý], chủ nghĩa Biểu tượng, Dada, chủ nghĩa Siêu thực, “những người Khách quan chủ nghĩa,” và Đặc thù da đen.) Trong khi thực hiện điều này, chúng tôi không thể làm cho độc đáo (hoặc thậm chí “tàn tệ” đi theo một ý nghĩa nào đó) mà xác nhận những gì mà đa số chúng ta cho là những hình tượng chân chính của thời đó. Chúng tôi cũng sắp xếp bối cảnh cho tập thứ hai -- tiếp cận thế giới hiện tại mà chúng ta đang sống và sáng tác.

Trong tập thứ hai -- từ thế chiến thứ II cho đến thời kỳ (gần như) hiện tại -- sẽ không có sự hoàn tất, thiếu sót cũng là điều không thể tránh. Nói như vậy, chúng tôi cũng hy vọng là quyển sách này sẽ đưa ra một tầm nhìn “từ mọi hướng” về thơ ca và cho phép việc đọc thơ Mỹ và thi sĩ Mỹ kề cận với việc đọc thơ thử nghiệm của các nước khác đôi khi tương đương, đôi khi còn nhiều tính cách thử nghiệm hơn nữa. (Với lý do này, dùng nước Mỹ làm khởi điểm, số lượng thơ Mỹ vẫn còn không cân xứng.) Nhìn chung, vấn đề bao gồm và loại bỏ, chưa bao giờ được giải quyết thỏa đáng, trở nên kém quan trọng khi so sánh cá thể và phong trào -- nhưng lại quan trọng hơn nếu xét dưới khía cạnh những khả thể của thi ca nay được rộng mở<sup>28</sup>. Thời kỳ này có hai “phòng triển lãm,” (“galleries”) cái đầu tiên và sớm hơn bao

28 Khi cần phải lựa chọn, tuy nhiên, chúng ta cố ý đặt mình về phía mà ta cho là “thử nghiệm” và “sự phá vỡ” trong thuật ngữ Hoa Kỳ “thơ mới” của Hoa Kỳ (đặc biệt nhấn mạnh vào “đo lường” và “lịch sử”) với những chi nhánh và kéo dài của nó sau này, bên cạnh truyền thống thay đổi liên tục (bên dưới) về “xóa bỏ ranh giới giữa nghệ thuật và đời sống,” giữa thể loại và những hình thức nghệ thuật khác nhau, v.v. Ngay cả như thế cũng không có cách nào kiểm toán được toàn bộ thi sĩ cần nhắc đến trong giai đoạn này.

gồm phần lớn những thi sĩ đã (hoặc trở nên) chủ động trong khoảng thời gian 1940s và 1950s, cái thứ hai về những người hoạt động trong những năm 1960s, 1970s, và (nhưng ở đây sự trình bày của chúng tôi hạn chế hơn nhiều) trong hai thập niên 1980s và 1990s. Trong những cuộc trưng bày này, chúng tôi có ghép vào một số nhóm -- đôi chút giống như những phong trào ở trong tập trước, nhưng thường có tính cách địa phương và khe khắt hơn (với rất nhiều ngoại lệ đáng kể) đối với những thay đổi trong thơ hơn là nghệ thuật nói chung, mặc dù thơ ca có thể tự biểu hiện những pha trộn thực sự với nghệ thuật tạo hình và âm nhạc. Dù sao, mục đích không phải là vạch ra ảnh hưởng của nhóm này đối với nhóm khác mà là định ra một chuỗi phản ứng đối với kỷ nguyên sau chiến tranh (chiến tranh lạnh) và đối với thời đại và nơi chốn mà những thi sĩ đó đã sống.

Cuộc trưng bày (gallery) đầu tiên bao gồm tác phẩm của hơn năm mươi thi sĩ -- từ Marie Luise Kaschnitz, sinh năm 1901, cho tới Gary Snyder, sinh năm 1930. Trước đó là một phần mở đầu ngắn để tuyên bố khởi điểm của chúng tôi giữa những tai họa của chiến tranh và chủ nghĩa phát-xít, được đối âm bởi một tiết đoạn gồm những bài thơ của những thi sĩ xuất hiện trong tập trước nhưng thơ hậu chiến của họ -- thường lại lên đến "tột đỉnh" như Olson chẳng hạn- biểu lộ được sự nối tiếp đầy ý nghĩa giữa hai nửa của thế kỷ. Nhưng nội dung của cuộc trưng bày thứ nhất cũng trở nên phong phú hơn khi sự phong phú của thời đại bắt đầu xác định chính nó -- một sự phong phú được đo lường bằng sự bao la không biên giới của nó. Đó là một hình thể của thời hiện đại -- cũng là thời đại của chúng ta -- và của những khả thể -- cũng là của chúng ta -- trên phương diện mà sự vượt trội khoác lác của Mỹ (bốn mươi năm sau) có vẻ phóng đại rõ rệt. Điều mà chúng ta có thể cảm thấy gần gũi (đôi khi lại là mối quan hệ bạn bè phong khoáng) với tất cả những ai xuất hiện đây đó trong hợp tuyển này cũng là điểm đáng chú ý.

Cuộc trưng bày thứ hai tiếp tục theo cùng một phương thức, chọn ra những tác phẩm tiêu biểu của gần 60 thi sĩ, từ nhà thơ Tchicaya U Tam'si gốc người Congolese, sinh năm 1931, tới nhà thơ Theresa Hak Kyung Cha gốc American-Korean, sinh năm 1951. Nếu như có khoảng cách và sự gián đoạn giữa hai cuộc trưng bày, đồng thời cũng có sự kết hợp và hòa lẫn, và có cả sự thoái mái ngày càng tăng với những phương tiện thừa hưởng từ những thế hệ trước -- cũng như ý thức về sự cần thiết của những tính chất mơ hồ và bất hòa trong thơ ca trong giai đoạn thử nghiệm và thay đổi. Những hoạt động của chúng tôi ở đây cũng mang nhiều tính cách đề nghị, mở rộng để bàn luận (kể cả những điều tự hỏi của chúng tôi), hơn là trong tập đầu tiên, vì bây giờ chúng ta đang ở trong lãnh vực đố -- tại một thời điểm mà chỉ quan sát màu sắc, ở một khoảng cách nào đó, nếu muốn, thì cũng gần như là đều không thể xảy ra được. Vì thế chúng tôi để các thi

sĩ tự lén tiếng, càng nhiều càng tốt, về phía họ, chỉ rải rác những lời phê bình của chúng tôi với nhiều lời tự bạch của các thi sĩ, chúng tôi tin rằng mỗi câu dẫn chứng trên một phương diện nào đó có thể đi vào thơ ca như một “quan điểm đặc biệt” về thơ, về thế giới và về ý thức hệ mà từ đó thơ đã hội nhập vào. Trong một xu hướng tương tự, chúng tôi đã sưu tập một chương gồm những bài thơ và trích đoạn, chiếm cứ ngay phần giữa của tập sách này, trong đó thi sĩ của hậu bán thế kỷ tiếp tục thực hành và phát triển “nghệ thuật tuyên ngôn” vốn đã là điểm cốt yếu của những tác phẩm tiên phong “từ đó đến giờ.” Và chúng tôi kết thúc tập sách với hai bài thơ của chúng tôi và một bài thơ của Robert Duncan, vẫn tràn đầy hy vọng, dù ông viết vào giai đoạn cuối cùng của căn bệnh của ông.

Cùng với những thi sĩ cụ thể được trình bày trong “cuộc triển lãm” của chúng tôi- và rõ ràng là có nhiều tầm quan trọng hơn- nhiều nhóm cũng bắt đầu xuất hiện, những chủ đề và thực hành chung ngày càng rõ nét: những phong trào nhỏ với một vài nét tương tự trở thành những phong trào lớn hơn trong thời tiền chiến. Một số hạn chế trong một địa phương hay ngôn ngữ hoặc trong một vài vùng hạn hẹp, những số khác còn bạo dạn hơn tiền nhân trải rộng ra khỏi những ngăn cách của địa phương và quốc gia. Sáu trong số những nhóm chúng tôi chọn ra và ghép vào cuộc triển lãm của chúng tôi đã hoạt động từ những năm 1950s, hai trong số đó còn từ những năm cuối 1940s, trong khi ba nhóm khác được hình thành chủ yếu trong những năm 1970s, 1980s. Hai phần thêm vào còn lại, “thơ Ứng khẩu” (oral poetries) và “thơ điều khiển” (cyberpoetries: thơ trong thời đại mà hệ thống thông tin được điều khiển bằng computers, LND), giống như là hai nhóm phụ trách chính -- tạo ra bởi ban biên tập, định làm nền cho những dòng lan rộng nhưng phần lớn lại không công thức hóa. Phần lớn đều đầy mạnh vào sự đoạn tuyệt với quá khứ, hoặc là làm mới lại những sự đoạn tuyệt bị đứt đoạn của những nhà tiên phong thời tiền chiến, bây giờ trở thành cấp bách hơn bởi những cuộc chiến tranh và chiến tranh lạnh của thời đại và bởi cảm giác về sự nguy hiểm và trấn áp vẫn còn dai dẳng.

Với sự tuyển chọn của chúng tôi, chúng tôi ý thức rằng còn nhiều nhóm khác có thể được bao gồm trong những hợp tuyển như của chúng tôi -- từ nhóm German Gruppe '47 cho đến những thi sĩ chung quanh nhóm *Tel Quel* ở Pháp hay nhóm “sưu tầm” *Change*, từ những phong trào chủ yếu ở Mỹ như những thi sĩ Black Mountain vào những năm 1950s hay nhóm thi sĩ Umbra (người Mỹ gốc Phi) của những năm 1960s cho đến những hình tượng vẫn còn hoạt động như nhóm Phục Hưng Thi Ca Anh Quốc khởi thủy trong những năm 1970s hoặc nhóm “Xul” người Argentina của những năm 1980s, 1990s. (Những thi sĩ riêng lẻ có quan hệ với những nhóm này thực sự có xuất hiện trong phần triển lãm của chúng tôi.) Vì thế họa đồ của chúng tôi giống như một biểu lộ về những điều quan trọng đang diễn ra

trong cộng đồng và trong sự cộng tác hơn là một sự phân loại cuối cùng hay toàn diện về những phong trào. Điều này được xác nhận, như một thí dụ chính, bởi sự vắng mặt của chương sách dành riêng cho một phong trào quốc tế chân chính và then chốt như "Fluxus", mặc dù chúng tôi đã từng xem đó là một nhóm thơ -- họa nguyên thủy chính gốc của giai đoạn này. (Đã có lúc chúng tôi định dùng chữ "fluxus" làm tiêu đề cho tập thứ hai này.) Tuy nhiên, phần lớn các thi sĩ chủ yếu của nhóm đều được trình bày rải rác trong sách, vì theo quan điểm của ban biên tập, lập trường của Fluxus, và sự nhấn mạnh về việc hoà nhập nghệ thuật và đời sống, về phương tiện truyền thông, và về mối quan hệ châm biếm với những sản phẩm của nền văn hóa tiêu thụ, có thể xem như một trường "đại học vô hình" xâm lấn vào quá nhiều (hầu hết theo một nghĩa nào đó) vào những tác phẩm chủ chốt trong thời đại này. Với sự mở rộng với toàn thể lãnh vực của những phương thức "thử nghiệm" trước kia -- mở xể cơ hội, âm thanh văn bản, thơ cụ thể, & v.v.- nó vừa thách thức "chủ nghĩa hiện đại" kinh viện đương thời vừa kết hợp hầu hết những thực hành liên quan đến khía cạnh đậm phá một cách nghiêm chỉnh nhất của thơ và hội họa tiên phong. Phong trào Fluxus đó đã từng bị xóa nhòa tuyệt đối trong những lịch sử khác của thơ ca cũng là một điểm đáng lưu ý.

Mục đích của ban biên tập chúng tôi là chống lại những sự xóa bỏ như thế, không đi theo một thu hẹp mới của thơ ca mà hướng về sự mở rộng xa hơn. Trong đường hướng đó, chúng tôi từng cảm thấy như mình bị lôi kéo bởi một cảm giác là cái quá khứ gần của thơ ca chưa hề được thể hiện thỏa đáng -- là chúng ta hằng mong mỏi một sự trình bày chân thực hơn, cả hai điều đó đều để tái khẳng định tác phẩm của hiện tại và đặt lại nền móng cho tương lai. Chấp nhận hay khước từ đều có thể xảy ra, nhưng sẽ không bao giờ là một sự xét đoán dựa trên sự dốt nát hoặc vì cố tình không biết đến hay là đọc sai những điều đã xảy ra rồi. Với tập đầu tiên chúng tôi cố gắng bỏ qua một chủ nghĩa tiền phong giáo điều trong khi trình bày những tác phẩm kiểm tra giới hạn của thơ ca, nhưng chúng tôi ý thức được rằng điều đó đã loại bỏ một số thi sĩ mà chúng tôi không định đặt thành vấn đề dù họ có những thành tựu theo đường hướng của riêng họ. Vẫn còn một số khác không xuất hiện ở đây vì sự giới hạn của bản dịch và vì tập sách của chúng tôi, trong khi rộng lớn, một lần nữa lại bị hạn chế, cũng như tất cả công việc và đời sống của chúng ta đều bị ràng buộc. Vì thế, chúng tôi cho rằng chúng tôi cần đến những đề nghị vượt ra ngoài phạm vi của chúng tôi, và chúng tôi hoan nghênh không chỉ những ai đồng ý với chúng tôi mà cả những ai đem lại những "quan điểm đặc biệt" khác lạ hơn -- những ước định và tiếp cận khác đối với một bộ môn nghệ thuật mà chúng tôi vẫn cho là trung tâm cảm hứng của chúng ta khi nghĩ và cảm giác là người.

Chúng tôi hy vọng là những gì chúng tôi làm ở đây sẽ đem lại một âm vang nào đó cho thế kỷ và thiên niên kỷ đang hòa nhập với nhau bây giờ. Nhìn lại phía sau, chúng tôi ý thức được cái khoảng cách giữa chúng ta và hầu hết thế kỷ trong đó chúng ta đang viết: thời đại với hai lần thức tỉnh vĩ đại của nhóm tiền phong, khi mọi thứ có vẻ là có thể, và thơ vẫn còn giữ một hứa hẹn chưa kiểm chứng như là một dụng cụ chuyển thể, ngay cả cứu thế. Chúng ta ở trong giai đoạn có thể là ít đe dọa hơn nhưng cũng ít hy vọng hơn, bị kẹt giữa một nền kỹ thuật nhanh chóng phát triển và một chủ nghĩa bảo thủ về kinh tế vừa sống lại đe dọa trở thành chủ nghĩa bảo thủ về xã hội và văn hóa. Trong khái niệm đó những mâu thuẫn chủ yếu lại rất giống những mâu thuẫn ở đầu thế kỷ. Thế nhưng ý tưởng về một thiên niên kỷ vẫn kéo chúng tôi về phía trước, cảm dỗ chúng tôi một lần nữa với hy vọng về một nền thi ca hướng thẳng về tương lai. Chúng tôi bắt đầu bộ sưu tập này bằng lời của Whitman “cho những nhà thơ sắp đến”:

Tôi còn làm được gì, nếu nó không phải vì em?  
Tôi đã làm những gì, nếu không gợi cảm hứng cho em?

Và chúng tôi kết luận bằng lời của Paul Celan, hai năm trước khi ông mất:

NHỮNG TIA CHỈ MẶT TRỜI  
trên lớp rác xám đen  
Một cây-  
suy nghĩ cao  
túm lấy âm thanh nhẹ nhàng:  
vẫn còn đó những bài hát vượt lên  
kiếp người.

*Jerome Rothenberg  
Pierre Joris  
Encinitas, CA / Albany, NY 1997*

*Nguyễn Tiểu Kiều dịch.*

---

## Tin Thơ

---

### Nhiều người viết

#### Nhà thơ Octavio Paz đã mất

Octavio Paz, nhà thơ và nhà viết tiểu luận Mexico, giải văn học Nobel 1990 đã mất vào tối chủ nhật 26/4/98, 84 tuổi.

Tổng thống Mexico đã vội vã trở về từ cuộc họp thượng đỉnh giữa các nước vùng châu Mỹ ở Chile để cung với toàn thể nội các và những nhà văn hàng đầu, dự lễ tiễn đưa. Ông nói, trên đường về: *Mexico đã mất một nhà thơ và một nhà tư tưởng lớn. Sự mất mát đó không gì có thể thay thế được, chẳng phải chỉ cho riêng Mexico mà cho toàn thế giới.*

Thi hài ông được quàng ở Mexico City's Palace of Fine Arts từ trưa thứ hai để cho hàng ngàn người tới viếng thăm. Bên cạnh bà góa phụ Paz, Marie-Jose Tramini, và những người đến tiễn đưa, tổng thống Ernesto Zedillo phát biểu: *Khi nghe tin ông mất đêm qua, tôi có cảm giác, như mọi người trên đất nước, chúng ta đã mất một cái gì rất gần gũi, và từ đây chúng ta mất ông mãi mãi. Tư tưởng và cảm xúc của ông đã làm giàu có thêm cho thế kỷ của chúng ta.*

Nhận giải văn chương Nobel 1990, Paz được coi như một trong những nhà văn lớn nhất thế kỷ 20, của thế giới những người nói tiếng Tây Ban Nha. Nhà thơ Mexico, Ali Chumacero, đã nói với Reuters: *Sau cái chết của Paz, Mexico đau đớn vì sự gây đổ hoàn toàn một nền văn học. Cái chết của ông đã tàn phá và làm chúng tôi buồn bã. Nó tràn đầy mối ưu sầu, và làm chúng tôi nghĩ rằng, thật khó có được một khuôn mặt biểu tượng như ông, ở mai sau.*

Quan tài của ông được phủ quốc kỳ Mexico. Và ở bên ngoài là hàng trăm người đứng dưới ánh nắng mặt trời, xa cách bởi một khoảng trống, xếp thành hàng, kiên nhẫn chờ đợi giờ bắt đầu được thăm viếng và đặt hoa trên quan tài người quá cố. Nhà văn Colombia, Gabriel Garcia Marquez, cùng với những người đến từ khắp nơi trên thế giới, nói: *Mọi ca ngợi Paz là thừa so với những danh vọng của ông. Điều đáng tiếc là sự ngắt quãng không thể diễn bù được dòng chảy của cái đẹp, sự phản ánh và phân tích đã được hâm nóng trong suốt thế kỷ.*

Tác giả *Mê Lộ của Cô Độc* (The Labyrinth of Solitude), bị mắc chứng

ung thư nghiêm trọng, và không thể hồi phục được sau khi bị một trận hỏa hoạn tại một chung cư ở Mexico City, nơi ông ở, vào 1996, đã thiêu rụi sưu tập những cuốn sách vô giá và mấy con mèo ông yêu quý. Một thời gian ngắn sau đó, ông phải vào bệnh viện, với hàng loạt những thử nghiệm và điều trị, cho tới khi ông qua đời.

Năm 1990 ông được giải Văn chương Nobel vì *lòng nhiệt thành với văn chương, sự thông minh nhạy bén và lòng trung thực*. Ông là nhà văn Mexico đầu tiên được giải này. Đồng thời ông cũng phục vụ trong ngành ngoại giao, đại diện cho xứ sở ông ở Nhật và Ấn Độ. Với người mẹ là một di dân Tây Ban Nha, và cha có hai dòng máu Tây Ban Nha và thổ dân, ông là một người Mexico điển hình – và cả lục địa bắc Mỹ – cần thiết để hòa giải giữa thế giới cũ và mới, những người Âu châu và thổ dân, những cư dân và di dân. Ông cũng là một người bạn của Hoa Kỳ và đã làm hết khả năng cho mối dây liên hệ giữa Hoa Kỳ và Mexico. Ông từng nói: *Chúng ta sẽ là những người láng giềng cho tới khi hành tinh này chấm dứt*. Bằng một giọng nhấn mạnh tới những yếu tố chính là chuyển hướng của Mexico về phía dân chủ trong những thập niên tới. *Ở điểm này, chúng ta không thể thua cuộc*, ông viết. *Sự thay đổi không thể tách rời với chiều hướng dân chủ*. *Bảo vệ dân chủ là bảo vệ sự thay đổi có thể được*: nói cách khác, *những đổi thay tự nó làm mạnh thêm nền dân chủ và làm cho nó hóa thân trong đời sống xã hội*. *Điều này chẳng phải chỉ cho riêng những người Mỹ Latinh, mà cho tất cả chúng ta*.

Ngoài lãnh vực chính trị và ngoại giao, ông luôn luôn gắn bó với thơ ca. Trong *Vrindaban*, ông viết:

*Tôi khao khát đời sống cũng như cái chết  
Tôi biết gì tôi biết và tôi viết ra.*

### **Giường ngủ, nhà tắm và nhà thơ**

Đó là giờ ăn trưa ở cửa hàng Marks & Spencer tại Norwich, một khu chợ buôn té, phía Nam Anh quốc, và Peter Sansom, một nam công nhân độc nhất của quán ăn không thắt cà vạt. Và ông chủ cũng chẳng phiền hà gì. Nói cho ngay là không ai muốn để cho anh chàng Sansom đi giày mòn vẹt, mặc chiếc áo khoác ngoài bằng len rộng thùng thình ra gặp khách hàng. Anh ta là một nhà thơ cơ hữu (*in-house poet*) mới tới.

M&S là cửa hàng đầu tiên ở Anh, và có lẽ cả thế giới, có một nhà thơ nội trú (*poet-in-residence*). Sansom đã ký một hợp đồng nửa năm, với lương \$1,500 mỗi tháng – đó là số lương vương giả đối với tiêu chuẩn khenêm nhưởng của một nhà thơ.

Điều này không có nghĩa là những sản phẩm của M&S sẽ đề cao những khẩu hiệu có vấn điệu. Và cũng chẳng phải Sansom được mướn để đi rong giữa những dây thực phẩm để đọc thơ cho khách hàng nghe. Anh đơn giản chỉ là một chuyên viên về nghệ thuật trong huynh hướng của ban

điều hành muốn mang đến những hiểu biết rõ ràng giữa nghệ thuật và khoa học cho nhân viên. Đó cũng là một cách nâng cao tinh thần của ban điều hành. Thí dụ như mới đây, công ty đã tổ chức ở phòng ăn, cuộc trình diễn của những vũ công Royal Ballet, cuộc nói chuyện về vật lý lượng tử, hay hướng dẫn thăm viếng London's Institute of Contemporary Arts. (Lần này đã có hiệu quả khi một tham dự viên nói với ban tổ chức: *Tôi vẫn nghĩ nghệ thuật là một trò lúc lắc, nhưng ít nhất, bây giờ tôi đã hiểu.*)

Và rồi, dĩ nhiên, giữa những hoạt động khác của anh, Sansom đã phụ trách lớp dạy viết văn 4 lần trong tháng ở tổng hành dinh hành lang cẩm thạch của M&S, ở đường Baker, Luân Đôn. Công việc của anh cũng là tìm kiếm những tài năng mới. Như khi anh cho trong lớp đê tài để làm một bài thơ, que diêm trong hộp diêm ở túi áo len đan. “*Một anh đã viết một dòng cuối thật lạ,*” Sansom chắc lưỡi. “*Que diêm đang cháy. Voilà, cái đầu tôi bùng nổ.*”

Mặc dầu mới lạ, sự việc Sansom đến với M&S đã làm cho một vài người Anh coi như một việc khác thường. Những học sinh người Anh lớn lên đọc và làm thơ ở trong lớp, trong khi những chuyến xe điện ngầm ở Luân Đôn đã làm điều này bằng cách dán những bài thơ ở các đường ngầm để cho những hành khách đứng nắm tay vào dây da, có thể đọc. Thật ra, những nhà thơ nội trú đã phát sinh ở Anh như những cây thủy tiên của Wordsworth. Rất nhiều người trong họ đã được thừa hưởng những ngân khoản trợ giúp của Poetry Society trong toàn quốc trích từ quỹ sổ số quốc gia. Kew Gardens có một nhà thơ. BBC cũng vậy. Sở thú Luân Đôn, và ngay cả câu lạc bộ bóng đá Barnsley cũng có. Sansom nói đùa; *Nếu anh không có một nhà thơ cơ hữu trong lúc này, anh là sốt không.*

Cho đến bây giờ M&S đã được đánh giá cao. Julia Havis, người điêu hợp những biến cố văn hóa của cửa hàng, thừa nhận: *Anh ta không phải là nhà thơ lớn nhất trên thế giới, nhưng anh làm rất tốt những gì chúng tôi muốn truyền đạt đến người khác. Ở anh không có gì là nghiêm trọng. Anh lõi tàu. Anh quên cả tiền xe. Tôi cho anh mượn. Nhưng bởi thế, anh hơn cả là một nhà thơ.*

Chúng tôi gặp Sansom lúc anh phụ trách lớp tại một siêu cửa hàng ở Norwich. Một thanh niên trẻ, đầy nhiệt huyết trong một bộ com-lê màu xanh tươi của lính thủy nói là ban điều hành rất hân hạnh có được một nhà thơ. Cái ngày mà sự thành công không có gì phải ầm ĩ. Người đàn ông trưởng di nghỉ thường niên, và quên nhắc nhở mọi người về sự việc này. Bình tĩnh, Sansom ngồi ăn trưa trong câu lạc bộ với cô con gái hai tuổi của anh, Mary, mà anh hay đẩy xe đưa đi dạo. Giữa lúc đang ăn một chiếc bánh dồi thịt và chocolate, một học sinh có năng khiếu thơ đã đến.

Khuôn mặt bè và chắc nịch với tính khí sôi nổi, Steve Mac Millan-Johnston, một cựu nhạc sĩ thường sáng tác những bản nhạc mang nhịp điệu Blues. Ông xin lỗi không mang thơ tới vì cha ông đang hấp hối, vợ ông bị

bệnh, và sau khi xong việc, ông phải nấu ăn và tắm rửa cho 3 đứa con từ 3 tới 14 tuổi. tuy nhiên ông vẫn dậy sớm mỗi sáng và “ngứa ngáy” viết.

Sansom hỏi xem ông ta có tính xuất bản tác phẩm của ông không? Người đàn ông có vẻ hơi ngượng ngập -- tưởng như những trò đùa trên nhật báo vào những năm 1976. Mọi chuyện cũng phải tính đến, Sansom động viên. Và họ bàn thảo tối những nhà thơ mà người đàn ông ưa thích, từ Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti của thế hệ Beat, tới nhà thơ hối cỗ điển Anh như John Betjeman, mới được giải thưởng. Ông kể với Sansom về “kẻ trong số những kẻ bị nguyền rủa” mang sự viết lách vào với chô làm, và kẻ khác viết truyện ngắn trong lúc hành sử công việc. Sansom hứa sẽ trả lại.

Chắc chắn là Sansom đã có những tiếp xúc rộng rãi. Một người gần 40 với 4 người con, và là người đầu tiên trong gia đình theo học đại học, nơi thày giáo khuyến khích anh viết. Cuốn đầu xuất bản năm 1990, bán 2000 bản trong năm, điều anh nói “rất nhiều về một nhà thơ”, anh gọi là “Bất cứ điều gì anh nghe đều là sự thật”, và dí dỏm vì “không ai nghe bất cứ điều gì cả”. Anh dự định bán cuốn thứ hai của ông, khoảng 1994, và đã được trả trước \$800.00.

Không có vấn đề gì cả. Sansom hình như vừa lòng nhiều với chính anh. Chỉ tiêu công việc ở M&S đã làm cho anh được biết đến nhiều, chỉ trong khoảng 1 năm, hơn là công việc làm thơ. Nó cũng gợi hứng cho rất nhiều bài thơ của ông trong những tác phẩm tới, trong đó có bài về cái máy giặt, trong cách phát triển về sản phẩm, là bỏ quần áo vào trong 5 năm, máy chỉ cần giặt trong 3 giờ..

Một người bạn bảo tôi: Peter, anh thật may mắn, được làm một công việc anh muốn làm, đó là làm thơ, nhưng tôi không thấy nó giống như vậy. Còn tôi thất nghiệp và chẳng có gì để làm.

### Tôn giáo ngày nay

Ý tưởng về khải huyền bắt rẽ từ nhiều thế kỷ qua tôn giáo, nghệ thuật, văn học và khoa học, từ sách Thiên khải (Revelation) và những tác phẩm của Dante, đến sự đe dọa tàn phá của hạt nhân với sự miêu tả và báo trước ngày tận thế.

Một nhóm những học giả quốc tế về tôn giáo, đang thu thập để soạn thảo bộ tự điển bách khoa, cung cấp về lịch sử cũng như phân tích về những thời kỳ khải huyền. Ba tập với hơn 40 bài tiểu luận dài thảo luận về những cảnh tượng kinh thánh và thế tục qua hàng ngàn năm.

Tự điển bách khoa, 1500 trang, được xuất bản vào mùa hè này, khai thác đề tài về những nhà tiên tri khải huyền như Jesus va Mohammed, những Cuộn Biển Chết (The Dead Sea Scrolls), chủ nghĩa thần bí Do Thái, những ghi chú về những kẻ chống Chúa và hình ảnh khải huyền trong văn hóa đại chúng, từ nhạc Rock và phim ảnh tới chính trị và môi trường.

Mặc dù đã trở nên những chủ đề thông thường – sự hủy diệt của vũ trụ, sự trỗi dậy của thiên thần và ác quỷ, sự phục sinh của kẻ chết – khải huyền có những ý nghĩa khác nhau giữa những dân tộc khác nhau.

Bernard Mc Ginn, giáo sư lịch sử thần học, phân viện thần học của đại học Chicago, và cũng là người tham gia vào dự án này, nói: *Khải huyền vừa có ý nghĩa tích cực và tiêu cực. Có sự sợ hãi về tận thế và nỗi bất hạnh, nhưng cũng có hy vọng về sự trở lại trần gian của Chúa trời.*

Giáo sư John Collins, giáo sư thần học, chủ biên tập 1, cho rằng những gì chúng ta sửa soạn nằm trong qui trình nghĩ. Nếu là người Kitô hữu, nó dẫn tới đời sống một Kitô. Nếu là Do Thái, nó dẫn tới giới luật. Nếu là người Hồi giáo, nó là điều gì đó. Nó đóng góp vào những giá trị và làm gia tăng khả năng tiềm tàng của tôn giáo.

Trong 3 cuốn, cuốn đầu là nguyên ủy chủ nghĩa khải huyền trong Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo. Cuốn 2 về lịch sử và văn hóa Tây phương. Và cuốn cuối cùng là những tiểu luận về phạm vi thế tục, bao gồm âm nhạc, phim ảnh, truyền hình.

Trở về thời hiện đại, những gì chúng ta nghe về những sự nguy hiểm nghiêm trọng vì trái đất càng ngang càng nóng lên, bệnh Aid, Bệnh lao không thể kiểm soát, và những nhà khoa học dùng ngôn ngữ và hình ảnh khải huyền để nói về những tai họa sắp đến.

Nếu có một chủ đề chắc chắn về tư tưởng khải huyền trong thế kỷ là kẻ thù luôn luôn là Satan. Và Satan thì luôn luôn là đồng minh của loài người. Và trong đời sống hàng ngày, ảo tưởng là làm sao kẻ thù của họ bị thổi bay đi.

### Nhà thơ Nguyễn Sa từ trần

Nhà thơ Nguyễn Sa tên thật là Trần Bích Lan sinh năm 1932 tại Hà Nội, du học Pháp 1949, học Triết tại Sorbonne và dạy triết tại Sài Gòn, mất ngày 18 tháng 4 năm 1998, thọ 67 tuổi. Về thơ, nếu trong những thảo luận, vận động cho thơ, ông ít được đề cập tới, thì ngược lại ông là một nhà thơ được nhiều người biết đến và yêu thích qua những bài thơ phổ nhạc như *Áo Lụa Hà Đông, Tháng Sáu Trời Mưa, Tuổi 13...* Còn về con người thì sao? Chúng ta hãy nghe cố nhà văn Mai Thảo nói: ... *Về phút vào sân đầy hào hứng này của Nguyễn Sa, tôi còn nhớ được hai điều: một rất ngoạn mục và một không ngoạn mục chút nào hết. Không ngoạn mục là hình thức, là con người cầu thủ mới ra sân. Chúng tôi chờ đợi cái khăn quàng đỏ rất Germain des Prés của Eluard, cái mái tóc rất gió sương của Verlaine. Hoặc ít nhất cũng cái vẻ tay chơi mang về từ khu Montmartre của Hoàng Anh Tuấn. Thất vọng lớn. Giồng thơ hối hottage từ Paris văn học chỉ là một anh chàng trẻ măng, nụ cười hiền lành, cái nhìn khờ khạo, với cái xe đạp lọc cọc, và cái mũ casque trắng lớp năm, rất học trò thường làng, rất giáo viên cấp xâ. Vẫn tắt, một anh chàng "nhà mùa" lần đầu từ một miền*

*quê lén tinh như một nhân vật truyện ngắn Khái Hưng, đánh chết không thể  
nghĩ đã xuất dương du học, đã đại học Sorbonne, vừa trở về từ Paris. Bao  
nhiều năm sau, tới bây giờ, cái bụng bự, cái mũ cát-kết ba Tầu và cái dáng  
về bang trưởng Triều Châu, Phúc Kiến là đã đổi thay nhiều lắm rồi vậy...*

### **Họa sĩ Nguyễn Đại Giang được chọn vào sách Who's Who in America 2000-2001**

Tiểu sử họa sĩ Nguyễn Đại Giang, người sáng tạo ra trường phái Upside-down, được chọn đưa vào sách Who's Who, dành cho những người thành công trong nhiều lĩnh vực khoa học, y tế, văn học nghệ thuật, âm nhạc... ở xã hội Mỹ và thế giới.

Họa sĩ Nguyễn Đại Giang sinh tại miền Bắc. Năm 1980 ông đã đột nhập vào tòa Đại sứ trung Quốc để xin tỵ nạn chính trị, bị bắt và giam cầm trong một thời gian dài. Sau khi được phóng thích, ông vượt biển đến HongKong và sau đó tỵ nạn tại Hoa Kỳ.

### **Nhà thơ Mỹ Hilda Morley mất**

Nhà thơ Mỹ Hilda Morley, mà tên tuổi đã nở rộ trong hai thập niên qua, đã mất vì bệnh gan, 81 tuổi.

Tác phẩm đầu tiên của bà *A Blessing Outside Us*, xuất hiện năm 1976, *What are Winds and What are Waters* và một số bài thơ những năm bà sống với người chồng thứ hai, được in vào năm 1983. Sau đó thêm 3 cuốn nữa, trong đó có cuốn *The Turning*, dự định phát hành vào tháng tới.

Morkley lấy cảm hứng từ trường phái Biểu hiện Trừu tượng ( Abstract Expressionism), mà bà cho rằng đã cứu bà thoát khỏi huynh hướng chính thống ở những thế kỷ trước. Bà nói: *Từ những nghệ sĩ Biểu hiện Trừu tượng, tôi nhìn thế giới hiện đại trong cái toàn thể của nó, tìm thấy, chuyển đổi và làm hiện thân ý nghĩa trong cái xấu xa, tổn thương, rối tung, rách nát, hao mòn và méo mó... Đó là công việc của một nhà thơ nơi tôi.*

Bà sinh tại Hilda Auerbach ở New York City, cha mẹ là người di dân Nga, học tại New York, Haifa, Palestine, London, và Wellesley College, dạy tại New York University, Rutgers và Back Mountain College tại North Carolina về Hebrew và văn chương Anh thế kỷ 17.

Năm 1945 bà kết hôn với họa sĩ Eugene Morley, sau đó ly dị. Bà gặp Stefan Wolpe, một nhạc sĩ tiền phong Đức vào năm 1948, khi bà dịch *Songs from Hebrew* của ông, và kết hôn lần nữa vào năm 1952. Sau khi Wolpe bị chứng Parkinson 10 năm sau đó, bà vừa lo săn sóc chồng vừa bỏ hết thời gian vào thơ ca. Chồng bà mất vào năm 1972.

### **Slam Poetry: Tiếng “đánh sầm”? Những nhà thơ đùa vui với chữ**

Chung kết toàn quốc lần thứ 8 về thơ Slam sẽ được tổ chức tại Austin, Texas vào tháng Tám này, có thể coi là một Thế Vận Hội về thơ, cấp số

thế giới về vẫn điệu, đợt vô địch về sức nặng của thơ.

Vào đêm thứ Hai, 22 tháng 6-1998, lần đầu tiên Orange County sẽ chọn một đội thơ đi dự tranh. Cuộc tuyển chọn diễn ra tại F.A.C.T. Gallery ở Laguna Beach, hy vọng sẽ được nhiều người ủng hộ, chào đón những nhà thơ và diệu cợt với những quyết định của trọng tài.

*Nó sẽ lớn và xấu xí. Theo tôi, nếu anh muốn thấy một biến cố về thơ ở Orange County trong năm, anh hãy đi lần này.* Victor Infante, một người tổ chức và cũng là một nhà thơ dự tranh, nói.

Slam Poetry là một phong trào bắt đầu từ một quán rượu ở Chicago vào những năm 1980, là một thể loại thơ trình diễn, mà những người dự tranh thường là những đội những nhà thơ. Thể thức tham dự và những người hâm mộ thì cũng không khác biệt với những thể thơ khác, chỉ trừ phương pháp đọc.

*Hành động làm một bài thơ thì cũng như bất cứ nhà thơ nào trên trái đất. Chỉ có khác là anh làm gì với bài thơ đó. Đối tượng là lấy bài thơ đó và làm cho khán giả thú vị hơn.* Infane tiếp.

Theo những người tổ chức để tuyển một đội thơ cho Orange County kỳ này thì Slam phải theo một qui luật chặt chẽ đã được thỏa thuận: trong 10 nhà thơ dự tranh, là những người đã thắng trong cuộc thi chung kết ở địa phương tổ chức tại nhà sách Fahrenheit vào tháng Hai vừa qua, sẽ lấy 4 người và một người dự khuyết để thành một đội thơ.

Những nhà thơ sẽ có 3 phút cho mỗi bài thơ. Những bài thơ phải chưa phô biến ở đâu. Sau mỗi vòng, giám khảo sẽ cho điểm từ 0 tới 10. Điểm cao nhất và thấp nhất sẽ bị loại bỏ, những điểm còn lại sẽ được cộng thêm vào tổng số điểm. Sẽ có 2 vòng thi. Và sự cám ràm, chắc chắn, gần như không tránh khỏi.

John Gardiner, người trong ban tổ chức và cũng là nhà thơ dự tranh nói: *Đứng ra thì chẳng ai hài lòng – tôi không thể tin được rằng tôi bị cho điểm thấp. Nhưng điểm chính ở đây, là anh không bao giờ thực sự đánh giá được thơ, bởi thế mới vui nhộn và thích thú.*

Nói cho ngay, trừ ra một vài người có phong cách thơ: năm giám khảo được lấy từ những khán giả, không cần biết họ có am hiểu về thơ hay không. Những nhà thơ theo thứ tự rút thăm, và không ai biết ai sẽ là hai người đầu tiên “bị hy sinh”. Vì họ sẽ đọc thơ của họ trước khi bắt đầu cuộc dự tranh để cho khán giả và ban giám khảo biết khái niệm về cách trình diễn.

Kết quả của cuộc thi gồm những nhà thơ trẻ chưa quá 30: Derrick Brown, 25, ở Cypress; Mindy Nettifee, 19, ở Orange; Chris Tannahill, 28, ở Palm Springs; và Victor Infante, 26, ở Costa Mesa. Dự khuyết là John Gardiner, 51, người lớn tuổi nhất trong 10 người dự tranh.

### Nghệ sỹ và thời kỳ tận thế

Những la toáng lên rằng thời kỳ tận thế đã tới: Một hành tinh đang va mạnh vào trái đất, một đĩa bay đổ bộ làm sáng rực đại lộ thứ Năm, con khỉ

đột khổng lồ đang tàn phá London, và bầu trời đầy tiếng nổ, vàng và đỏ.

Đó là những hình ảnh trong Ngôi nhà Minh họa, ở quảng trường Soho, thuộc Anh.

*Sự kiện là thiên niên kỷ đang tới, sẽ mang nhiều thú vị về chủ đề này.* Vincent Di Fate, một nghệ sĩ về truyện khoa học giả tưởng chỉ những minh họa về người hành tinh, những con quỷ và những tai họa thiên nhiên. Chuyển động tĩnh cờ giữa quá khứ và hiện tại: trong những phim như *Independence Day* và *Mars Attacks*, những tiểu thuyết viễn tưởng của John Updike và Kurt Vonnegut.

Di Fate dừng lại ở một bức tranh vẽ dựa trên tác phẩm *The War of the Worlds* của H.G. Wells. Một bức màu đen, với những vòng tròn mang tính ẩn tượng vào năm 1910. Bức thứ hai là của chính Di Fate, với nghĩa đen và nhiều màu sắc.

Ông nói: *truyện về thời kỳ tận thế nổi tiếng kinh khủng vào những năm cuối thế kỷ này. War of the Worlds được phát hành vào năm 1897, đã không thành công khi ông viết nó. Thời đó không phải là thời của loại tiểu thuyết này.*

Thật ra, đó là thời gian phi thời gian. Từ Michelangelo và Raphael đến Vonnegut và Updike, những nghệ sĩ cổ tuồng tượng những gì mà sách Thiên Khải đã đề cập tới: hành động của Chúa, cũng như hành động của con người, phần thưởng của trời và sự khủng bố của đất.

*Chúng ta ghi nhận về sự kết thúc để làm cho mọi thứ có ý nghĩa.* Frank Kermode, tác giả cuốn *The Sense of an Ending*, một loạt những bài diễn văn về nghĩ thế nào về thời gian và vĩnh cửu.

*Tôi già thiết phải làm gì đó với nỗi ám ảnh của con người về cái chết của mỗi cá nhân. Thật khó cho tất cả chúng ta, đặc biệt với những nghệ sĩ lớn, là chúng ta sẽ ra đi và mọi vật sẽ còn ở lại.* Theo Harold Bloom, tác giả cuốn *Western Canon, Omens of Millennium*.

Trở lại thời Persia cổ đại, Kinh Thánh, đặc biệt là sách Thiên Khải, thế giới, giống như một câu chuyện, có khởi đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Những tranh vẽ, những bản thảo và cả những tấm thảm thời Trung cổ, tràn ngập những thiên thần thổi kèn Trumpet, những con thú bảy đầu. Những tác phẩm thời Phục Hưng, kể cả của Michelangelo, *The Last Judgment*, một loại tranh tuồng ở nhà thờ Sistine, và quan điểm địa ngục của Raphael qua tác phẩm cuộc chiến tranh ở thiên giới, *Saint Michael*, trong đó chiến sĩ thiên thần đạp lên con rồng gồm ghiếc, biểu tượng cho cái ác.

Truyền thống này đã chấm dứt. Những tác phẩm hội họa đương thời gồm cả tác phẩm vui của Howard Finster, *Find the Four Horses of the Revelation*, trong đó chất ních những ngựa vàng, xanh, tía lẫn với những ký hiệu ngây thơ như: *Phải chăng những con ngựa cũng có linh hồn?*

Qua hai thế kỷ vừa qua, khoa học và kỹ thuật đã bỏ qua tính thần thánh, và cho câu truyện có thể có đoạn kết. Vào thế kỷ 19, liên hệ tới sự

kiểm soát dân số, Mary Shelly viết truyện, *The Last Man*, trong đó một trận dịch đã tiêu hủy xã hội thế kỷ 21.

Những nghệ sĩ cũng có thể kết hợp giữa Kinh Thánh và những chi tiết trong một bệnh xá. Tác phẩm của Edgar Allan Poe, *The conversation of Eios and Charmion* được đọc như sự cập nhật khoa học sách Thiên Khải. Trái đất bị hủy hoại và Eiros diễn tả những ngày cuối cùng, khi một ngôi sao chết đang đến gần trái đất.

*Đầu tiên, sự tới gần của nó không nhanh, và sự xuất hiện cũng không có tính bất thường. Nó đỏ sậm, đuôi có thể thấy được. Trong 7 hay 8 ngày, chúng ta không thấy sự gia tăng cụ thể nào về đường kính hay là sự thay đổi về màu sắc.*

Trong thoáng chốc, một thứ ánh sáng xanh dại thấm nhập mọi vật. Và rồi, làm chúng ta phải cúi thấp xuống, trước sự xuất hiện uy nghi của vì Thánh Chúa. Sau đó là âm thanh vang dội và tỏa rộng, như thể tự trong miệng của NGƯỜI; cùng lúc toàn thể khối trong suốt ở phía trên bùng cháy bởi một thứ lửa mạnh, chói sáng với sức nóng sôi sục. Và thế là chấm dứt.

Nếu đối với Poe, sự tàn phá tự tầng trời có nghĩa như một ngôi sao dãy cháy, thì với Wells, đó là do đัง sáng tạo từ ngoài không gian. *The War of the Worlds* đã được viết lại qua thế kỷ 20.

Càng lúc càng có nhiều người suy nghĩ về thời tận thế. Sự lo sợ chiến tranh hạt nhân, với những phim như *Dr. Strangelove*, *On the Beach*, và những bài hát của Bob Dylan như *A Hard Rain's A-Gonna Fall* hay *Prince's 1999*. W.B. Yeats viết về tình trạng đổ máu vô phương kiểm soát trong *The Second Coming*, và thảm họa môi trường trong chủ đề tiểu thuyết của Don DeLillo, *White Noise*.

Niềm tin tôn giáo có thể sa sút, nhưng ngôn ngữ tôn giáo vẫn còn lại. Khi Dylan hát trong *Hard Rain*, âm thanh của sấm sét gầm lên một lời báo, như kẻ tiên tri trong Cựu Ước. Những đám mây đen chứa đầy độc tố làm kinh hoàng những nhân vật trong *White Noise*, trở nên một kinh nghiệm tiên thiên.

Kurt Vonnegut nói: *Tôi nghĩ nhiều về năm 2000, Chúng ta bị ám ảnh bởi chúng ta cô độc. Chúng ta muốn biết những gì mà người khác đang nghĩ.* Tiểu thuyết *Timequake* của ông diễn tả về sự co rút của vũ trụ vào năm 2001.

Những nhà chính trị có thể nói về chiếc cầu thế kỷ 21, nhưng những nghệ sĩ thốt ra sự lạc quan về thiên niên kỷ tới. Con người cố giữ bản chất con người để đối mặt với cuộc chiến tranh giữa các hành tinh và thảm họa hạt nhân.

Những nghệ sĩ cũng như những nhà báo, không thích những tin tốt. Chiến tranh lạnh đã qua, nhưng chúng ta vẫn còn ám ảnh về một cái gì sẽ xảy ra, lo sợ vũ trụ, những thành viên mênh mông, sự điên rồ của giải ngân hà, sự va chạm, những lỗ đen, tất cả có thể phun ra những năng lượng hủy diệt.

Mặc dù có vẻ như không có gì xảy ra, nhưng những nghệ sĩ không ngừng tìm cách giải thích, tuy rằng không giống như những nhà tiên tri, họ chẳng tiên đoán được gì chính xác về tương lai mà chỉ phản ánh những cảm xúc.

### Garcia Lorca và New York City

Bộ mặt ngoài thô nhám của New York City ẩn náu *một dòng máu dịu dàng*, Federico Garcia Lorca một lần đã viết như vậy. Đó là một thành phố vừa khích động vừa quyến rũ. Người thi sĩ hiện đại lớn nhất của Tây Ban Nha đã hướng tới trung tâm văn hóa đó khi trốn chạy nổi buồn nản cùng cực, vào năm 1929. *New York, lớp bùn loãng. New York, bức điện báo và cái chết*, ông viết. *Thiên thần nào nấp dưới sự táo tợn của mi?*

Ngày 5 tháng 6, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Garcia Lorca, và ông đã được tưởng nhớ nơi một thành phố mà ông đã từng viết *Nhà thơ ở New York* (Poet in New York), một trong những tập thơ ảnh hưởng và làm xôn xao ở thế kỷ 20. Farrar, Straus & Giroux đang in ấn bản mới, căn cứ trên bản thảo nguyên thủy vừa tìm thấy năm ngoái ở Mexico.

Mặc dù đã nổi tiếng với 31 tác phẩm về thơ, hội họa, và âm nhạc, Garcia Lorca vẫn theo học tại Columbia University, ở trong ký túc xá và cố gắng học Anh ngữ – tuy không thành công lắm. Ông cũng là nhà thơ Tây Ban Nha mà tác phẩm được dịch nhiều nhất, và là một cái gai đồi với chế độ Phát xít.

*Giống như Walt Whitman, ông tạo nên khuôn mặt một thi sĩ ở New York. Ông để tóc dài, trong tiếng hú của nỗi cô độc siêu hình.* Học giả Christopher Maurer nói. *Máu và thịt của một Garcia Lorca thực sự, lang thang quanh thành phố, là một thời kỳ thú vị.* Ông đã bị hấp lực bởi nơi chốn này.

Maurer mới đây đã giới thiệu trong buổi đọc thơ Garcia Lorca, với những nhà thơ Mỹ Robert Bly, Phillip Levine, Galway Kinnel, và nhà thơ Tây Ban Nha Angel Gonzalez.

Garcia Lorca, con một điền chủ giàu có ở Andalucia, được New York lay tỉnh, cắt đứt hàng rào ngôn ngữ và thường viết thư về nhà xin tiền, lang thang trong thành phố tìm kiếm *con giun đất chạy trốn giữa cảnh hỏa hoạn*.

Những chiếc cầu thang bằng sắt, treo ở các tòa nhà trở thành ẩn dụ của thành phố.

*Bình minh nắng trưa, ở New York  
trận lửa lớn, bốc  
tìm kiếm giữa những thiên thần  
những cây cam tùng của nỗi thống khổ vê phác.*

Thả bộ trên đường phố là *ngày hội của những máy khoan bằng khí nén*, ông nhìn ngắm mọi người làm việc, một khối người máy lao nhọc tự

*dùm mình trong văn và các thiết bị.*

Ông nhân cách hóa chúng: *Tôi tố cáo kẻ lăng quên một nửa khác, một nửa không thể bù lại, kẻ nhắc những cái núi ximăng trong đó có nhịp đập của trái tim... Một nửa khác nghe tôi, đang cấu xé, đang bay trong cái trong suốt của chúng.*

Nhà thơ chứng kiến quyền lực nhẫn tâm của xã hội kỹ nghệ trong thời kỳ suy thoái thị trường chứng khoán 1929. Ông dèm pha sự im lặng tàn bạo của tiền bạc: phản ánh trong đêm âm mưu trống trải tỏa ra nơi những văn phòng trống trải.

Ở New York, ông tham dự nhiều đêm trong những hộp đêm ở Harlem, khám phá Jazz và Blues, kết bạn qua những cuộc trình diễn piano sống động và quyền rũ của ông, chia sẻ với họ tình yêu Framenco, nhạc Tây Ban Nha về những người du cư (Gypsies) bị ngược đãi, những bài hát về nỗi chết, thất tình và phản bội, tiếng kêu trong những vần thơ đầy cuồng nộ của ông. Ông chè chén với bạn bè như nhà thơ Hart Crane. Ông nhìn thấy nơi Hart Crane, qua sự đồng tính luyến ái, phản ánh *trong người đàn ông có cái nhìn xanh nơi mắt, yêu người đàn ông khác, và đốt cháy môi nhau trong yên lặng.*

Nhưng ông ghét sự du dương dâm đãng, *da thịt sưng phù* thay vì sự rách nát và riêng tư trong tâm hồn họ.

*Tôi không muốn cả thế giới lẩn giazaar, âm giọng thánh,  
Tôi muốn tự do, tình yêu người  
Không ai muốn phần tối thẳm của thoáng gió*

Ông khám phá ra chính ông, người thích thay đổi, *tống vào mặt, mỗi ngày khác*, như ông đã viết khi đi dạo sau buổi trưa ở Riverside Park gần Columbia. Lúc này, ông không phải người đàn ông, không phải nhà thơ, không phải chiếc lá, mà chỉ là một nhịp đập thương tích.

Lặng lẽ, trong thành phố ấy, ông tìm ra cái đẹp.

*Tôi ở trên tầng cao, đánh vật với mặt trăng.  
Những ô cửa sổ giải đoán một trong những bắp dùi đêm*

Và trở nên sống động.

*Tôi kể với anh, đây không phải chô lạt để khiêu vũ.  
Chiếc mặt nạ khiêu vũ giữa những cột của máu và con số,  
Giữa những cơn bão vàng và tiếng rên rỉ thất nghiệp*

Cũng ngày này, tại quê hương Fuentevaqueros, một thị trấn nhỏ ở Tây Ban Nha, nơi ông sinh ra và đã rời bỏ từ năm 9 tuổi cùng với gia đình, tuy

nhiên ông vẫn thường trở lại để tìm cảm hứng và ẩn náu nơi vườn cây và những cánh đồng thuốc lá, là ngày hội kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông.

Năm 1936 ông bị giết bởi đội quân của tướng Francisco Franco trong những ngày khởi đầu cuộc nội chiến Tây Ban Nha. Và giống như đa số trong 4000 dân làng, Ramos, 58, có thể đọc thuộc lòng một vài bài thơ của Lorca, mặc dầu bà đọc rất ít thơ của Lorca.

*Bởi vì Franco, chúng tôi không biết nhiều về tài năng của Federico. Những người ngoại quốc đến làng chúng tôi, biết nhiều hơn chúng tôi.* Amparo Garcia, 82, một người bà con xa của Lorca nói.

Trong 40 năm cầm quyền của chế độ Franco, thị xã đã không được tưởng niệm Lorca cho tới năm 1976, một năm sau nhà độc tài mất. Những cư dân còn nhớ hình ảnh cảnh sát quan sát từ trên nóc nhà, và đám đông bật khóc khi người cháu của nhà thơ gào lên: *Federico vẫn sống! Ông vẫn còn bên cạnh chúng ta.*

Bây giờ thì trong văn hóa dòng chính của Tây Ban Nha đã không còn e ngại về lòng trắc ẩn của Lorca đối với người nghèo, tiểu sử của ông được in đi in lại, đầy ngập các cửa hàng, những vở kịch của ông chiếm ngự hết những chương trình của nhà hát quốc gia.